

---

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever  
De Meyer Michael  
Ralingen 53  
9940 Evergem

<p><u>Maand</u> September 2006 Oktober 2006 November 2006</p>
---



# Het hoekje van de **EENHEIDSLEIDER**

---

Tja, waar moet ik beginnen... Ik denk dat het allerbelangrijkste eerst aan bod moet komen : het 60<sup>ste</sup> groot zomerkamp van de Zwaluw was een daverend succes!! Het grootste compliment dat ik als kampverantwoordelijke kon krijgen kwam van een jonge leidster die me zei dat ze eigenlijk niets merkte van de crisis die er op eenheidsniveau heerste. De dagelijkse werking binnen de takken ging zijn gewone gangetje, de kinderen hadden lekker eten en de leiding hoefde zich niets aan te trekken van de hele organisatie achter het kampgebeuren. Zij konden zich ten volle kwijten aan hun voornaamste taak: het zorgen voor de kinderen. En ook dit jaar deden zij dit weer op een voortreffelijke manier, zij het met een ietsje extra: het was duidelijk voelbaar dat iedereen zich meer bewust was van hun eigen verantwoordelijkheid, van het belang van hun eigen inbreng. Dit uitte zich in kleine details die voor mij telkens een zetje in de rug waren om er aan 180% mee door te gaan ipv. de gebruikelijke 150%. En zoals U ondertussen wel allemaal weet was het wel nodig om er bij de voorbereiding volledig voor te gaan om alles rond te krijgen. Kort samengevat: Vier weken voor het kamp beslist de eenheidsleider dat hij het kamp niet wenst te organiseren. Dit slaat in als een bom bij kinderen, leiding en ouders, zelfs het overlijden van onze vorige eenheidsleider op zes weken voor het kamp weerhield ons er niet van om te vertrekken! Dat de Zwaluw niet op kamp zou gaan in augustus is gewoon ondenkbaar! Dus besluit de leiding om uit hun midden een kampverantwoordelijke te kiezen en de boel zelf op poten te zetten. Geen probleem tot dusver, ware het niet dat de eenheidsleider niet enkel besloten had dat hij het niet zou organiseren: hij zou er ook voor zorgen dat niemand anders dit kon doen. Alle ouders werden opgebeld en kregen de smerigste leugens te horen over de leiding, met de wijze raad hun kinderen toch maar niet met dit zootje ongeregeld op pad te sturen. Vervolgens werden ook de kamptransporten, de kampplaats zelf en de afspraken met onze plaatselijke contacten geannuleerd. Ik kreeg van elk van de vier van het vzw persoonlijk te horen dat wij ons materiaal uiteraard wel konden gebruiken, dit zou immers steeds ter beschikking staan van de zwaluw..... enkel de

keuken en al het kookmateriaal, de stroomvoorziening en ijskasten + nog wat slaaptenten waren tijdens de kampperiode reeds verhuurd aan een sportvereniging.... Twee weken en een appendixoperatie later ontvang ik op 23/07/06 (dus 7 dagen voor vertrek!) een mailtje van onze eenheidsleider met de boodschap dat wij toch niet over ons materiaal konden beschikken om op kamp te gaan, niks..... Een scout is oprecht en heeft maar één woord.

Zelfs het spelmateriaal (verkleedkleden, ballen, schmink,...) en de patrouillekoffers (potten, pannen, bestekken, ...) die door de leiding, kinderen en ouders zelf werden samengesteld, zaten en bleven achter slot en grendel op ons terrein.

Toeval of niet: dit terrein was na negen lange jaren van lotenverkoop en eetfestijnen (lees inzet van ouders en kinderen) net één maand volledig afbetaald en onze trotse eigendom, .... dachten we. Beschuldigen? Neen hoor, ik stel enkel vast..

In ieder geval schakelde ik nu ook de leiding in: ik zou voor al het kampeermateriaal en de tenten zorgen, maar zij moesten zich de kwaliteit van hun werking aantrekken en dus voor het nodige spelmateriaal zorgen. Iedereen trok op pad en op de laatste vijf dagen voor vertrek zorgden zij voor een berg verkleedkleden, spelletjes en allerhande speel-attributen.

De dag voor vertrek vond ik nog het laatste ontbrekende stukje van de puzzel : 80 Veldbedden werden ons geleend door de Chiro van sleidinge. Wij konden vertrekken!

Hoe het kamp zelf verder verliep kan U lezen in de verschillende artikeltjes van de takken. Voor mij was het alleszins voldoende een bende veelkleurige, lachende indiaantjes voorbij te zien huppelen om de vermoeidheid en het hard labeur in de keuken en boekhouding even te vergeten!

Verder wil ik nog van de gelegenheid gebruik maken (dit is tenslotte mijn hoekje) om één iemand in het bijzonder te bedanken: **DOLFIJN**. Hij stond mij van in het begin met raad maar vooral met daad bij. Ook zijn inzet en persoonlijke opoffering bij de organisatie van het kamp was fenomenaal! Hij deed dit echter steeds achter de schermen en bleef altijd bewust in mijn schaduw staan. Op de momenten dat ik het emotioneel zwaar had en het zelf niet meer zag zitten greep hij steeds in en haalde me erbovenop. Ik denk niet dat het zou gelukt zijn zonder hem.

Voor de rest van de dankbetuigingen zal ik mij niet aan een lijst wagen. Er waren zoveel mensen die op de een of andere manier bijdroegen tot het welslagen van dit kamp, dat ik vrees er eentje te zullen vergeten en eeuwig de daaraan verbonden hartzeer te moeten dragen. Uit de meest onverwachte hoeken sprongen mensen in de bres en droegen hun steentje bij. Allen wisten zij mij te melden dat zij geen partij trokken voor de één of de ander : de kinderen waren op kamp, en voor hen moest gezorgd worden! **HARTELIJK DANK DAARVOOR!**

# Hoe zit dat nu met die vzw's?

Een tiental jaar geleden dreigen wij onze lokalen in de Basisschool Decroly kwijt te geraken. De toenmalige eenheidsraad besluit daarop over te gaan tot de aankoop van een eigen terrein. Een aantal mensen (Bever, Tapir en ....?) lenen daarvoor RENTELOOS een bedrag van om en bij de 1.000.000,- BF aan de eenheid. Rond die periode gebeurt er in een andere eenheid een ongeval, waarvoor FOS aansprakelijk gesteld zou kunnen worden en de bezittingen van alle verbonden eenheden eventueel in beslag zouden kunnen genomen worden. Om een en ander veilig te stellen gaan wij over tot de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk. **Vzw Shelter** is geboren. De aankoop van het terrein + alle nieuwe aankopen van materiaal worden gedaan op naam van die vzw, zodat niemand van buitenuit eraan kan. Deze vzw heeft echter nog geen geld om al deze zaken aan te kopen. Zij kan ook geen activiteiten organiseren om aan geld te geraken, want moest er daarbij iets mislopen – een ongeval van leider of kind bv. – loopt vzw Shelter alsnog het risico om bij een veroordeling door de rechtbank al het materiaal te moeten verkopen om eventuele kosten te dekken.

Daarom richt men een tweede vzw op (**vzw Scoutsgroep De Zwaluwen**), die wel activiteiten kan organiseren en (lid)geld verzamelen. Al het bijeengebrachte geld wordt onmiddellijk doorgestort naar vzw Shelter, onder de vorm van 'huurgeld' voor het terrein en materiaal.

De opzet is dus als volgt:

vzw De Zwaluw organiseert kampen en neemt dus risico's, maar kan bij een eventuele fout van een van de leden niets verliezen bij een veroordeling, want zij bezit niets.

vzw Shelter bezit alles, maar kan dit nooit verliezen want zij organiseert niets en kan dus ook geen fouten maken en geen veroordelingen oplopen.

Een heel vernuftig opzet dat gedurende jaren perfect draait en waar niemand van de overige leiding hoeft naar om te kijken. Bever, Tapir en Eland regelen jaarlijks de paperassen en boekhouding, lossen problemen op met de fiscus en steken hier achter de schermen hopen tijd in. Wij staan als leiding perfect gedekt en kunnen ons ding doen met de kinderen. Jaarlijks betalen de geldschieters zichzelf renteloos terug en wij doen hard ons best om loten te verkopen en feesten te organiseren om onze schuld zo snel mogelijk te kunnen aflossen.

...Een sprookje...

Tot er de laatste jaren verandering begint te komen in de leidersploeg : Eland trekt zich terug als actief leider (reden daarvoor heeft totaal niets met dit artikel te maken) en komt niet meer naar leidersraden of vergaderingen. Tapir besluit dat hij op leeftijd is gekomen om ook achter de schermen te werken als VT en trekt zich terug uit de actieve leiding en Kaaiman - onze onbetwiste stamvader ofte opperVT - wordt opgenomen in de vzw's.

En plotsklaps zetelt er geen enkele actieve leider meer in de vzw's.

Geen probleem denken wij dan, dat hele vzw boeltje is toch enkel een constructie op papier om ons veilig te stellen voor de FOS en anderen die 'uit zijn op ons geld.'

Tot die papieren constructie ook beslissingen begint te nemen. De leiding moet dit...., Wij hebben besloten dat....., Vanaf nu zal alles verlopen als volgt.....

Het laatste jaar loopt dit zo de spuigaten uit dat de takleiders en vele leiders dreigen op te stappen als er met hun mening geen rekening wordt gehouden. De eenheidsraden (HET bestuursorgaan van een scoutsgroep) zijn een regelrechte grap geworden, de eenheidsleider stelt er zelfs geen verslag meer van op omdat er volgens hem "toch niets zinnigs wordt verteld". Zij roepen hun eenheidsleider (tevens voorzitter en penningmeester van beide vzw's) ter verantwoording. Dit gesprek lijkt de leiding te bevredigen, tot zij op het volgende kamp zien dat Bever de teugels nog wat harder aantrekt: "Zo is de nieuwe visie en al wie hier niet mee akkoord gaat voer ik nu naar huis!"

Als het vzw enkele weken later ook nog denkt een van onze leiders te kunnen ontslaan (Forel) en vervolgens ook ons kamp meent te mogen afschaffen barst de kruik. **Dit is geen scouting meer, hiervoor hebben wij niet getekend!!!**

Alzo komen wij dus tot de huidige situatie, waarbij **27** van de **30** actieve leiders als "afscheuring" worden bestempeld omdat zij toch op groot kamp willen gaan en vinden dat hun mening gehoord moet worden alvorens er beslissingen genomen worden in een jeugdbeweging.

Zoals ik het artikel begon is alles in een wettelijk kleedje gegoten en kon ik weinig beginnen tegen de beslissing van vzw Shelter om ons materiaal niet langer ter beschikking te stellen van de kinderen. Daarvoor verwijs ik naar de statuten van die vzw's (kosteloos te vinden op internet onder ondernemingsnummers 461507786 en 460055954 via <http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm> of bij mij op aanvraag te verkrijgen op papier). Ik raad iedereen aan die eens grondig te lezen en te vergelijken met die van andere jeugdbewegingen. U zal versteld staan van het ondemocratisch karakter.

Het komt erop neer dat de vzw's wettelijk op geen enkele manier verbonden zijn met de Zwaluw. Alle gelden en materialen die wij inzamelen worden hierin ondergebracht en enkel de vier leden beslissen vervolgens naar eigen goeddunken wat zij ermee doen!

**Dit jaar oordeelden zij dat een zomerkamp steunen met 70% van hun kinderen en 90% van de leiding geen goede besteding was van deze middelen!!!**

Bij de oprichting stonden 2 iconen aan de zijde van Bever. Twee mensen die een groot voorbeeld waren voor mij en vele andere jongeren. Eland als de verpersoonlijking van het rechtvaardige, een man die nooit onrecht zou toelaten en er steeds over zou waken dat men in een discussie het uiteindelijke doel niet uit het oog verloor. Tapir stond ervoor bekend alle rekeningen tot op de laatste (toen nog) frank te kunnen doen sluiten, steeds op een oercorrecte manier. Hij kon bemiddelen als geen ander en plaatste altijd de kinderen op de eerste plaats. Daarbij stond ook Bever, de man die van aanpakken wist, grote projecten niet uit de weg ging en met zijn uitstraling iedereen mee op de kar trok.

Ik kan maar niet begrijpen wat deze mensen bezielde om zoiets te doen. Ik maak mezelf wijs dat zij gewoonweg de voeling met scouting verloren zijn. Bij de voorbereiding voor de komende leiderscursussen herlas ik eens de vijf **basispeilers** van scouting. Ik wou deze afprinten en in de brievenbus van onze vier musketiers droppen, het is ongelooflijk op welke punten zij allemaal blunderen.

## **De vijf basispeilers van scouting**

### **Zelfwerkzaamheid**

....We moeten de jongeren vooral de kans geven zich individueel te ontplooiën, eigen interessepunten en hobby's uit te werken....

### **Teamwork**

.....Teamwork is het democratisch samenwerken in groep: samen iets beslissen en dat - met iedereen rekening houdend - samen uitvoeren, ieder naar best vermogen en zonder zijn individualiteit te moeten verloochenen. Alleen dan gaat men in ploeg werken als men democratisch besliste dat dat voor een bepaalde taak de beste oplossing is. Het is ook niet noodzakelijk dat steeds hetzelfde meisje of jongen de ploegleider is...

...Groepswerk houdt in dat men zijn egocentrische ideeën kan relativeren en bereid is te luisteren naar anderen, open te staan voor allerhande voorstellen, argumenten en behoeften.....

### **Medebeheer en medeverantwoordelijkheid**

...Bij een groepsbeslissing is dan ook iedereen, ook diegenen die zich afzijdig hielden, medeverantwoordelijk om die beslissing uit te voeren...

Enkele belangrijke aspecten:

- Medebeheer begint bij informatie. Je kan geen gefundeerde beslissing nemen als je niet voldoende informatie hebt omtrent de verschillende mogelijkheden.
- De inzet groeit wanneer men zich medeverantwoordelijk voelt voor de genomen beslissing.
- We moeten de kinderen zoveel verantwoordelijkheid geven als hun leeftijd en mogelijkheden toelaten te dragen. Dat betekent niet alles afschuiven op de kinderen, het betekent ook dat je ze niet moet "betuttelen" en alles in hun plaats beslissen.

### **Engagement**

Dit is de inzet van ieder om een gesteld doel te bereiken en zich daar verantwoordelijk voor te voelen. Engagement gaat verder dan alleen doen wat gevraagd of bevolen wordt, het is een drang iets positiefs te willen verwezenlijken. Het engagement verschilt ook van individu tot individu: niet elke leider heeft evenveel tijd (of zin) om in scouting te investeren. Doen wat je zegt is soms belangrijker dan alles willen doen...

### **Dienstgedachte**

Dienstgedachte betekent voor Open Scouting dat we ons belangeloos ten dienste van een ander stellen. Dat doen we uit vrije wil en op eigen initiatief. Zo motiveren we onze leden om aan hun sociaal bewustzijn te werken en naar een rechtvaardiger maatschappij te streven.

Ik heb Bever verschillende keren gewezen op het feit dat onze eenheid niet meer geleid werd volgens deze oerbeginselen van scouting. We werden een bedrijf dat winst moest maken en de centen werden dan gebruikt voor peperdure aankopen die niets met scouting te maken hebben. Als een leider dan met een rekeningetje van 30€ komt aanzetten voor fotokopijen die hij had gemaakt voor een prachtig voorbereide tocht, werd hij niet terugbetaald en kon hij zelf voor de kosten opdraaien. Omdat hij het niet op de juiste manier gevraagd had... De leider zijn begrijpelijke reactie achteraf "volgende keer ga ik wel met de gasten voetballen" deed me pijn in het hart. Scouting is voor de leiding nog steeds het doel, eurootjes zijn een handig middel om dat te bereiken en niet omgekeerd. Als dit opgeven de prijs is die we moeten betalen voor het "veilig stellen" van het materiaal hoeft het voor ons echt niet meer.

## Hoe moet het nu verder ???

Zoals U reeds kon lezen in de brief van de Federatie waren zij van mening dat Bever een aantal zware fouten gemaakt had en dat zijn positie als eenheidsleider onhoudbaar geworden was. Zij hebben hem dan ook tijdelijk geschorst. Bever kan zijn ontslag op de volgende algemene vergadering van FOS aanvechten en daar eventueel eerherstel krijgen, als de eenheidsleiders van alle andere groepen zijn acties goedkeuren.

Voor onze leiding was de weigering van het materiaal en zijn telefonische campagne met gore leugens echter het definitieve einde van de samenwerking met hem als EL.

Aangezien verder werken zonder eenheidsleider geen optie is, moest er dus een nieuwe EL gekozen worden uit ons midden. Alle ogen waren op mij gericht en ik had dan ook niet echt een andere keuze dan mij als enige kandidaat op te geven. Na stemming werd ik verkozen tot nieuwe eenheidsleider van de 120° Fos De Zwaluw, dit voor een minimum periode van 2 jaar.

Ik zal mij dan ook verder voor 150% blijven inzetten om de eenheid zo goed mogelijk te leiden en de leidersploeg te ondersteunen in hun poging de jeugd een kwalitatieve opvoeding te geven buiten de school.

Openheid en medebeheer zullen mijn grootste aandachtspunten zijn, zodat de leiding ten allen tijde weet waar ik mee bezig ben. Als de tijd rijp is en een van hen staat klaar om de fakkel over te nemen, zou ik graag zien dat hij of zij goed voorbereid kan starten en weet wat er allemaal te doen staat.

Voor de rest zal ik blijven proberen om de problemen met de vzw's op te lossen en een voor iedereen aanvaardbaar compromis te sluiten. Gezien de huidige situatie zou dit eigenlijk niet zo moeilijk moeten zijn: Bever heeft wat hij wilde. Hij beweerde steeds mij te zien als zijn enige opvolger en wou er zelf mee stoppen. Mocht hij er nu nog voor kiezen zijn levenswerk in schoonheid over te dragen zou het leven voor iedereen wat makkelijker zijn en zijn we opnieuw vertrokken voor nog eens 60 jaar.

**Grappige Forel  
De Meyer Mike**

EENHEIDSLEIDER.





## Planning

**Leidersweekend:** Staat zeker op het programma dit jaar, doch vereist enkele weken voorbereiding. Exacte data worden bekendgemaakt van zodra deze vastliggen. Wij overwegen ook om deel te nemen aan externe cursussen om gebrevetteerde leiders te kunnen aanstellen

**Herfstkamp:** Jeugdheim 'De Kievit', Kapucienenberg 38, 2440 Geel

- Van zaterdag 28 oktober 2006 tot en met woensdag 1 november 2006.  
Prijs: **80 €** per persoon
- Van maandag 30 oktober 2006 tot en met woensdag 1 november 2006 voor de Bevertjes.  
Prijs: **40 €** per persoon

Inschrijvingen iedere zaterdag tot uiterlijk 21 Oktober 2006

Bij voorkeur via overschrijving op **001-4945144-63**

**Paaskamp:** Jeugdheim 'De Kievit', Kapucienenberg 38, 2440 Geel

- Van zaterdag 31 maart 2007 tot en met woensdag 4 April 2007.  
Prijs: **80 €** per persoon
- Van maandag 2 April 2007 tot en met woensdag 4 April 2007 voor de Bevertjes.  
Prijs: **40 €** per persoon

Inschrijvingen iedere zaterdag tot uiterlijk 24 Maart 2006

Bij voorkeur via overschrijving op **001-4945144-63**

**Groot kamp:** Jeugdcamping VVV, Kattenbos, Steenweg op Leopoldsburg, Lommel

Er zijn drie periodes voorzien.

- 1<sup>Ste</sup> Periode: Van 1 augustus 2007 tot en met 18 augustus 2007 voor alle Leiders(sters), P.I's en H.p.I's, Verkenners - Gidsen, Voortrekkers en alle aangeschrevenen. Prijs: **200€**
  - 2<sup>De</sup> Periode: Van 7 augustus 2007 tot en met 17 augustus 2007 voor alle kinderen: Wolven, Teerpoten en een deel van de Jongverkenners - jonggidsen. Prijs: **150€**
  - 3<sup>De</sup> Periode: Van 7 augustus 2007 tot en met 12 augustus 2007 voor de Bevertjes. Prijs: **85€**
- Inschrijvingen iedere zaterdag tot uiterlijk 23 Juni 2007, bij voorkeur via overschrijving

**Overlevingstocht:** Te Italië. Vermoedelijke datum: vertrek op vrijdagavond 29 juni 2007, terug op zondag 8 juli 2007. Prijs: **250€**

Inschrijvingen iedere zaterdag tot uiterlijk zaterdag 2 juni 2007

## Tombola

Uiteraard zullen wij ook dit jaar terug aan fondsenwerving moeten doen, maar om een tombola te organiseren heb je ook prijzen nodig, en de stock daarvan die we gedurende jaren hebben opgebouwd zit in Wondelgem.

Indien we dus niet tot een overeenkomst kunnen komen met Bever zullen wij andere mogelijkheden uitwerken, wij houden U op de hoogte....

Bovendien zijn alle voorstellen van de ouders hieromtrent meer dan welkom. Wij dachten reeds aan een grootschalige bloemenverkoop in samenwerking met de ouders (vervoer op aanhangwagentjes, ....). Dit zou kunnen in groepjes, zodat het leuker zou zijn voor de kinderen dan alleen met loten te moeten rondgaan en bovendien heb je als koper dan steeds waar voor je geld. Zoals ik zei: onze denktank werkt op volle toeren en alle positieve input is welkom.

## Lidgeld en verzekering

In tegenstelling tot eerdere berichten zullen wij het lidgeld dit jaar niet verhogen, dit blijft op 45€per kind. Hiervan gaat iets meer dan de helft naar FOS, die daarmee een verzekering afsluit voor al onze leden. Omdat zij deze polis afsluiten voor alle eenheden kunnen zij veel betere voorwaarden afdwingen dan wanneer wij dit individueel zouden doen. Informatiefolder en algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van fos ([www.fos.be](http://www.fos.be)) of kunnen bij de EL aangevraagd worden.

Het lidgeld is betaalbaar iedere zaterdag vanaf 14h (met uitzondering van de laatste Zaterdag van de maand, zie ook programma). **Bij elke betaling moet U steeds een ontvangstbewijs krijgen met datum.** Betalingen gebeuren bij voorkeur via de bankrekening, zo is er steeds traceerbaarheid van alle sommen.

Bankgegevens : 120° FOS De Zwaluw  
Ralingen 53  
9940 Evergem

Rekn°: **001-4945144-63**

## Totemraad

Onze voorvaderen vereerden ons ook deze grote jacht weer met een bezoek uit de eeuwige jachtvelden en ons **Emilia Jacob** kwam uit de strijd met de mooie totemnaam **Correcte Mees**.

De geesten waren ietwat verbolgen over het feit dat zij vorig jaar niet goed begrepen werden toen zij Linsang's nieuwe adjectief door de winden fluisterden. Het hele jaar hielden zij de jongverkennerleiding uit hun slaap, tot zij ermee instemden om Linsang zijn enige echt toepasselijke adjectief aan te meten. Hij is nu voor eens en voor altijd **Geflippte Linsang**

Na vele jaren afwezigheid was ook **Nicolas Riesco - Tellez** ofte **Paca** terug van de partij op de totemraad en mocht dit jaar zijn langverwachte adjectief aan zijn naam toevoegen. Hij luistert voortaan enkel nog naar de naam **Joviale Paca**

## Overgang

Elk jaar houden wij op het groot kamp onze 'overgang'. Hierbij verschuiven kinderen die op leeftijd gekomen zijn naar een andere groep (of tak). Ook de leidersploegen worden opnieuw samengesteld en eventueel aangevuld.

Gingen over van de Bevertjes naar de Teerpoten:

**De Boever Megane, De Vlieger Jens, Demuynck Maja, Persan Hannah, Stoica Jennifer, Verscheure Pieter en Vertriest Ophelie.**

Gingen over van de Teerpoten naar de Wolven:

**De Meulemeester Cedric, Cohen Cleis, Dambre Cato, De Boever Jana, De Koker Laura-Anna, Demuynck Sven, Morlion, Noera en Stroo Merel.**

Gingen over van de Wolven naar de Jongverkenners - Jonggidsen:

**De Boever Charlotte, De Clercq Nanook, Declercq Thomas, Mann Zowie, Schollaert Camille, Somers Joshua, Suy Louise, Van Cauwenberghe Maxim, Warmoes Ariadne.**

Gingen over van de Jongverkenners - Jonggidsen naar de Verkenners - Gidsen:

**Bastiaens Sam, Belaen Johan, Brewee Morgan, Demeester Brecht, Demeester Pieter en Dutrieue Michiel.**

Aan allen wensen wij veel plezier en avonturen in hun nieuwe takken.

Ook worden op de overgang een aantal brevetten en prijzen uitgereikt voor allerhande prestaties en proeven die werden afgelegd. Dit jaar waren er uitzonderlijk veel en mooie prijzen, maar voor de waslijst van namen en verwezenlijkingen verwijs ik graag naar de uitgebreide artikels van de takken zelf, waar ook meer details gegeven worden.

**Bij de leiding**...waren er dit jaar ook een aantal verschuivingen. Een paar leiders zaten reeds lange tijd bij dezelfde groep en hadden nood aan een nieuwe uitdaging.

De JVG en VG leiding werden eindelijk versterkt met een aantal jonge vrouwen, zodat de gidsen nu een aanspreekpunt hebben binnen de eigen leiding om over 'meisjeszaken' te praten.

Verder volgden een groot aantal benoemingen voor hulpleiders die hun leidersproeven aflegden en dienstdoende takleiders die na een proefjaar hun capaciteiten duidelijk bewezen en nu tot takleider werden aangesteld.

Werd opgenomen als hulpleidster bij de Bevertjes:

**Poupaert Shenandoah of Timalia**

Kregen de rode linten van assistent takleider/ster:

**Brackenier Ciel of Sifaka** bij de JVG's

**Lens Yoeri of Lama** bij de JVG's

**Mys Marylyn of Lori** bij de JVG's

Kregen een klein groen lintje bij de rode linten en werden eerste assistent takleider/ster:

**Raemdonck Elke of Collie** bij de Teerpoten

**Dutrieue Kim of Tagoean** bij de Wolven

Kregen de groene linten van takleider/ster:

**Goyens Caroline of Kongoni** bij de Bevers

**Decaluwé Shirley of Karekiet** bij de Wolven

**Verwest Jasper of Wasbeer** bij de JVG's

**Slock Karel-Simon of Hert** bij de VG's

Verder stelden nog twee mensen zich kandidaat om op eenheidsniveau hun steentje bij te dragen. Zij worden niet meer in een tak ingedeeld en zullen zich inzetten voor het voortbestaan van de eenheid. Volgend op hun kandidatuur werden zij bij schriftelijke stemming **unaniem verkozen** door de volledige huidige leidersraad.

Zij dragen vanaf heden de blauwe linten van adjunct eenheidsleider/ster:

**Everaert Pepijn of Baribal**  
**Clarysse Tine of Beloega**

Daarvoor gaan zij een engagement aan voor twee jaar omdat een beleid uitstippelen en uitvoeren nu eenmaal een zaak is die op lange(re) termijn bekeken moet worden. De rest van de leiding heeft zich opnieuw geëngageerd voor een periode van één jaar. Dit houdt in dat zij tot en met het volgende groot kamp elke vergadering en elk kamp aanwezig zullen zijn en zich elke week enkele uren inzetten voor de scouts om deze voor te bereiden. Gegronde afwezigheden (werk, studie, overlijden ;-)... kunnen uiteraard wel maar worden steeds tijdig aan de eenheidsleiding gemeld.

Er waren dit jaar jammer genoeg ook drie leiders die hun jaarlijks engagement niet nakwamen en hun belofte om gedurende een vol jaar voor de kinderen te zorgen braken.

**Deckmyn Melissa** als Beverleidster  
**De Taeye Chris** of **Anaconda** als Adjunct – Eenheidsleider  
**Bruyneel Marc** of **Bever** als Eenheidsleider

Tot op heden namen zij nog geen contact op omtrent hun functie in de nieuwe leidersploeg. Wij houden natuurlijk de deur open – iedereen maakt fouten – maar zullen hun eventueel toekomstig engagement kritisch evalueren in de eenheidsraad.

Het onlangs vernieuwde freelance – statuut (ik kom als ik zin heb...) werd afgeschaft en teruggebracht naar wat het oorspronkelijk was: een poule of **STAM** van (ex-) leiders die door ons gecontacteerd en ingezet kunnen worden als VT of bij ‘leidersnood’ of die zelf met voorstellen tot activiteiten naar de eenheidsleiding stappen en die na overleg kunnen uitvoeren. Zij hebben één vertegenwoordiger en dus ook stem in de leidersraad (uiteraard niet verplicht aanwezig te zijn). Ex – leiders die zich hiertoe geroepen voelen kunnen steeds contact opnemen met de eenheidsleider.

**Grappige Forel**  
**De Meyer Mike**

EENHEIDSLEIDER.



## Leiderskader voor het scoutsjaar 2006-2007

### Eenheidsleiding



### Beyers

Goyens Caroline – Kongoni - TL  
Poupaert Shenandoah – Timalia - HL

### Teerpoten

De Cremer Karolien – Oribi - TL  
Raemdonck Elke – Collie - EATL  
Vanden Bogaerde Tine – Mara - ATL  
Raemdonck Pradeep – Ekster - HL

### Wolven

Decaluwé Shirley – Karekiet - TL  
Dutrieue Kim – Tagoean - EATL  
Cornelis Kevin – Albatros - HL  
Elderweirdt Gert Jan – Giraf - HL  
Bastiaens Robbe – Das - HL  
Van Winckel Hendrik – Guppy - HL

### Jongverkenners

Verwest Jasper – Wasbeer - TL  
Brackenier Ciel – Sifaka - ATL  
Vanden Bogaerde Nel – Mungo - ATL  
De Jonghe Maarten – Ooievaar - ATL  
Lens Yoeri – Lama - ATL  
Mys Marylyn – Lori - ATL  
Hoet Joord – Tamarin - HL

### Verkenners

Slock Karel Simon – Hert - TL  
Slock Willem Jan – Saki - ATL  
Lambert Piet – Eekhoorn - ATL  
Everaert Marloes – Cataras - ATL  
Provo Lee – Linsang – ATL

### Stam (oud leiders)

Verder aan te vullen

### VT's (Ouders, kennissen, overburen, ....)

Verder aan te vullen

Een groot aantal mensen contacteerde mij reeds om in één van deze 2 ploegen ingedeeld te worden. Ik wacht liever met namen publiceren tot ik iedereen gesproken heb, kwestie dat niemand zich uitgesloten voelt. Geïnteresseerden nemen met de eenheidsleiding contact op.

## Hier zijn de Seniorkens again .....of toch bijna.



Bij de samenstelling van de nieuwe leiding bleek al snel dat we opnieuw met een stevige, gezonde leidersploeg zouden kunnen starten. In het recente verleden leerden wij dat een ploeg die uit te veel leiders bestaat niet optimaal functioneert en dat mensen hun motivatie verliezen: “Het maakt toch niet uit of ik hier nu ben of niet, wat loop ik hier te doen”.

Er stonden bij de verkenners een hoop 16 jarigen klaar om hun proefperiode als hulpleider aan te vangen en deze dreigden alzo verloren te gaan in de massa.

Een aantal enthousiastelingen stelde voor om met die gasten terug een seniortak te starten vanaf September. Er is inderdaad terug genoeg volk om dit te doen en bovendien zitten er heel wat gaten in het huidige systeem opvolging jvg - vg - leiding. De opzet om jonge gasten / meisjes over te laten gaan naar de leiding en deze daar op te leiden gedurende hun eerste jaar blijkt in de praktijk niet te werken, dus er is nood aan een opleiding alvorens men de verantwoordelijkheden krijgt. Seniors dus.

Als eindverantwoordelijke over deze toch meer avontuurlijke werking kon ik de enthousiaste - soon to be - seniormoderators gelukkig overtuigen dat er eerst een hoop voorbereidend werk moet gestoken worden in de oprichting van een nieuwe tak.

Ik vroeg hen om gedurende het jaar 2006 – 2007 een volledig jaarprogramma samen te stellen en dit tot in de kleinste details uit te werken. Eventuele boottochten, speleo activiteiten, avonturenweekends enz. moeten allemaal ter plaatse voorbereid worden. Ook mogelijke buitenlandse kampen en fondsenwerving daarvoor vereisen een hoop meer papierwerk en studie dan zij gewoon zijn.

Ten tweede is er ook nood aan een eigen opleiding tot seniormoderator (bij voorkeur extern of eventueel intern via handboeken). Enkel Forel heeft ervaring met seniors en zelfs toen zaten er nog veel te jonge gasten/meiden bij om van echte seniorwerking te kunnen spreken.

**Besluit :** Wij overhaasten ons niet en zullen voor 2007-2008 goed voorbereid nieuwe en onbetreden paden kunnen verkennen. Ik vraag de 16-jarige verkenners nog even geduld (leg eerst nog maar wat badgkes af), het zal de moeite lonen!

V



T

### Een groot kamp vanuit de keuken...

Na heel wat jaren aan de 'andere kant' te hebben doorgebracht leek het me dit jaar voor het eerst echt nodig om eens de meer logistieke kant van scoutwerking te bekijken. De situatie die me hiertoe genoopt heeft is genoegzaam bekend, dus daar dien ik niet verder over uit te wijden. Scouts die op kamp gaan hebben eten nodig en dus ook een kookploeg...

Forel had één en ander dusdanig geregeld dat hij op elke dag van het kamp over ten minste 3 VT's kon beschikken en goed draaien deed het dus alleszins. Patatten schillen voor een kleine honderd man was voor mij alvast een nieuwe, doch zeker niet onaangename ervaring. De sfeer in de keukentent was optimaal, zodat niets echt een karwei leek.

Als leider heb je steeds een deel 'rechtstreekse voldoening', wat in de keukentent soms niet altijd zo direct het geval is. Misschien word ik een dagje ouder (OK dan, plaats die 'misschien' maar tussen aanhalingstekens...), maar op deze manier op kamp gaan lijkt me minstens even bevredigend. Vermoeiend was het best, want naast het schillen van aardappelen, roeren in de soep en vooral afwassen (tot 5 keer per dag!) wilde ik ook 's avonds nog de rol van 'barman' voor de leiding op me nemen. Gelukkig was er dit jaar duidelijk genoeg verantwoordelijkheidszin (zowel bij mezelf als bij de leiding), want het is me telkens wonderwel gelukt om op tijd op te staan om te zorgen voor koffie en ontbijt. Wie me kent weet wel wat voor een prestatie zulks is...

Een dagindeling was niet echt nodig: iedereen in de keuken wist perfect wat moest gebeuren en wanneer het klaar moest zijn. Narwal heeft me op mijn eerste dag uitgelegd hoeveel patatten er moesten geschild worden en dat je daarbij best een notitieboekje gebruikt om bij te houden hoever je al zit: ik weet het wel, thuis is dat niet direct nodig, maar eens de patatten geschild en gevierendeeld (of geachtendeeld, want er zaten soms wel serieuze kastaars bij) was het vrij zinloos om nog te gaan beginnen tellen. Hoedanook, tijdens die enkele dagen hebben we gezien dat Forel tamelijk goed wist hoeveel voedsel er nodig was. Niet zo evident, om als 'groentje' te kunnen inschatten hoeveel die etertjes wel opkunnen, geloof me vrij. De hoeveelheden die we klaarmaakten leken me telkens weer voldoende om Caesars legioenen te voeden, maar kinderen op kamp in de gezonde Limburgse boslucht



kunnen blijkbaar nogal wat verzetten. Nu ja, opgroeien doe je niet met gezonde lucht en veel spelen alleen, natuurlijk...

Wie is nu zo allemaal als VT op kamp geweest? Misschien zijn er zelfs enkele mensen die de ouders van vandaag niet meer kennen (waaronder ondergetekende), maar ik heb m'n hartje kunnen ophalen aan de 'corveelijst' die uithing in de keuken: allereerst Dolfijn, die er het ganse kamp was, Claude en Marie Paule, verder ook Joanna, Ocelot, Gibbon, Ken, Coyote, Toepaya, Lieselotte, Cotinga, Emoe, Paca, Kauw, Kievit, Narwal, Specht en Ibis, Wezel, Kolibrie, Meerkat en Brammetje en ikzelf. Nogal ontroerend om zo'n bende 'anciens' plots, wanneer de nood het hoogst is, in de bres te zien springen. En na de ervaring die ik op dit kamp heb beleefd kan ik alleen maar zeggen, 'k zou het direct opnieuw doen! Scouting is dus blijkbaar echt wel meer dan welp zijn en vervolgens jongverkenner/gids, verkenner en leider worden...

Plezierige Vink



## **Beste bevertjes, ouders en lezers**

Hier volgen de artikels van na het paaskamp en uiteraard ons langverwachte Grootkamp.

### **Zaterdag 15 april 2006:**

Deze middag hebben we een groot spel gespeeld in de nieuwe wandeling. De bevers werden in twee groepen verdeeld en de bedoeling was om van het tegenstrijdige kamp zoveel wimpels mogelijk te gaan veroveren. De groep van Bulle is toen gewonnen met een paar wimpels verschil.

### **Zaterdag 22 april 2006:**

Vandaag luisterden we naar deel 7 van de vriendjes van het woud en speelden er een groot spel op. De bevers moesten een parcours volgen om zo bij de leiding te geraken en een vraag op te lossen was het goed kregen ze een mini bevertje. De bever met de meeste papieren bevertjes was gewonnen.

### **Zaterdag 29 april 2006:**

Vandaag hebben we onze beentjes eens laten bewegen met volksdans. We hebben redelijk wat dansjes geleerd. De kimberleyse trein, de zevensprong, dag mijn Roosmarijntje, dag mijn Augustijntje deze dans was blijkbaar een succes en deze hebben we dan ook eens voor de mama's en de papa's gedanst op het einde van de vergadering. Uiteraard mocht de zwaluwdans er niet aan ontbreken, dit is op de melodie van zeg ken jij de mosselman.

### **Zaterdag 6 mei 2006:**

Vandaag was een lange dag want we trokken 's morgens vroeg op de trein richting ZOO van Antwerpen. Daar zagen we apen, vogels, grote zoogdieren, vissen, de zeeleeuwenshow,... Het was een leuke en leerrijke dag voor iedereen.

### **Zaterdag 13 mei 2006:**

Vandaag maken we iets moois voor de mama. We hebben een schelp geveerd en op een statiefje gezet en ook nog een mooie schaal met bloemen in.

### **Zaterdag 20 mei 2006:**

Vandaag hebben we deel 1 tot 4 eens herhaald van het verhaal en veel kleine spelletjes gespeeld in Wondelgem.

**Zaterdag 27 mei 2006:**

Deze middag hoorden we deel 5 tot 7 nog eens van de vriendjes van het woud. We hebben ook aan ons thema kledij gewerkt en nog veel gespeeld.

**Zaterdag 3 juni 2006:**

Deze keer hebben we nog eens een grootspel gespeeld in het Wondelbos. De bevers moesten bij Bulle een opdracht doen voor een leventje en als de opdracht goed was mochten ze met dat leventje naar Keeo en raad je plaatje spelen. Hadden ze twee dezelfde dan kregen ze een stuk puzzel. Met alle stukken moesten ze uiteindelijk een kasteel bouwen. Zo had ieder zijn eigen kasteel.

**Zaterdag 10 juni 2006:**

Deze keer krijgen de papa's iets moois. De bevers maakten elk een boot voor de papa. Flessen schilderen, de houder, en de vlagjes. Spelen deden we ook nog.

**Zaterdag 17 juni 2006:**

Vandaag was het spelletjes namiddag met vele (water)spelletjes.

**Zaterdag 24 juni 2006:**

De laatste vergadering voor het Grootkamp. En dit jaar weer een speciale vergadering. Vroeg uit de veren en aan de Muze stond onze taxi (letterlijk taxi) te wachten. De ouders van **Megane De Boever** hebben een taxibedrijf (Taxi Filip) en waren zo vriendelijk om ons **gratis** naar onze bestemming te voeren en terug. *Waarvoor mijn dank!* Deze keer was het naar Brugge dat we gingen meer bepaald het Boudewijnpark. Daar hebben we ook weer veel gedaan. We zijn naar het dolfinarium geweest waar ons **Maja Demuynck** werd gekozen uit al het volk om iets met de dolfijnen te doen. Ze mocht de dolfijnen doen zingen en ze daarna belonen met een visje. We zijn ook nog naar de zeehonden gaan kijken, de papegaaienshow en roofvogelshow. Bij de roofvogels was ons **Jernnifer Stoica** wel dapper. Daar liep een gier over haar rug. We hebben ook nog alle attracties gedaan. Het was een onvergetelijke dag.

Dit waren dan de laatste vergaderingen van het jaar en dan nu het GROOTKAMP.

**Maandag 7 augustus 2006:**

Met al het gedoe van voor het kamp hadden toch nog twee bevertjes besloten mee te gaan. Welkom in Lommel mijn kleine bevertjes **Megane De Boever** en **Benno Mann**. Doordat we maar met twee bevertjes waren en ik (**Keeo**) hebben we enkele activiteiten samen met de TP gedaan dit kamp. Vooreerst toen we aankwamen op het kamp hebben we in ons geïnstalleerd in ons tijdelijk huisje met name onze tenten. Toen hebben we even de kampwenken en eetliederen herhaald voor het kamp. Tegen dat we alles herhaald hadden was het al middag en konden we ons eerste kampmaal eten. Na de Siësta kregen we al bezoek van Tekenvrouw het indiaans meisje. Haar

stam was door een zware stom geraakt en hun totempaal was verdwenen, de goden van de vier windstreken zaten er zeker voor iets tussen. Op zoek naar de goden dan maar. Bij het Noorden moesten de Bevers en TP bewijzen dat ze konden samenwerken. Ze moesten een Romeinse wagen vormen en zo over een bepaalde afstand gaan. Was de opdracht goed kregen ze een stuk totempaal. In het Oosten moesten ze bewijzen dat ze stil konden zijn. Als dit lukte mochten ze centjes uit het bos nemen. Daar kregen ze ook een stuk totempaal. In het Zuiden moesten ze tonen dat ze goed konden mikken. Hier moesten ze met een spuit gevuld met water een bekertje proberen vullen van op een bepaalde afstand. Wat niet zo makkelijk leek. Maar het is toch gelukt en kregen ook een stuk totempaal mee. Bij de laatste windstreek het Westen moesten ze tonen dat ze luid konden zingen, en ja hoor dit lukte behoorlijk goed. Ook hier kregen ze een stuk totempaal en ook nog wat centjes. Nu dat ze allemaal verzameld waren was er nog maar één probleem. De kleuren waren er af. Wat nu....? Wij hebben geen verf. Plots hoorden we twee marktkraamsters roepen. Met z'n allen erheen. Daar was onze redding, verf, borstels,..ze hadden alles wat we nodig hadden. Na al dat verzamelen hadden we wel een beetje honger en besloten eerst een 4-uurtje te eten en daarna de totempaal te maken. Ieders maagje was gevuld we konden dus weer aan de slag. De vier delen van de totempaal werden geschilderd en ook de oortjes en vleugels die erbij hoorden. Als hij een beetje gedroogd was, wat niet zo goed lukte met de motregen konden we alles plakken. Uit dank voor hun hulp besloot Tekenvrouw dat de Bevers en TP de totempaal mochten houden. Hij kreeg uiteraard een mooi plaatsje in de zithoek. Na het avondeten en de zangles werd **Mang** door een vampier gebeten en meegenomen. Wat nu? Buffy de vampieren doder had alles zien gebeuren en zij wou ons wel helpen om Mang terug te krijgen. We moesten naar de professor gaan om een drankje te maken om Mang te genezen van zijn beet. Nadat we alle ingrediënten hadden voor het drankje en het gemaakt was konden we Mang gaan redden. Daar waren ze dan allemaal verzameld. Eerst een spreuk zodat ze ons niet kunnen buiten en dan vallen we hen aan. We hadden één vampier kunnen vangen, die vertelde ons waar Mang was. Nadat we alle vampieren konden vangen genazen we Mang. Eind goed al goed en we konden gerust naar ons bedje.

### **Dinsdag 8 augustus 2006:**

Deze middag kwam Shumuwa de indiaanse op bezoek. Haar stam is vervloekt door een heel oude vloek van een kruidenvrouwtje en ze willen deze vloek verbreken omdat ze altijd maar nachtmerries hebben. Iedereen gaat met haar mee op stap ze moeten het kruidenvrouwtje vinden. Om bij het kruidenvrouwtje te geraken moesten ze een spoor volgen van ballonnen met bloem in. Zo kwamen ze bij haar. Bij het kruidenvrouwtje moesten ze dan kruiden zoeken. Daarna moesten ze bij de moeras monsters geblinddoekt slangenogen zoeken in vieze slijmerige krokodillenbloed en uiteindelijk vleermuizenvleugels op hun gezicht smeren. Met een beetje aarzelen dierf iedereen het wel. Zo kregen ze het magisch perkament om de vloek ongedaan te maken. Daarna moesten ze botjes gaan verzamelen bij de boerin, maar opgepast voor de varkens want als je ze in de ogen aankeek vielen ze je aan. Met de botjes en het

perkament trokken ze terug naar het oud vrouwtje en zo werd de vloek verbroken. Na het 4-uurtje zijn we voor de eerste maal beginnen oefenen voor de kampvuuravond. Deze avond was het volle maan en ja wat heb je als het volle maan is...inderdaad weerwolven. Zo was er één die onze **Chill** aanviel. Ze besloten om naar zithoek te gaan en daar lag een inspecteur. Samen met hem gingen ze naar het kraterbos bij de magiedeler. Ze moesten daar de ingrediënten halen om een brouwsel te maken. Maar er liep daar ook een weerwolf. Je moest dan zo cool mogelijk lopen zodat hij je niet kon pakken. Met de ingrediënten trokken we naar de wasblokken daar werd het brouwsel gemaakt en Chill gelokt door een geit na te doen. Toen hij dicht genoeg stond gooiden ze het brouwsel op hem en werd hij weer normaal. Als we allemaal in bed lagen hoorden we rare dingen op ons tent vallen. **Raksha** nam zo iets dat gevallen was en het leek op een metalen ei.

### **Woensdag 9 augustus 2006:**

Goede morgen deze morgen. Een flinke turnles vandaag omdat we sportproeven gaan doen dus moeten we onze beetjes goed losmaken om goed en snel te kunnen lopen en verspringen.

Dit zijn de resultaten voor dit kamp. Er is geen derde omdat er maar twee bevers mee zijn. Voor het eindresultaat nog een paar dagen wachten.

Deze middag moesten de Bevers en TP Wijota helpen. Haar sjamaan was ziek en ze wist niet door wat. Met de hulp van de kindjes konden ze er misschien wel achterkomen. Eerst gingen ze naar de waarzegster, maar zij kon, hen niet helpen als ze geen voorwerp hadden van de sjamaan. Dus eerst terug naar de zieke sjamaan die onder de shelter lag. Het bleek dat hij vergiftigd was en hij kon enkel

geholpen worden door de ingrediënten van de vier seizoenskruiden. Magisch water, zand, fruit en bloed. Eerst moesten ze het magisch water zoeken. Om het magisch water te bekomen moesten de kindjes met behulp van een rietje twee flesjes vullen. Dit lukte uiteraard. Daarna moesten ze het magisch zand zoeken om dit te krijgen moesten ze een mooi zandkasteel maken. Voor het magisch fruit moesten ze in een appel bijten met choco aan. De eerste hap was niet zo makkelijk maar eenmaal hij begonnen was ging het redelijk vlot. Ook hier kregen ze het magisch fruit. En als laatste moesten ze het magisch bloed hebben. Dit konden ze bij de slager vinden. Maar eerst moesten we al zijn varkentjes terug verzamelen want die waren uitgebroken. Als we ze allemaal terug hadden kregen we het magisch geitenbloed. Met al de ingrediënten keerden we terug naar de waarzegster. Zij maakte het drankje klaar zodat we het dan aan de sjamaan konden geven. Het zag er niet zo smakelijk uit

<b>Verspringen</b>		
1	Benno Mann	1m30
2	Megane De Boever	93 cm

<b>50 m Sprint</b>		
1	Megane De Boever	13"10
2	Benno Mann	13"76

<b>80 m Lopen</b>		
1	Benno Mann	21"15
2	Megane De Boever	21"34

maar als het maar hielp dat was het voornaamste. Bij de sjamaan aangekomen gaven we hem het papje. Lekker was het niet maar hij werd wel vlug beter. En van al dat zoeken hadden we allemaal honger gekregen en gingen een lekker 4-uurtje eten. Na het avond eten en de zangles kwam heel de eenheid bijeen. Blijkbaar had iedereen zo van die metalen eieren of zo gevonden. Plotseling kwamen rare mannen op de eenheid af. Ze waren van buitenaardse afkomst en die eieren leken geld te zijn. Zij waren de elite en wij moesten proberen dat ook te worden. Toen werden we in 3 kampen verdeeld, en gingen we naar de grote vijver. Daar gebeurde het allemaal. Over het terrein waren allemaal enveloppen verdeeld, deze moesten de bevers en TP zien te rapen en naar hun kamp brengen. Deze bevatten, wapens en gebouwen. Vermits het al laat was, was het bedtijd voor de bevers, we laten de groten wel de wereld redden.

### **Donderdag 10 augustus 2006:**

Lekker geslapen dan zijn we weer klaar voor een actieve dag. Na het ontbijt ons even wassen, inspectie in orde leggen nog even kijken wat de bevers van hun bevereisen weten en dan samen met de TP oefenen voor de kampvuuravond. Na het middag eten en de siësta was het eens een middagje enkel en alleen met de Bevertjes. Ik **Keeo** trok op pad met mijn twee bevertjes **Megane De Boever** en **Benno Mann**. Waar gingen we heen deze middag, wel we zijn naar een grote speeltuin geweest. Een beetje slecht weer met af en toe een bui maar dat kon de pret niet bederven. Ze speelden op het vliegtuig, het kasteel, het touwennet, de schommel de wip die draaide die was wel leuk. De evenwichtsbalk maar het leukste was wel de go cars denk ik. Ik trakteerde ze op een ritje. Toen we een echte wedstrijd deden leek onze **Benno Mann** het vlugst. Het was echte dolle pret. Toen het begon te gieten was het tijd om terug naar het kamp te gaan en ons uitgebreid te wassen want met al dat zand.

Deze avond kregen **Megane De Boever** en **Benno mann** na hun snoepjes van de kantine bezoek van een clown. Zijn circus baas was ontvoerd. Hij vroeg of de twee dappere bevertjes hem wouden helpen om de circusbaas terug te vinden. **Megane De Boever** twijfelde een beetje maar toen **Forel** voorstelde om met hen mee te gaan was er geen minuut van twijfel meer. Zo vertrokken ze met z'n drieën en de clown op zoek naar de circusbaas. In het dal aankomen zagen ze een slechterik. Ze moesten hem tonen dat ze goed konden zingen en ook nog muntjes rapen. Zo kregen ze te horen waar de circusbaas was. Maar daar stond natuurlijk weer iemand. Daar moesten de bevers bewijzen dat ze niet bang waren. Ondertussen hoorden ze ook de circusbaas om hulp roepen. De bevers moesten eerst bewijzen dat ze op één been durven springen, daarna moesten ze tonen dat ze tien keer rond hun vinger konden draaien en ten slotte moesten ze geblinddoekt een touw volgen. En ja hoor dat durfden ze allemaal. Zo kwamen ze bij de circusbaas en konden ze hem bevrijden. Maar de boef komt er niet zomaar vanaf. Met een snoepje lokken ze hem en binden hem op zijn beurt vast. Ziezo klus geklaard en de bevertjes kunnen naar bed maar stilletjes want de TP liggen al te slapen want voor hen is het morgen explo.

### **Vrijdag 11 augustus 2006:**

Vandaag is het explo voor heel de eenheid behalve voor de bevertjes, zij mogen het kamp bewaken vandaag. **Maarten Depoortere** van bij de TP bleef bij ons omdat hij voor het kamp zijn voet verstuikt had, maar dat vond hij waarschijnlijk niet zo erg om niet te moeten stappen. Ook wij kregen frietjes want het is een traditie dat we op explo frietjes eten, wij kregen heerlijk zelfgemaakte frietjes van de VT's. Om het kamp te bewaken hebben we er een sporentocht van gemaakt met de spoortekens die we al eerder leerden dit jaar. We hebben ook veel gekleurd en pijltjes geschilderd voor de ouder bezookdag zodat onze mama's en papa's gemakkelijk de weg naar ons kamp zouden vinden. Toen iedereen terug kwam van een vermoeide dag ons nog even wassen en dan was het tijd voor een lekkere BBQ samen met de TP en Wolven. Nadat we gezellig samen hadden gezeten en liedjes gezongen was het alweer tijd om in ons warm nestje te kruipen.

### **Zaterdag 12 augustus 2006:**

Vandaag was een speciale dag want het was de overgang van de bevertjes. Iedereen zijn uniform aan (de bevers en TP) ons verfrissen na het eten, inspectie en we konden eraan beginnen. Eerst de vlaggen groet, burcht en nestkreten en de ceremonie kon beginnen. Eerst de sportprijzen. Dit is niet wie de beste is maar het bevertje dat het best geëvolueerd is over de drie kampen. Een bronzen prijs hebben we niet vermits we maar met twee bevers waren. De **zilveren prijs** gaat naar...**Megane De Boever**, proficiat meisje. Dus onze **gouden prijs** gaat naar...ja u raadt het al **Benno Mann**, ook voor u een dikke proficiat. Onze **Bever van het jaar** wordt bepaald door de aanwezigheden op vergaderingen, kampen en bevereisen afleggen. Dit jaar is dit geworden **Megane De Boever** een hele dikke bravo en doe zo verder Megane. Daarvoor heeft ze als cadeau gekregen: een pluchen bever met en een scoutspetje en een scoutsdas waar alle namen van de bevers van dit scoutsjaar opstaan (ook die dat niet mee waren op kamp) en als ze te groot wordt om met een pluche te slapen zat er ook nog een foto boekje bij van alle bevers en de activiteiten die we dit jaar gedaan hebben. Een mooi geschenkje dus voor de bever die flink zijn best doet. En dan nu de overgang zelf. Gaan over van de **Beventjes naar de TP: Megane De Boever** (mee op kamp), **Jennifer Stoica, Maja Demuynck, Pieter verscheure, Jens De Vlioger, Hannah Persen, Ophélie Vertriest** (niet mee op kamp maar gaan wel over). Doe het daar goed allemaal.

Die dag is **Benno Mann** een hele dag met mij (**Keeo**) gebleven en hebben we veel geknutseld en eens vroeg gaan slapen want morgen is het bezookdag en mag onze **Benno mann** naar huis.

### **Zondag 13 augustus 2006:**

De lang verwachte bezookdag voor onze kindjes. In de morgen deden we nog onze gewone activiteiten en na het middag eten mochten de kindjes naar hun mama's en papa's. Om 14u kwamen plots indianen op ons kamp. De ouders hadden hun rust verstoord met hun aanwezigheid en daarom daagden ze hen uit met een Fata

Morgana. We werden allemaal in drie groepen verdeeld. De ouders moesten minstens 10 sterren van de 12 behalen om op het kamp te mogen blijven anders moesten ze onverbiddelijk weg. De opdrachten waren de volgende: maar drie tipi's, waarvan één een volwassene kan in staan en één een wolf, maak met ballonen een dier van 1 m hoog en 2 breed en twee dieren van 1m op 1 m, maak 10 muziek instrumenten. Verzin een krijgsdans die je gedurende 1min. Rond je totempaal moet dansen. Versier 3 totempalen en als laatste doe een dansje op het liedje Kuma Hé van K3 in de vier windrichtingen en zing het mee. Voor al deze opdrachten hadden we 1u30 de tijd om het te verwezenlijken. Per groep kregen we een plaats waar we alles moesten maken en als de tijd om was verzamelden weer op de open vlakte om te zien wat de andere groepen ervan gebracht hadden. En ja het is ons zeker en vast gelukt om de sterren binnen te halen. De ouders mochten dus blijven. Toen was het hoog tijd voor een 4-uurtje. We zijn ons dan nog vlug gaan wassen en dan was het al weer etens tijd. En zo zat het kamp er voor de bevertjes op. **Benno Mann** ging naar huis en **Megane De Boever** die bleef nog even en speelt de volgende dagen nog met de TP mee.

**Dinsdag 15 augustus 2006** was het de overgang van iedereen. Zo werden de kinderen beloont zoals dat bij de bevers de 13<sup>de</sup> gebeurde. De kindjes die overgingen werden vermeld, leiders(sters) die gepromoveerd werden en de veranderingen bij de leiding. Voor bij de bevertjes zal het er als volgt uitzien vanaf september: Ik **Keeo** blijf dus nog en ben nu (eindelijk) volwaardig takleidster. Er komt me ook nog iemand vergezellen die van bij de VG's komt en dus vanaf nu leidster is en dat is **Timalia** of voor de bevertjes **Malac**.

Dan rest mij enkel nog alle **VT's** te bedanken voor hun goede zorgen en het lekkere eten en uiteraard ook nog **Forel** die het mogelijk heeft gemaakt dat we (toch nog) op kamp konden gaan, aan allen een **HEEL DIKKE DANK U** en een **GROTE PROFICIAT!**

Steeds mee te brengen voor iedere vergadering: **0,50 €** voor de cola en een **regenjas**. Een koekje mag je ook altijd meebrengen als je wenst.

Zaterdag 02 september 2006: Vergadering van 14u00 tot 17u30.

Vandaag gaan wij kennismaken met de nieuwe bevertjes en veel spelletjes spelen.

Zaterdag 09 september 2006: Vergadering van 14u00 tot 17u30.

Vandaag gaan we nog veel kennismakingsspelletjes spelen en nog vele andere spelletjes.

Zaterdag 16 september 2006: Vergadering van 14u00 tot 17u30.

Vandaag gaan we voor de eerste maal kennismaken met de vriendjes van het woud en veel spelen.

Zaterdag 23 september 2006: Vergadering van 14u00 tot 17u30.



Deze middag luisteren we naar het eerste deel van het verhaal van de vriendjes van het woud. En spelen doen we ook nog.

Zaterdag 30 september 2006: Geen vergadering.

Zaterdag 07 oktober 2006: Vergadering van 14u00 tot 17u30.

Vandaag spelen we een grootspel op het eerste deel van het verhaal. Kleine spelen zullen we ook nog doen.

Zaterdag 14 oktober 2006: Vergadering van 14u00 tot 17u30.

Deze middag luisteren we naar deel 2 van het verhaal en zien voor het eerst de beverisen (wet, leuze, belofte en groet). Spelen doen we ook natuurlijk.

Zaterdag 21 oktober 2006: Vergadering van 14u00 tot 17u30.

Met het herfstkamp in het vooruitzicht gaan we leren hoe we onze tandjes moeten poetsen en onze veters leren knopen. Spelen doen we ook nog.

**Meebrengen: tandenborstel, tandpasta, beker, schoenen aandoen met veters.**

Zaterdag 28 oktober tot woensdag 1 november 2006: **HERFSTKAMP**

Zaterdag 04 november 2006: Geen vergadering.

Zaterdag 11 november 2006: Vergadering van 14u00 tot 17u30.

Vandaag herhalen we de vriendjes van het woud eens en gaan naar het 3<sup>de</sup> deel van het verhaal van de vriendjes van het woud luisteren.

Zaterdag 18 november 2006: Vergadering van 14u00 tot 17u30.

Deze middag leren we sporen leggen met spoortekens en gaan ook een parcours afleggen + nog veel spelen.

Zaterdag 25 november 2006: Geen vergadering.

Indien uw zoon of dochter door om het even welke reden niet naar de scouts kan komen gelieve mij steeds te verwittigen op een vergadering of op volgend nummer: **0476/52.39.21** of **09/258.85.98**, u kan een bericht inspreken op het antwoordapparaat van beide nummers. U kan ook mailen naar [bubale@skynet.be](mailto:bubale@skynet.be)

**Keeo**  
**Goyens Caroline**  
**Kalme Kongoni**  
**0476/52.39.21**

TAKLEIDSTER BEVERTJES



## Teerpoten: Grote Jacht 2006



Ondanks de vele strubbelingen zijn we uiteindelijk toch allemaal op kamp kunnen vertrekken. Voor de jongeren van de eenheid startte het kamp zoals gewoonlijk op 7 augustus. Voor de wat ouderen onder ons begon het kamp (voorkamp) op 2 augustus. Op het voorkamp stellen we al het grootste deel van de tenten op en sjoeren we allerlei constructies in elkaar. Maar nu het artikel...

### Maandag 07/08/06

Nadat iedereen geïnstalleerd was, kregen de teerpoten (tp) een rondleiding door het kamp. Toen we bij de zelfgemaakte wip bij de inkomstpoort kwamen, wist **Vic Tack** te vertellen dat hij de dag ervoor ook al op de wip was

geweest... tiens? Wanneer iedereen het kamp gezien had, konden we tezamen genieten van het middageten. Na de siësta kwam een zekere Tekenvrouw (een indiaans meisje) aan de tp vragen of ze misschien een deel van haar totempaal gezien hadden. De tp moesten haar teleur stellen, maar boden wel spontaan hun diensten aan. Tekenvrouw vertelde dat haar dorp geraakt was door een zware storm en dat haar totempaal na het luwen van de storm verdwenen was. Ze dacht dat de goden van de vier windstreken hem hadden afgenomen. Daarom gingen de tp in elke windstreek naar een stuk totempaal zoeken. In het noorden moesten ze een Romeinse wagen vormen en een bepaalde afstand afleggen. In het oosten moesten ze heel stil zijn en centjes verzamelen. In het zuiden moesten ze bewijzen dat ze goed konden mikken, dit door water in een bekertje te spuiten. In het westen moesten ze bewijzen dat ze luid konden zingen. Na elke opdracht kregen ze een stuk totempaal en wat geld. Op het einde hadden ze al de stukken, maar nu moesten ze die nog inkleuren. Wanneer iedereen weer bij de zithoek aankwam hoorden we 2 marktkraamsters roepen. Bij hen kochten de tp, met het verdiende geld, genoeg verf voor heel de totempaal te beschilderen.

Na de hondenwas en het avondeten was het tijd voor een zangles in de zithoek. Tijdens de zangles werd **Mang** echter ontvoerd door twee vampieren, **Kaa** kon dit niet laten gebeuren en liep er direct achteraan. Op het moment dat alles verloren bleek, passeerde een eigenaardige man de zithoek. Hij stelde zichzelf voor als inspecteur Gaaikevliet en vertelde dat hij al sinds jaar en dag op vampieren jaagt. Met zijn hulp konden de tp de vampiers doden en **Mang** terug normaal maken.

### Dinsdag 08/08/06

Vandaag moesten we na de techniek spoortekens al beginnen met oefenen voor de kampvuuravond. Tijdens het middageten valt er altijd wel iets te beleven. Deze keer wist **Rozan Michiels** te vertellen dat haar moeder, haar haar soms *schilderde*. Op de vraag « wanneer verjaar je », antwoordde **Jana De Boever**: “de zevende zaterdag van het jaar”. ☺

’s Avonds maakten de tp een wandeling toen **Chil** naar hen toe kwam rennen. Hij was helemaal in shock aangezien hij aangevallen en gebeten was geweest door een weerwolf. Midden in zijn verhaal transformeerde hij zelf in een weerwolf. Voor hun eigen veiligheid liepen de tp terug naar de zithoek. Daar aangekomen zagen ze een man liggen, hij stelde zichzelf voor als Fyke Falkenland doktor in de Witte Magie. Samen met hem waren de tp in staat een weerwolven-weer-middel te brouwen en hiermee **Chil** terug normaal te maken.

Toen iedereen in zijn slaapzak lag, zei **Vic**: “Gisteren veranderde **Mang** in een vampier, vandaag werd **Chil** een weerwolf... Wat voor een kamp is dat hier?”

### Woensdag 09/08/06

In de voormiddag stonden de sportproeven op het programma, maar door het slechte weer werden we gedwongen ze een paar uur uit te stellen. Na de siësta kwam er een indiaanse bij de tp om hun hulp te vragen. De sjamaan van haar dorp was nl. erg ziek geworden, maar niemand wist hem te genezen. De tp moesten gedurende het spel allerlei ingrediënten verzamelen om een papje te maken. Na dit papje te hebben aangebracht werd de sjamaan weer beter en kon iedereen genieten van een wel verdiend vieruurtje.

Na de kantine verzamelde heel de eenheid zich voor de vlaggenmast van de jv’s/jg’s. Op het moment dat iedereen er was verschenen er 3 wezens, ze noemden zichzelf “het ultieme”. Ze waren op zoek naar een groep mensen die het waard waren, samen met hen, op de perfecte planeet te komen wonen. Er werden 3 groepen gevormd die tegen elkaar moesten strijden om zo de beste er uit te halen. Op het einde kwam de sterrenpolitie opdagen en arresteerde “het ultieme” voor oplichterij.

### Donderdag 10/08/06

Achter de weldoende siësta zagen de tp een cowgirl (Stella) aankomen die op zoek was naar haar zoon Tom. Wanneer de tp negatief moesten antwoorden op de vraag of ze haar zoon gezien hadden, kwam er ook een indiaan (Donderwolk) af die op zoek was naar zijn dochter Zonneschijn. Die indiaan vertelde dat zijn Zonneschijn en Tom wouden trouwen, maar dat hij en Stella daar radicaal tegen waren. Dit omdat een cowboy en een indiaanse niet bij elkaar passen. Wanneer Donderwolk en Stella weg waren, kwamen Zonneschijn en Tom bij de tp om hulp vragen voor de zegen van

#### Hoogspringen

1ste Cato Dambre  
2de Merel Stroo  
3de Arne Bovijn  
Killian Van Herbruggen

#### Verspringen

1ste Cato Dambre  
2de Stroo Merel  
3de Killian Van Herbruggen

#### 400m

1ste Cato Dambre  
2de Stroo Merel  
3de Arne Bovijn  
Killian Van Herbruggen

#### 60m sprint

1ste Cato Dambre  
2de Merel Stroo  
3de Arne Bovijn

Donderwolk en Sella te krijgen. Na vele proeven te hebben doorstaan, mochten Zonneschijn en Tom uiteindelijk toch trouwen. **Rozan** die het bruidsboeket gekregen had, vond dat de bloemetjes na een tijdje al aan het *verdampen* waren... ☺

Tijdens het kamp zien de tp ook een heleboel technieken. Vandaag leerden ze iets over hygiëne. Op de vraag “waarom wassen we eerst ons gezicht en als laatste onze poep?”, antwoordde **Maarten Depoortere** kordaat : “Uit onze poep komt kaka en uit onze mond niet...” Deze avond was er geen avondspel voorzien zodat we allemaal wat vroeger in ons bedje konden kruipen.

#### Vrijdag 11/08/06

Na het ontbijt werd duidelijk waarom we allemaal wat vroeger in ons bedje moesten kruipen, vandaag stond de exploratietocht op het programma. De tocht bestond onder andere uit wegbeschrijvingen maar voornamelijk uit verschillende vragen. Zo luidde bvb. een vraag “welke dieren zie je naast de deur van het huis met nummer 16a?” het antwoord moesten de tp dan zelf invullen. Op de vraag “hoe heet het zwembad aan je linkerkant?” was het antwoord “zwembad Keiheuvel”, **Arne Bovijn** (aan wiens beurt het was om de vraag in te vullen) vroeg aan **Shikaiï** of hij Keiheuvel met de “ij” van ijs of met de “ei” van een kip moest schrijven... ☺

Uiteindelijk geraakte iedereen op de eindbestemming en kon iedereen ,als echte Belgen, genieten van een welverdiend pak frietjes.

Zoals gewoonlijk na een exploratietocht werd er ‘s avonds gebarbecued. In de tijd voor het vlees klaar was wou iedereen elkaar boven het vuur hangen. Toen een paar teerpootjes **Mang** boven het vuur wouden hangen, riep **Vic** dat **Mang** niet meer boven het vuur moest omdat hij al zwart zag.

#### Zaterdag 12/08/06

Halfweg het kamp, tijd voor een grote kuis. Nadat alle tenten er weer uitzagen als de eerste dag was het tijd voor de overgang van de bevertjes. Dit gebeurde al vroeger aangezien de bevertjes maar 7 dagen mee op grootkamp gaan en de normale overgang pas de 9<sup>de</sup> dag van het kamp plaatsvond. Om 14 uur kregen de tp het bezoek van de liefdesindiaan. Ze vertelde dat ze in haar dorp maar wat verwaarloost werd en daardoor niet genoeg liefde en vrede kon geven aan de wereld. Om de liefdesindiaan te helpen moesten de tp eerst allemaal opgenomen worden in haar stam. Vervolgens moesten ze een parkoer afleggen en op het einde lippenstift aandoen en de liefdesindiaan een kus geven. Wanneer de liefdesindiaan vol met kusjes stond kon iedereen afscheid nemen en gaan 4-uuren.

Na de kantine kregen de tp weer een bezoeker over de vloer. Het was een moeder, Marie, die naar haar zoon, Dimitri, opzoek was. Ze vertelde dat hij ontvoerd was door 2, in het zwart geklede, mannen. Marie dacht het misschien iets te maken kon hebben met de geheimzinnige doos die haar zoon een paar dagen geleden gevonden had. Dimitri had die doos echter al naar een antiquair gebracht. De tp gingen dus eerst naar de antiquair voor de doos terug te vragen. De antiquair vertelde ook dat hij een beetje verder rare types had zien rondlopen, dus gingen de tp daar ook eens kijken.

De tp ruilden de doos voor Dimitri en zo kon iedereen terug met een gerust hart slapen, alhoewel... Wat zat er in die doos????

### Zondag 13/08/06

Na de morele opvoeding keerde iedereen terug naar het kamp voor het middageten. Toen **Raksha** zei dat iedereen zijn mama en/of papa en een kus mocht gaan geven alvorens aan tafel te gaan, vroeg **Vic**:“Moet dat of mag dat??”

Na het eten werd iedereen opgetrommeld om richting de vlakte voor het jv's/jg's kamp te gaan. Al de ouders werden uitgedaagd voor een Fata Morgana omdat ze de rust van de indianen in het Kattenbos verstoord hadden door met veel lawaai toe te komen met hun wagens en dergelijke. De ouders en kinderen werden ingedeeld in drie groepen. Die groepen kregen elk 4 opdrachten:

1) Men moest een tipi maken met houten balken en doeken. Er moest een inkom zijn. Er moest minstens 1 volwassene in kunnen rechtstaan en in de andere een wolf. De tipi moest ook mooi versierd worden.

2) Men kreeg een aantal bladen mee waarop het K3-lied Kuma Hé stond. Men moest dit lied kunnen zingen met een aangepast dansje in vier richtingen. Dit liedje moest eveneens begeleid worden met zelfgemaakte muziekinstrumentjes.

3) Met ballonnen moest men een dier maken van minstens 1m hoog en 2m breed. Het mocht wel geen slang zijn. Verder moest men drie kleine dieren van ballonnen maken van minstens een 0,5m op 0,5m.

4) Men moest een totempaal maken. Tevens moest men rond de totempaal een krijgsdans doen van minstens 1 minuut lang in ware Indianenstijl.

Op het einde verzamelde iedereen weer op de vlakte en werden alle opdrachten naar voor gebracht. De indianen zagen dat het goed was en tolereerden dat de ouders nog wat langer in het Kattenbos verbleven.

's Avonds werd er voor de verandering eens een grote zangles gehouden, dit om de teamspirit nog sterker te maken dan hij al was.

### Maandag 14/08/06

Vandaag kon iedereen zich eindelijk nog eens met warm water wassen, we gingen namelijk samen met de wolven naar het tropisch zwembad van Neerpelt. Na drie uur in het water te hebben geplonsd, werden we weer door de lieve mensen van de **Stam** met de auto naar het kamp gebracht. Daar aangekomen moest iedereen direct naar de eettent vluchtten voor niet weer helemaal nat te worden. Al regende het zonder oponthoud, toch bleef het gemoed goed. Achter het avondeten was er crea en konden de kindjes zich amuseren met kleuren of iets dergelijks. Intussen werd er onze scoutsquiz afgenomen. Na een tijdje werd iedereen dan toch moe van de regen en gingen we slapen.

### Dinsdag 15/08/06

Bij het opstaan moest iedereen zijn uniform aandoen want vandaag was het... **OVERGANG!!!** De sportprijzen (zoals geweten gaan de prijzen naar zij die het best

geëvolueerd zijn tijdens het jaar) : brons ging naar **Rozan Michiels**, zilver naar **Jana De Boever** en goud naar **Cato Dambre**. Het beste kampnest werd 'rood': **Cato Dambre, Jana De Boever** en **Vic Tack**. De beste Teerpoot van het jaar werd **Cato Dambre**. (De beste Teerpoot wordt grijze zus of grijze broer en krijgt 2 vachtjes op het uniform die ze een heel jaar mogen dragen. De beste Teerpoot moet wel nog een jaar bij de Teerpootjes zitten om grijze zus/broer genoemd te worden). In dit geval gaat **Cato Dambre** naar de wolven en mag zij toch 1 vachtje dragen als eer, en wordt de 2de beste teerpoot die niet overgaat onze nieuwe grijze zus. In ons geval wordt **Rozan Michiels** dus grijze zus. Aan iedereen een grote proficiat gewenst. Na al de sport- en kamprijzen, werd e r eindelijk bekend gemaakt wie er allemaal over ging naar de Wolven. Dit zijn: **Cato Dambre, Merel Stroo** en **Jana De Boever**. We wensen hen allemaal het beste toe en dat ze maar snel die zilveren wolf zien te bemachtigen.

Ook onder de leiding zijn er heel wat verschuivingen: zo verlaat onze geliefde **Kaa (Cataras)** ons na al die jaren om de tak van de Verkenners/Gidsen te versterken. Ook onze speelse **Chil (Guppy)** verlaat ons om zich bij de Wolventak te gaan vervoegen. Het ga jullie goed. Enne...onze deur staat altijd voor jullie open ; - )

Leuker nieuws is dat ook de Teerpotentak wordt versterkt. Wij mogen **Chua (Mara)** opnieuw verwelkomen in onze tak. Zij stond al eerder eens bij de Teerpootjes maar ging later de Bevertjes versterken. Nu komt zij opnieuw bij ons. Wees terug welkom! Na de overgang zijn we naar de doop van **Kaa** gaan kijken die over ging naar de leiding van de Verkenners/Gidsen. 's Middags hielden we een lange siësta omdat de meeste onder ons zeer moe waren. Achter de siësta oefenden we verder aan de sketch aangezien de kampvuuravond dichterbij kwam.

Tegen 8 uur 's avonds gebeurde er iets raars. **Raksha** die het liedje Mia nog eens zong met de Teerpoten, viel opeens flauw. Niet veel later arriveerde er een dokter die haar terug wakker maakte en concludeerde dat ze een smeerkaasallergie had. Hij vertelde ook dat ze binnen het uur een speciaal heidekruid toegediend moest krijgen, anders zou ze sterven. De tp bemachtigen, door een proef te volbrengen, het kruid en genazen **Raksha**. Wanneer ze weer (of toch niet helemaal) de oude was, kon iedereen weer naar dromenland.

### Woensdag 16/08/06

Vandaag werd al het grootste deel van de tenten en valiezen ingepakt aangezien de meerderheid van de eenheid de volgende dag al naar huis ging. Ook werd er druk geoefend voor de kampvuuravond die 's avonds al plaatsvond. Na de siësta moest iedereen zoals gewoonlijk dringend naar de wc, dus gingen we naar de wasblokken. Daar aangekomen zagen we echter een indiaan op de grond liggen. Wanneer we wat dichterbij kwamen zagen we dat hij bijna helemaal uitgedroogd was. We gaven hem wat te drinken en lieten hem zijn verhaal vertellen. Hij kwam hulp zoeken bij de medicijnman van de Zwaluwen omdat alle indianen van zijn dorp opeens ziek geworden waren en allemaal gele met blauwe stippen gekregen hadden. Hij vroeg of de tp hem wouden helpen de indianen van zijn dorp weer normaal te maken. Die

lieve tp stemden daar natuurlijk allemaal op in volgden de indiaan op de voet, net zolang tot hij met een medicijn terug naar zijn dorp kon keren.

Deze avond was het dan eindelijk zover... kampvuuravond!!! Zoals dit al jaren de traditie is moesten de tp ook nu weer de spits afbijten. De sketch van de tp was een vernieuwde versie van Sneeuwwitje en de zeven dwergen. En zoals steeds, ge moet gezegd, kwamen we...zagen we...en overwonnen we !!! Na ook de mooie sketches van de andere takken te hebben gezien en vele liedjes te hebben gezongen was het tijd voor zich alweer in de slaapzak te rollen.

### Donderdag 17/08/06

Vandaag zag je al meer en meer vermoeide gezichtjes, alhoewel ook hier weer uitzonderingen bij waren zoals onze altijd vrolijke **Merel**... dit even terzijde. In de voormiddag werden de laatste tenten terug in hun koffer gestoken en de valiezen al klaargezet voor vertrek.

's Middags kon iedereen nog eens zijn buikje rond eten met, de ook al traditioneel wordende laatste maaltijd, macaroni met kaassaus en *heps* ;) Toen **Kaa** tijdens het eten tegen **Rozan** zei "I'll be watching you", voegde **Shikaiï** erbij "I too!"☺

Om 14 uur was de bus er al en kon iedereen weerkeren naar huis...

Het enige wat ik nu nog moet schrijven is een dankwoordje voor de **Stam** ( oftewel de mensen van het **GoofooSquad**) en in het bijzonder **Forel**...

EEN DIKKE MERCI!!!

Uw reporter ter plaatse, **Chil (Guppy)**

Voor de Teerpoten die niet mee konden op kamp, de volgende gaan over naar de Wolven: **Cohen Cleïs, De Meulemeester Cedric, Demuynck Sven, Morlion Noera & De Koker Laura-Anna.**

## Programma september, oktober en november

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve de leiding enkele dagen op voorhand te verwittigen zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

**Raksha:** 0494/15 12 03 of **Shikaiï:** 0486/90 12 59

02 september 2006: van 14u tot 17u30

Op deze eerste vergadering spelen wij vele spelletjes om elkaar wat beter te leren kennen. Verder wordt uitgelegd wat Teerpoten juist zijn en wat onze werking inhoudt. Ook worden er voorlopige nesten gemaakt.

**Meebrengen:** 0,50 euro cola + regenjas

09 september 2006: van 14u tot 17u30

Opnieuw spelen wij vele spelletjes om elkaar nog beter te leren kennen. Ook wordt er een groot spel gespeeld en oefenen we onze nestkreten.

**Meebrengen:** 0,50 euro cola + regenjas

16 september 2006: van 14u tot 17u30

We maken een uitstapje naar de speeltuin van Malem. Daar horen jullie voor het eerst het eerste deel van het Jungleverhaal en maken jullie kennis met de verschillende Jungledieren. Verder gaan we nog veel spelen.

**Meebrengen:** 0,50 euro cola + regenjas

23 september 2006: van 14u tot 17u30

We spelen vele spelletjes en leren de teerpooteisen aan (wet, leuze, belofte, groet & betekenis).

**Meebrengen:** 0,50 euro cola + regenjas + Lidgeld

07 oktober 2006: van 10u!!! tot 17u30

We gaan een hele dag gaan ravotten in Puyenbroeck.

**Meebrengen:** lunchpakket, 6 euro (overschot wordt teruggegeven), regenjas, Lidgeld

14 oktober 2006: van 14u tot 17u30

We spelen opnieuw vele spelletjes en leggen teerpooteisen af. Voor de rest luisteren wij ook naar een mooi sprookjesverhaal.

**Meebrengen:** 0,50 euro cola + regenjas + Inschrijvingsgeld Herfstkamp

21 oktober 2006: van 14u tot 17u30

We gaan naar de Nieuwe Wandeling en spelen daar een groot spel.

**Meebrengen:** 0,50 euro cola + regenjas + Inschrijvingsgeld Herfstkamp

## **HERFSTKAMP!!!!!!**

11 november 2006: van 14u tot 17u30

Wij leren wat spoortekens zijn en gaan zelf op sporentocht!

**Meebrengen:** 0,50 euro cola + regenjas + Inschrijven Spaghetti

18 november 2006: van 14u tot 17u!!!!

Wij herhalen nog eens de verschillende Jungledieren en spelen een groot Junglespel. 's Avonds kunnen klein en groot genieten van een heerlijke Spaghetti - avond.

**Meebrengen:** 0,50 euro cola + regenjas

**Raksha  
De Cremer Karolien  
Onzekere Oribi  
0494/15.12.03**



TAKLEIDSTER TEERPOTEN





## Heey Wolven en Wolvenouders !

We hebben weer een geslaagd groot kamp achter de rug, met vele leuke verhalen en ervaringen, ondanks alle tegenslagen vóór het kamp! Het is een kamp geworden dat we niet snel zullen vergeten met vele leuke herinneringen.

Nadat iedereen zich maandagochtend met valiezen tsjokvol met kleren had aangemeld in Wondelgem, konden we met de bus richting het Kattebos te Lommel vertrekken. Alle Wolven hadden afscheid genomen van hun ouders, en keken uit naar de vele spelen die we gingen spelen, technieken die we gingen leren, ... Pure fun die we gingen hebben dus!

Aangekomen in Lommel sleepten we onze valiezen het bos binnen, en konden we al kort de constructies die de leiding hadden gemaakt op voorkamp bezichtigen: de zithoek in de hoogte, de poort met de wip en de vlaggemast. De tenten werden verdeeld en **Baloe** gaf ons de rondleiding van het kamp: we passeerden langs elke tak waar we ook hun constructies konden bewonderen, de keuken, de eetshelter en de bossen met hun namen (het kraterbos, het jongverkennerbos, het dalbos, ...). Ook herhaalden we de liedjes die we zingen vóór het eten, werd gezegd wat de Wolven allemaal mochten of niet mochten doen, waar komen en niet komen en wat te doen bij onweer, ongevallen, e.d.

Na al deze informatie opgenomen te hebben konden we onze eerste warme maaltijd van het kamp opeten! Toen iedereen's buikje goed rond was, deden we onze eerste siësta om het eten wat te laten zakken.

Hierna deed iedereen zijn indianenkledij aan, want dat was het thema van het groot kamp. De Wolven zaten nog maar pas in de zithoek of er kwamen 2 indianen met een blauwe streep op hun gezicht af. Ze vertelden dat ze van de stam van de Blauwogen zijn, en dat ze de hulp van de Wolven nodig hadden. Ze hadden een geldprobleem! Ze hadden vorig jaar geld geleend van de Roodogen en als onderpand hadden de Blauwogen hun paarden gegeven. Nu wouden de Roodogen echter de paarden niet terug geven, en de Blauwogen hadden die nodig voor hun herfsttrek! De Wolven wouden zeker helpen, dus we vertrokken naar de Groenogen om geld te verdienen. Dit konden we door per 2 opdrachtjes te doen. Toen we genoeg geld hadden

verdiend, gingen we naar de Roodogen voor de paarden terug te krijgen. De Roodogen namen het geld aan, maar liepen ervandoor zonder de paarden terug te geven! De Wolven lieten zich niet doen, liepen erachter en legden ze op de grond. Na wat gekietel vertelden de Roodogen waar de paarden waren, en de Wolven konden tevreden terugkeren om door de Blauwogen getrakteerd te worden op een 4-uurtje: een koek en een glas melk.

We kregen hierna de techniek sluipen van **Eerdo**. Er werd verteld waar de Wolven op moesten letten bij het sluipen: achtergrond, geluid, de soort beweging, niet te snel willen gaan, schaduw, e.d. Met het woordje BASTOS GS konden de Wolven dit onthouden. We pasten deze techniek eens toe door in het bos naar een bel te sluipen, en deze te luiden als iemand er was. De leiding liep ook door het bos om te zien of de Wolven alles wel goed deden.

Na nog een spelletje voetbal te spelen, waar **Manu Moussaoui** zijn Ronaldinho kunsten showde, aten we ons avondmaal op: boterham met melk, koffie of thee.

Toen kregen we van **Chucundra** onze eerste zangles! Iedereen zong uit volle borst mee, en we leerden ook een nieuw liedje bij: Jamboree! Hierna deed iedereen zijn avondkledij aan – donkere kledij om niet op te vallen in het donker – en kregen we van **Baloe** een spannend verhaal te horen. Daarna was het tijd voor kantine: een lekkere snoep en wat frisdrank.

In de zithoek legden **Ferao** en **Bagheera** uit dat we een spel in het bos gingen spelen. De Wolven moesten om het meeste leventjes verzamelen, door opdrachten te doen en onderling te “vechten”. Maar! Onderweg naar het bos hoorden we een luide grom en opeens werd **Mowgli (Zowie Mann)** ontvoerd door Shere-Kahn! Voordat de Wolven doorhadden wat er was gebeurd, was er geen spoor meer te vinden. De Wolven besloten naar **Baloe** te gaan, die altijd wel raad weet. **Baloe** vertelde dat Shere-Kahn zich had gekloond, en zo op verschillende plekken tegelijk kon zijn. Nu dat hij **Mowgli** had, ging hij haar ritueel doden en opeten. **Mowgli** kon echter Shere-Kahn in een diepe slaap laten vallen door diep in zijn ogen te kijken. De Wolven werden naar Tabaqui gestuurd, die misschien wist waar het ritueel ging gebeuren. Tabaqui wou pas helpen als we eten voor hem verzamelden. Dit konden we door opdrachtjes te doen bij jagers. Toen Tabaqui tevreden was, zei hij dat er een plan was waarop de plaats van het ritueel stond. De Bandar Logs hadden dit te pakken gekregen en in stukken gescheurd. De Wolven moesten ernaartoe sluipen en zo de stukjes dan uiteindelijk samen te steken. Als de Wolven teveel lawaai maakten werden ze door de Bandar Logs gezien en moesten ze terugkeren. **Luka Mann** had niet echt door waar ze naartoe aan het sluipen was, want ze was tussen een groepje Bandar Logs aan het sluipen. Nadat de Wolven het plan in elkaar gestoken hadden, gingen we naar het ritueel. We waren net op tijd, en legden Shere-Kahn met al zijn klonen op de grond. Hierna liet **Mowgli** ze in slaap vallen door in hun ogen te kijken. Opgelucht konden we in ons bedje kruipen om snel diep in slaap te vallen!

De volgende dag werden we door **Akela** gewekt en deden we een turnles om onze spieren en gewrichten wat wakker te maken. Na het ontbijt gingen we ons gaan

wassen en maakten we onze inspectie: iedereen's valies moest volledig in orde zijn, het bed opgemaakt, de tent geveegd en papiertjes geraapt. Daarna checkten de leiding of alles in orde was en werd het genoteerd voor de Welp van het jaar! Hierna kregen de Wolven jonger dan 10 de techniek dasroof en de ouderen de techniek vuren. De regels van dasroof werden door **Ferao** uitgelegd en ook wat trucjes om de andere op de grond te leggen. De theorie en praktijk achter vuur maken werd door **Baloe** uitgelegd. Alles lukte redelijk goed, ondanks het vochtig hout en de meesten behaalden hun techniek vuur.

Na het middagmaal en siësta kwamen er 4 indianen al ruziënd op de Wolven af. Alle 4 de indianen wilden hun vader opvolgen tot opperhoofd. Ze kwamen er maar niet uit, tot de sjamaan van de stam kwam en voorstelde om een groot spel te spelen om te zien wie de beste was. De Wolven wilden maar al te graag helpen, en werden in 4 groepen verdeeld. Allemaal tesamen gingen we naar het dalbos, waar er een groot spelbord lag. Het spelbord was een groot vierkant verdeeld in kleine vierkantjes met elk een cijfer, en dit cijfer stelde een opdracht voor. Elke groep had een pion, en moest door met een grote dobbelsteen te smijten op een vakje komen en de bijpassende opdracht doen, tot alle opdrachten gedaan waren. De opdrachten waren heel uiteenlopend, van een gedicht schrijven tot met 20 verschillende schoenen een lange lijn te maken.

Hier zijn een paar gedichten en liefdesbrieven die de Wolven hebben gemaakt:

**Grote Arend (Adeline Moussaoui, Yari De Bosscher, Liesl Van Gele en Yanne Mortier)**

Hallo lekker ding,

Als ik jou zie ben ik niet meer bij te sturen, je bent als een engel  
je laat de vogels zingen en de sterren swingen  
je bent als een droom, waaruit ik nooit wil ontwaken  
ik droom van jou, omdat ik van je hou  
kus, je geheimzinnige aanbieder

Er was eens een indiaan, die at heel graag banaan.

Toen kwam er een indianenmeisje, en die vroeg: "krijg ik een ijsje?"

Er was ook nog een Jan van Gent, die vloog zomaar in zijn tent

"Verdorie", zei de indiaan, "wat doe jij hier in mijn baan?"

Hij zei: "meisje, kom gauw, dan kies ik voor blauw"

**Slimme Beer (Arthur Warmoes, Mowgli, Gaely De Boever en Nanook De Clercq)**

Groen, rood, geel, blauw, indianen hebben nooit kou

Een indiaan jaagt op een bizon, wist jij dat dat kon?

Soms zijn ze wel een beetje dom, maar ze eten gelukkig nog uit een kom

Indianen groot of klein, elke indiaan is heel fijn

Ze maken wel veel vuur, maar vanbinnen zijn ze puur.

Ik heb je lief, daarom ben je ook mijn hartedief  
 Mijn hart bonkt steeds harder als ik je zie  
 Ik hou van jou  
 Daarom schrijf ik deze brief alleen naar jou  
 Groetjes en kusjes van je indianen

Dappere Bizon (Ernest, Grijs Zus (Ariadne Warmoes), Luka Mann en Manu Moussaoui)

In de wigwam, zit een oude man  
 Hij is het hoofd van de stam, zit op de grond met een vredespijp in de mond  
 De indianen zijn op jacht, en komen naar hem met een bizonvacht  
 De squaws waren aan het koken, terwijl het opperhoofd zat te roken

Stoere Leeuw (Johannes Lindemans, Charlotte De Boever, Louise Suy)

Ik zag eens een grote bizon staan, in de schittering van de maan  
 Hij zuigde aan de vredespijp, al was hij daarvoor niet rijp  
 Plots zag hij een totempaal, die was helemaal kaal  
 Hij wou die gaan afkappen, maar plots stonden daar de jappen  
 Zij trokken van de paal een foto, en stopten naar hun auto

Dag lieverd, hoe gaat het met u?  
 Ik hou zo van jou, ik wil je terug zien  
 Kom zo snel mogelijk naar huis, ik mis je zo  
 Je bent zo mooi met je haren, en je lippen  
 Ik verlang alweer naar, het moment van je thuiskomst  
 Je schatje

Het spel was zo leuk en iedereen wou zo graag winnen dat we zelf na het 4-uurtje verder speelden. Uiteindelijk was de groep van Stoere Leeuw gewonnen, maar het scheelde maar 1 opdracht met de andere groepen.

Na het avondeten vertelde **Rama** een spannend en eng verhaal over cyborgs, en dan kregen we onze kantine. Terug in de zithoek kwamen er opeens 3 grondtrollen schreeuwend aangelopen die **Rama** meesleurden. Niet veel later kwam er een oude man, die gezien had wat er was gebeurd en de Wolven wel wou helpen. Hij wist wel wat over grondtrollen, en wist waar ze de leider naartoe hadden gebracht. Daar aangekomen zagen de Wolven **Rama** in een pentagram liggen, met daarrond de grondtrollen die Satan aanriepen om van **Rama** ook een grondtrol te maken. De Wolven liepen op de grondtrollen af om ze te stoppen, die dan heel snel laf wegliepen. De oude man vertelde dat we onze leider nog konden redden. Opeens werd **Rama** wakker en liep schreeuwend weg. De oude man vertelde dat de Wolven een serum en een spreuk moesten zoeken om hem terug goed te maken, want **Rama** was al een halve grondtrol geworden. Bij een oude heks konden we sluipend stukjes

tekst van de spreuk verzamelen. Er liepen echter trollen rond die zeer graag nog een Wolf zouden willen meesleuren, dus we moesten zeer stil zijn. Nadat alle stukken waren verzameld, gingen we naar een professor, bij wie we ingrediënten moesten verzamelen om het serum te maken. We kregen allemaal een lege spuit, die we moesten gaan vullen. Onderweg konden we echter getikt worden, en moesten we ons spuitje dan leeg spuiten. Na een tijdje was er genoeg ingrediënt verzameld, en kon de professor het serum maken. We keerden terug naar het pentagram, waar het ritueel weer begonnen was. De Wolven omsingelden de grondtrollen en riepen de spreuk, waarna de grondtrollen heel snel weg liepen. Daarna dienden we het serum toe tot **Rama** en riepen we de spreuk weer. **Rama** sprong opeens recht en wist totaal niet wat er gebeurd was. De Wolven deden het verhaal en **Rama** was zeer blij dat de Wolven hem gered hadden. Na deze goede daad konden we uitgeput in hun bed kruipen.

We werden de volgende dag gewekt door **Bagheera**. De Wolven vertelden direct dat 's nachts de tenten veel hadden bewogen en dat er gelijk dingen op de tenten waren gevallen. Blijkbaar lagen er glinsterende dingetjes op de grond. Niemand wist wat deze waren, en wat het betekende. **Akela** ging aan **Forel** vragen of hij iets wist. Na de turnles, het ontbijt en de inspectie deden we onze sportschoenen aan en gingen we de 400, 100 en 60 meter gaan doen! De 100 meter was voor de Wolven ouder dan 10 jaar, de 60 meter voor de jongere. De resultaten:

#### 400 meter

1. Johannes Lindemans: 1'26".15
2. Nanook De Clercq: 1'40".09
3. Manu Moussaoui: 1'40".73

#### 100 meter

1. Johannes Lindemans: 16".15
2. Louise Suy: 16".97
3. Nanook De Clercq: 18".34

#### 60 meter

1. Manu Moussaoui : 11".33
2. Ernest Eeckhout: 11".45
3. Arthur Warmoes : 12".14

Goed gedaan !

Na al het sporten vulden we onze lege maagjes en deden we onze siësta. Na de siësta kwam el een bedloefde chinees, Lee, langs. De Wolven vloegen wat el mis was, en hij vertelde dat hij als balman welkte in cowboystad, en dat al het vuulwatel van de laatste bestelling gestolen was. De cowboys veldachten Lee dat hij het gestolen had. De Wolven wouden Lee zekel helpen, dus we gingen samen naal een oude wijze, die in contact met de de goden kon komen en zo misschien kon te weten komen wat el met het geld gebeuld was. De oude wijze wou wel helpen, maal omdat Lee geen indiaan was had de oude wijze extla offels nodig om de goden te oveltuigen. De Wolven moesten mystelieus kluid gaan zoeken om te kunnen offelen. Dit moesten we geblinddoekt gaan halen, omdat het kluid heel slecht vool de ogen was. Uiteindelijk

had de oude wijze genoeg kluid, en met hulp van een indianenliedje van de Wolven (aniwah cunidjah) contacteerde de oude wijze de goden. Blijkbaar hadden slechte indianen het vuulwutel gestolen, en ze walen in het dalbos. De Wolven gingen de slechte indianen misleiden dool vals vuulwutel te maken en ze zo naal ons te lokken. Alles lukte volgens plan, de slechte indianen welden op de glond gelegd en welden via de oude wijze dool de goden weel goed gemaakt. Samen met Lee gingen ze het vuulwutel gaan halen. Lee bedankte de Wolven en deze gingen telug naal het kamp om het viel-uultje op te eten.

Toen was het tijd om de rest van de sportproeven te doen: verspringen en hoogspringen! Hier zijn de resultaten:

Verspringen:

1. Johannes Lindemans: 3,23 meter
2. Nanook De Clercq: 2,50 meter
3. Louise Soy: 2,75 meter

Hoogspringen:

1. Johannes Lindemans: 97.5cm
2. Nanook De Clercq: 92.5 cm
3. Louise & Manu: 87.5 cm

Mooi zo!

Na het avondeten en een korte zangles, werd de eenheid bijeengeroepen. Er waren 3 mannen gekomen, die zich “het ultieme” noemden. Ze vertelden dat ze van een andere planeet waren en al een tijdje op de aarde waren. De avond ervoor hadden ze een gat in het heelal gemaakt en een planeet ontdekt, die bijna het paradijs was. Dat verklaarde de glinsterende dingetjes, die stukjes komeet waren! “Het ultieme” had echter een goed leger nodig, en wou graag iedereen van de Zwaluw trainen tot goede krijgers. Iedereen zag dit wel zitten, en de eenheid werd in 3 groepen verdeeld met elk een groepsleider. De training was in 2 fases: een voorbereidende fase en een vechtfase. In de voorbereidende fase was het de bedoeling rangen en wapens te kopen. Dit konden we kopen door geld te verzamelen. In de bossen waren er 3 kernreactoren verstoep, die, als een groep die te pakken had, om de 5 minuten geld opleverden voor de groep. Ook kon een groep extra gebouwen kopen die nog meer geld opleverden. Groepen konden ook van elkaar geld en gebouwen stelen, en zelfs een kernreactor. De bedoeling was dus een leger klaar te hebben om in de vechtfase slagen te winnen. In de vechtfase moesten groepen tegen elkaar vechten door met proppen verf te smijten. De groep met de meeste slagen was de winnaar. Het duurde even voordat iedereen het ingewikkelde spel snapte, maar toen het begonnen was ging het goed en deed iedereen zijn best om te winnen. Nadat de winnaar bekend werd gemaakt, kwam er opeens intergalactische politie langs die “het ultieme” oppakten omdat ze illegaal bezig waren. De Wolven konden moe en vuil in hun bedje kruipen na dit leuke spel.

Na het gebruikelijke ochtendritueel - opstaan, turnles, eten, wassen en inspectie - kregen we van **Bagheera** en **Phao** de techniek natuur. Verschillende bomen, planten en vogels werden benoemd en verteld hoe ze konden herkend worden. Na deze interessante techniek konden we gaan bikken en siësten.

Toen legde **Rama** het spel uit dat we gingen spelen: de Wolven werden in 3 groepen verdeeld. De bedoeling was om op het spelbord zo veel mogelijk jungles te maken. Jungles op het spelbord moesten verbonden worden met wegen. Een jungle bestond uit een waigundia, een mensendorp, een raadsrots, sionieheuvelen en koele holen. Dit konden we apart maken door handelswaren te verkrijgen bij een paar posten waar we opdrachtjes moesten doen. Op het einde van het spel had iedereen 1 jungle kunnen maken, maar de groep van **Akela** had gewonnen, omdat ze 2 wegen hadden gebouwd.

Het 4-uurtje werd gevolgd door de techniek morse en bericht. De letters EISH, TMO, AUV NDB werden door **Akela** aangeleerd in morse. Ook werd door **Eerdo** uitgelegd hoe de Wolven een bericht moesten doorgeven met de Wie, Wat, Waar, Wanneer en Hoe techniek.

Na het eten en de zangles kregen we van **Eerdo** een eng verhaal over bloeddorstige vampieren.... Dit werd gevolgd door een alweer heerlijke kantine. Hierna kwamen er 2 wanhopige indianen uit het bos. Ze vertelden aan de Wolven dat er al weken geen bizons meer te bespeuren waren. De goden hadden hen gestraft, en hadden een brief uit de lucht laten vallen waarop in geheimschrift stond dat de indianen te weinig offers gaven en de goden te weinig vereerden. Om de goden weer tevreden te stellen, moesten ze een zeer grote offerdans doen. Daar hadden ze echter veel bizons voor nodig! Dit konden we gaan halen op een geheime plaats. Daar moesten we bewijzen dat we goede jagers waren, en sluipen om bizons te verzamelen. Nadat de indianen tevreden waren, gingen we naar de offerplaats. Onderweg werden we echter overvallen door 2 slechte indianen! We liepen er achterna, legden ze op de grond en namen de bizons terug. Na het geslaagde ritueel waren de goden blij en gingen er terug bizons in de jachtvelden komen. De Wolven keerden tevreden terug en doken vroeg in hun bedje.

Waarom we vroeg gingen gaan slapen? Omdat het de volgende dag explo was! Iedereen trok zijn uniform aan en we vertrokken per nest en leider goed gezind richting de heide. Elke Wolf moest om beurt de instructies van de explo volgen om zo aan een speeltuin te komen, waar we lekkere frietjes aten en wat speelden. **Nanook De Clercq** en **Johannes Lindemans** zetten er zo de pas in dat de leiding hen moest inhalen, in plaats van de Wolven die de leiding altijd moet inhalen.

We keerden terug met de auto, en wasten ons goed en uitgebreid. Terwijl we veel liedjes zongen samen met de Teerpootjes en Bevertjes, zette de leiding een BBQ klaar! Het vlees was heerlijk en we maakten nog een klein kampvuurtje voordat we na een intensieve dag in ons bedje kropen.

De volgende dag deden we een extra grote inspectie! We haalden de bedden uit de tenten en veegden ze eens goed uit. De leiding was hier dus een beetje extra kritisch en streng, maar de Wolven hadden het goed gedaan. Dus we kregen de techniek van de dag: kaart en compas door **Baloe** en teerpooteisen door **Phao**. **Baloe** legde aan de Wolven die hun teerpooteisen al hadden uit hoe een kaart in elkaar zat en werkte. Ook een compas werd uitgepluisd en uitgelegd; waar het noorden was, e.d. Bij **Phao** werd alles uitgelegd en verteld wat de Wolven moesten kennen voor hun Wolfje op hun petje te behalen.

Dit werd weer gevolgd door het middageten en siësta. Hierna kwam er een indiaan bij de Wolven langs. Hij heette Geronimo en vertelde aan de Wolven dat cowboys het land van zijn stam, de Apachen, hadden opgeëist en de Apachen hadden verplicht naar een indianenreservaat te trekken. Geronimo wou zich niet laten doen, en ging de cowboys tegenwerken en boycotten. De Wolven wilden graag helpen, en samen gingen we Snelle Vingers gaan bezoeken. Deze vertelde dat we geld van de cowboys konden stelen, door ze snel voorbij te lopen en het zo te stelen. Als het niet lukte moesten de Wolven een leventje afgeven. Na een eindje was Geronimo zijn hebzucht verzadigd en gingen we naar Klauw van de Zilverhavik, die uitlegde dat we met het geld alcohol konden kopen. Daarmee konden we de bewakers van de paarden en wapens overtuigen wat paarden of wapens af te geven. Uiteindelijk had Geronimo genoeg wapens en paarden om een leger op te bouwen en zo met de cowboys te vechten. Hij bedankte de Wolven, die terug naar het kamp gingen voor het overheerlijke en verdiende 4-uurtje.

Toen was het dringend tijd geworden voor te beginnen denken aan de kampvuuravond! Elk jaar worden er op de laatste avond van het kamp 3 vuren gemaakt. Daarrond zit dan iedereen van de eenheid, en elk nest of patrouille beeldt dan een lol uit. Elke Wolf haalden zijn beste lollen boven, en er werden een paar geselecteerd.

Na het avondeten begon het opeens zo hard te regenen dat we in de eetshelter bleven en wat bordspelletjes speelden. Iedereen amuseerde zich hier ook zeer goed, dus we gingen tevreden gaan slapen.

De volgende dag was het zondag, dus tijd voor de morele opvoeding! Na het ochtendritueel babbelden we met **Akela** over de modernisering van tegenwoordig en de gevolgen daarvan. Bijna iedere Wolf zit na school veel aan de computer of zit veel tv te kijken in de plaats van buiten te spelen. Kunnen de Wolven wel nog zonder computer? Of zonder tv? Ook sommige Wolven hadden al, of kregen binnenkort, een gsm. Hebben ze echt een gsm nodig? Hoe deden de mensen vroeger dingen zonder gsm?

De meeste Wolven wisten het al, want toen waren de ouders toegekomen: het was ouderdag! Iedereen mocht even bij zijn ouders zijn. Na het eten werd heel de eenheid in 3 groepen verdeeld. Blijkbaar was een indianenstam verstoord door de komst van al de ouders, al de auto's en het lawaai, en vonden ze dit niet leuk. Dus moesten alle groepen een aantal opdrachten doen. Als iedereen in totaal genoeg opdrachten



succesvol had gedaan, mochten de ouders blijven. Anders..... Iedereen trok zich met zijn groep terug en begon aan de opdrachten: 3 dieren met ballonnen maken, 2 tipi's maken, 1 grote totempaal en 2 kleine totempaaltjes maken, een krijgslied en een dans op cuma hé. Vollop plezier, en op het einde hadden we meer dan genoeg opdrachten succesvol ten einde gebracht, met zelf een paar extra punten! De ouders mochten dus blijven, jeeeuuj.

Hierna was het tijd voor het 4-uurtje, waarna we weer wat aan de kampvuuravond werkten. Na het avondmaal deden we een quiz! De quiz ging over de eenheid, teerpooteisen en het jungleverhaal. Om de beurt lostte elke Wolf een paar vraagjes op. Hier kwamen er een paar grappige dingen boven, zoals **Arthur Warmoes** bij de vraag: "Zeg eens 3 badges", waarop hij zei: "3 badges"... Bijna juist! Ook **Luka Mann** liet zich volledig gaan. Als oprichter van de scouts zei ze in de plaats van Baden Powell: Boudewijn. Bij de vraag over de inwoners van de koele holen (de Bandar Logs) zei ze: "geesten die eigenlijk gedachten zijn".... Hoe **Luka** daar op kwam kunnen psychologen nog lang over nadenken.

Na deze leuke en interessante quiz was het tijd om te gaan slapen.

We werden gewekt door **Phao** en kregen een turnles, om dan te gaan ontbijten, ons wassen en de inspectie te maken. Hierna werd het dringend tijd om onze sketches voor de kampvuuravond wat beter voor te bereiden met een kleine rollenverdeling. We speelden ook nog wat kleine spelletjes om dan te kunnen middageten en siësten. Na de siësta moest iedereen zijn zwemgerief samenrapen want we gingen gaan zwemmen! Met de auto kwamen we toe in het zwembad, waar we ons zwemkledij aandeden en direct het zwembad indoken. Eerst zwemden we wat in een zwembad dat af en toe golven had! Ook waren er wat moussen planken waar we leuke spelletjes konden mee spelen. Hierna mochten we op de wildwaterglijbaan! Nadat de veiligheid in orde was gesteld door de leiding, konden we zoveel als we wouden af de glijbaan gaan, tot iedereen's plezier. Ook was er een soort van extra warm bubbelbad. Veel te doen dus in het zwembad! Na ons goed geamuseerd te hebben kropen we uit het zwembad, wasten onze haren eens goed, deden onze kleren aan en aten ons 4-uurtje op.

Teruggekomen op het kampterrein begon het zo zwaar te regenen dat we in de eetshelter bleven. We aten het avondeten op, maar het bleef zo hard regenen dat we besloten binnen te blijven en wat spelletjes te spelen. Veel leiding liep de regen in om snel grachten te graven zodat de tenten niet onderliepen. Voor de tent van de leiding was het al te laat, want die was volledig ondergelopen! Het regende zoveel dat er zelfs een riviertje ontstond, die we prompt de Waigundia (de rivier door de jungle) doopten. Iedereen was zo moe van het zwemmen dat we wat vroeger in ons bedje doken.

De volgende dag was het tijd voor de overgang! We werden gewekt door **Ferao** en na het ochtendritueel verzamelden we in uniform met de hele eenheid. Op de overgang gaat iedereen die oud genoeg is naar een andere tak; ook worden er bij elke

tak prijzen uitgedeeld zoals welp van het jaar, beste sporter, e.d. Bij de Wolven gingen over naar de Jongverkenners-Jonggidsen: **Zowie Mann, Ariadne Warmoes, Louise Suy, Charlotte De Boever, Camille Schollaert, Nanook De Clercq, Joshua Somers en Thomas De Clercq**. We hopen dat ze goede herinneren aan de Wolven overhouden en zich evengoed amuseren bij de Jv's-Jg's! Van de Teerpootjes kwamen over naar de Wolven: **Cato Dambre, Merel Stroo, Jana De Boever, Cedric De Meulemeester, Noera Morlion, Sven De Munck, Cleïs Cohen en Laura-Anna De Koker**. Welkom bij de Wolven!

Voor de prijzen: **Zowie Mann** en **Ariadne Warmoes** haalden hun Zilveren Wolf! Dit is het hoogste dat kan behaald worden bij de Wolven, hiervoor moet je 2 sterren en 3 badgen behalen. Zo een Zilveren Wolf mag op het hemd genaaid worden en er voor altijd blijven.

Haalden hun 1<sup>e</sup> ster: **Louise Suy** en **Charlotte De Boever**.

De beste sporters: **Ernest Eekhout** haalde goud, **Charlotte De Boever** zilver en **Manu Moussaoui** brons. Dit is niet diegene die het best loopt of het verst springt, maar die dat altijd goed in spelletjes meespeelt en gedurende het jaar verbetert.

De Welp van het Jaar werd **Yanne Mortier**! Zij was de Wolf die zich gedurende het hele jaar het meest had ingezet, veel op vergaderingen was, haar inspectie altijd goed maakte, technieken aflegde, goed meespeelde; kortom: de beste Wolf!

Allemaal een dikke proficiat!

Ook bij de leiding werd et wat veranderd. **Rama (Ooievaar), Chucundra (Lori)** en **Eerdo (Lama)** verlieten de Wolven en gingen naar de Jv's-Jg's. We hebben leuke jaren gehad en zullen ze erg missen! Zij zullen ons zeker ook missen en niet vergeten. **Das** en **Chill (Guppy)** kwamen bij de Wolven. Zij worden met plezier leider en zullen ook vele leuke jaartjes beleven bij de Wolven. Welkom dus!

Nadat de traantjes werden weggepinkt en de foto's werden getrokken, konden we gaan eten en een kleine siësta houden. Hierna bleek het dat de goden het niet aanvaardden dat de nieuwe leiding bij de stam kwam. Dus we moesten offers aan de goden geven om ze te overtuigen. Het offer was shmink dat we moesten opgraven, dat in een heel diepe put was verstopt. Dan moesten we ballonnen kapotprikken, waarin er papiertjes met dieren op zaten. De bedoeling was dat elke Wolf geshminkt werd als een van deze dieren. De Wolven mochten elkaar shminken, wat heel leuk en plezierig was. Dit duurde even dus we aten ook ons 4-uurtje op. Toen iedereen tevreden was met zijn dier, deden we het ritueel met de nodige geluiden om het dier te nabootsen. De goden waren tevreden, dus de leiding mocht blijven! Joepie!

Hierna speelden we megavoetbal – voetbal zonder regels – en aten dan het avondmaal op.

**Phao** vertelde een verhaal met behulp van een boek waarin er spiegels en 3D-figuren stonden, een leuk interactief verhaal dus.

Die avond, na het avondeten, werden **Chill** en **Das** ontvoerd door 2 dokters en een heks! Niet veel later kwam er een heks die vroeg aan de Wolven of ze haar zus hadden gezien. We vertelden dat onze 2 nieuwe leiders ontvoerd waren door een heks en 2 dokters. De heks wist dat de dokters nieuwe slachtoffers nodig hadden om een

nieuwe ziekte op uit te testen en de heks was haar slechtgeworden zus. De Wolven en de heks gingen naar de dokters, die een antigif nodig hadden om de leiders terug goed te maken. De Wolven moesten van de dokters eerst hun medische kennis tonen door skeletonderdelen te verzamelen en zo een geraamte te maken. Nadat dit gelukt was moesten de Wolven 5 gruwelraadsels oplossen. We werden in 5 groepjes verdeeld, en moesten gruwelijke opdrachten (zoals hun hand in een bassin met een mengsel steken en een monster een hand geven) doen om antwoorden op de raadsels te krijgen. Alles lukte goed, en de assistent dokter vertelde dat we een medisch diploma moesten gaan halen bij dokter Bibber. Bij dokter Bibber aangekomen legde hij uit dat we per 2 een kaartje met een medische aandoening kregen en dit moesten uitbeelden en de andere Wolven moesten raden wat het was. Alles werd geraden en we kregen onze medisch diploma's. Daarmee gingen we naar de andere dokters, die de zieke leiders toonden. De Wolven hadden allemaal middeltjes gekregen van de heks, wat ze op de leiders smeten. Eerst werkte het niet, maar toen stonden de leiders recht en schreeuwden: aanvallen! De Wolven legden de dokters direct op de grond. De heks ging de dokters aan de politie overleveren en haar zus goed maken, dus de Wolven konden met een gerust hart gaan slapen.

De volgende dag werden we gewekt door **Akela**, en na de gebruikelijke dingen was het spijtig genoeg tijd om alle constructies af te breken. Na een laatste zicht op de poort, de zithoek en de vlaggemast, werden deze afgebroken door de Wolven en leiding. Het hout werd naar het stafkamp gedragen en het touw bijeen geraapt. Hierna speelden we nog wat spelletjes om dan te gaan eten.

Na de siësta besloten we dat we onze sketches volledig moesten afwerken, want die avond was het al kampvuuravond! Alle sketches werden tot op het kleinste detail uitgewerkt en geoefend. Natuurlijk konden we ook nog wat vrij rondspelen.

Na het avondmaal deden we nog een generale repetite, waarna we volgens de traditie onze das op ons hoofd bonden. Gezellig rond de kampvuren zongen we met heel de eenheid heel veel liedjes, waarin eerlijk gezegd de Wolven toch wel de luidste waren. Onze sketches vielen goed in de smaak, en de sketches van de andere takken waren ook heel grappig.

Na deze lange avond was het tijd om uitgeput in ons bedje te klimmen.

We werden gewekt door **Bagheera** en na het eten en wassen maakten we onze valies! Want jaja, die middag vertrokken we terug naar Gent. Het duurde even voordat iedereen zijn gerief bijeen had geraapt. Daarna plooiden we de bedden op en speelde nog wat kleine spelletjes terwijl de nestleidsters de leiding hielpen met de tenten neer te halen en op te plooiën. Na het eten begonnen we aan de dag der raden: elke Wolf mocht zijn mening geven over het eten, de spelen, de leiding, de andere Wolven, andere takken, het terrein, e.d. Spijtig genoeg kwam de bus iets te vroeg dus werd de dag der raden op de bus gemaakt. Iedereen kroop op de bus, en na veel gezwaai naar de leiding (die achter bleef om de rest van het kamp op te ruimen) vertrokken we richting Gent, met een geslaagd kamp achter de rug.

5 Wolven hebben dit kamp hun wolfje behaald, die ze op hun pet mogen naaien: **Yari De Bosscher, Manu Moussaoui, Adeline Moussaoui, Cato Dambre en Merel Stroo.**

Proficiat!

Uw verslaggever ter plaatse, Eigenwijze Lama

## **Programma wolven**

Voor ik jullie het programma geef eerst nog een aantal belangrijke puntjes:

- De wolven nemen altijd hun donkere regenvest mee, ook als de zon schijnt.
- Wolven krijgen soms ook een beetje dorst: zij brengen dus best elke vergadering 50 eurocentjes mee voor een cola.
- Aangezien een wolfje graag buiten speelt gaan wij af en toe eens op pad. Dus alle speelse wolven hebben steeds een tramkaart bij of €1,60.
- De wolven brengen ook elke vergadering hun mowgliboekje mee.

Als een wolfje niet kan komen of vragen heeft mag die altijd bellen naar Akela: 0485/71.38.55

Indien zij niet opneemt, laat een berichtje achter samen met je telefoonnr, dan belt zij zeker terug.

Wolfjes die liever een mailtje sturen kunnen dat doen op volgend adres: [tineke443@hotmail.com](mailto:tineke443@hotmail.com)

Zij die willen kunnen ook een briefje schrijven naar: Akela, Weverstraat 33, 9000 Gent

### **Zaterdag 2 september:** 14u00 tot 17u30

De allereerste vergadering van het jaar! We spelen vele spelletjes samen om zo elkaar wat beter te leren kennen. Er zal natuurlijk ook een stevig nootje gezongen worden.

Meebrengen: 50 eurocentjes voor een drankje

### **Zaterdag 9 september:** 14u00 tot 17u30

We kennen elkaar al wat beter dus de naamspelletjes zullen wat vlotter gaan. Ook maken we een beetje tijd om de nestkreten te oefenen.

Meebrengen: 50 eurocentjes voor een drankje, tramkaart of 1€60

### **Zaterdag 16 september:** 14u00 tot 17u30

Vandaag krijgen we ons eerste verhaal van Mowgli en we doen ook de Dans van Baloe.

Meebrengen: 50 eurocentjes voor een drankje, tramkaart of 1€60

### **Zaterdag 23 september:** 14u00 tot 17u30

Het grote moment is aangebroken: Raad bij Maneschijn. De nieuwe leiding krijgt hun junglenaam en we leren iets bij over Mowgli en zijn avonturen in de jungle

Meebrengen: 50 eurocentjes voor een drankje, tramkaart of 1€60

**Zaterdag 30 september:** geen vergadering

**Zaterdag 7 oktober:** 10u00 tot 17u30

Door wie werd Mowgli ontvoerd en welk dier in de jungle redde zijn leven?  
Ook wordt er gedanst zoals Kaa.

Meebrengen: 50 eurocentjes voor een drankje, een stevig lunchpakket,  
tramkaart of 1€60

**Zaterdag 14 oktober:** 14u00 tot 17u30

Ooit al eens een spoor willen volgen? Kom dan zeker af want vandaag leren we de verschillende spoortekens.

Meebrengen: 50 eurocentjes voor een drankje, tramkaart of 1€60

**Zaterdag 21 oktober:** 14u00 tot 17u30

Hopelijk weten jullie nog iets van vorige week want we gaan op sporentocht.

Meebrengen: 50 eurocentjes voor een drankje

**Zaterdag 28 oktober tot woensdag 1 november:** HERFSTKAMP

**Zaterdag 4 november:** geen vergadering

**Zaterdag 11 november:** 10u00 tot 17u30

We gaan eens testen wie er kan werken met zijn handen. Hopelijk iedereen want vandaag doen we badge knutselaar.

Meebrengen: 50 eurocentjes voor een drankje, een stevig lunchpakket,  
tramkaart of 1€60

**Zaterdag 18 november:** 14u00 tot 17u30

Welke knoopjes kan je allemaal maken? Kom langs en we tonen jullie een aantal nieuwe.

**Vanavond moeten we zeker langs gaan op de spaghetti – avond**

Meebrengen: 50 eurocentjes voor een drankje, tramkaart of 1€60

Een stevige klauw van Akela

**Akela**  
**Clarysse Tine**  
**Luidruchtige Beloega**  
**0485/71.38.55**



TAKLEIDSTER WOLVEN

# JV's



# JG'n

## Artikel groot kamp 2006

Maandag 07/08/06

Na een week van hard labeur zagen de voorkampers hoe een tiental frisse en montere scouts gepakt en gezakt het kampterrein kwamen opgestapt. Deze frisse knapen stonden vol verbazing te kijken naar het kampterrein. Ze zagen met eigen ogen dat het voorkamp er niet voor niets was, ze konden meteen plaatsnemen in een comfortabele zithoek en hun slaaptenten stonden grotendeels overeind. Ook was er al gezorgd voor het hout voor de patrouillehoeken. Hieraan werd dan ook snel begonnen; de shelters werden rechtgezet en we begonnen vol goede moed aan de tafels en de vuurtafels. De patrouilles wilden dit keer geen driepikkeltafel maar een seniortafel ( hierbij worden vier poten van de tafel recht in de grond gestoken). Hieraan mispakten ze zich toch: er kwam meer werk aan te pas dan ze aanvankelijk dachten. Maar niet getreurd, er was nog een tweede dag voorzien voor de opbouw. Na het wassen verzamelde iedereen in de zithoek met zijn kaartleesmateriaal, klaar voor de dropping. Maar gelukkig, dat was een grapje van de leiding. Met z'n allen legden we met een verlichte zucht ons kaartleesmateriaal weer terug en hielden we het op een rustig avondje risk. Waarna we moe maar gelukkig op ons (geleend) veldbedje neerstreken.

Dinsdag 08/08/07

Na een welverdiende nachtrust veerde iedereen gezwind uit bed voor de turnles en daarna maakten we voor de eerste keer vuur op onze spiksplinternieuwe vuurtafels. Ons ontbijt aten we helaas nog niet aan onze tafels maar tegen de avond zou dat anders zijn. Iedereen vloog er vol goede moed in. Ook **Stef De Jonghe** die dacht dat hij niet kon sjorren, merkte al gauw dat hij daar eigenlijk wel goed in was. Ook **Anton** en **Kobe** besloten om vandaag tijdens het harde werken een man te worden. We gingen ons vrij vroeg wassen en de leiding begon weer te praten over de avondwandeling, maar deze keer was het waar. We vertrokken in een karavaan van wel 7 auto's en werden gebracht op een punt dat de meeste vrij vlug terug vonden op de kaart. Na nog wat zoek op de kaart waar het volgende punt was begaf iedereen zich al zingend op weg naar punt 1. Daar kwam ik (Tamarin) tot de vaststelling dat het zingen al gauw tot een gemompel was gereduceerd maar iedereen ging gezwind verder. Verder verliep de tocht vrij vlekkeloos. Behalve dan dat de **luipaarden** pas na een heel eind wandelen doorhadden dat ze terug uitkwamen waar ze waren vertrokken.

Na deze fikse tocht kwamen we moe maar gelukkig aan op het eindpunt. Daar stonden **Tamarin** en **Wasbeer** al een tijdje te wachten en waren zo al lichtjes aan het indommelen, maar dat duurde slechts tot de **leeuwen** toekwamen. Die kwamen onder leiding van **Linsang** met zo'n geweld uit het bos dat de schone slapers van heel de nacht geen oog meer dicht deden.

De overige jongens en meisjes sliepen die nacht voortreffelijk.

Woensdag 09/08/06

Nadat iedereen lekker was uitgeslapen bereidden we ons eten dat we van het gofoo team (de naam van de jonge generatie vt's) hadden gekregen. Als de afwas gedaan was en alles in orde was gebracht, werden er groepen gevormd. Deze groepen kregen elk een autochassis (geen nood mama, het was van lego). Door middel van opdrachten en vorderingen op het spelbord kon de auto opgebouwd worden tot een heuse bolide.

Na dit middagspel gingen we weer aan het koken en toen we daar nog maar net mee klaar waren hoorden we een vreemd geluid. We verzamelden op de open vlakte samen met de rest van de eenheid. Daar keuvelden we wat tot opeens uit het duister vreemde wezens uit de ruimte naar ons toe kwamen. Zij beweerden het ultieme te zijn en van ons ook een superras te maken. Dat zagen we wel zitten, maar daarvoor moesten we ons bewijzen in een trainingsoorlog waarin het de bedoeling was met je groep zo veel mogelijk territorium te verdienen. Maar toen we op het einde allemaal samen kwamen, en de ene zijn overwinning en de ander zijn verlies vierde, kwam daar ineens de sterren politie en die vertelde ons dat het losgebroken meteoorangsters waren op zoek naar macht. Hierop zette het "ultieme" het op een lopen en we zagen het nooit meer weer.

Donderdag 10/08/06

Een bulderende stem wekt onze slapende roosjes: de leiding had de megafoon ontdekt! Daardoor was iedereen snel wakker en begonnen we met een turnles om u tegen te zeggen. Het was nodig ook om de spieren eens te strekken want het beloofde een zware dag te worden. Hoe zwaar merkten onze knapen na een stevig ontbijt.

Elke patrouille moest een bijl, een gevulde bidon, 100m sjortouw, een paar balken en kookgerei klaarleggen en wat kon in zijn rugzak steken. De meeste begrepen het snel, vandaag was het technische omloop; een soort tochtje waar men op postjes proeven moet doen die vooral de samenwerking binnen de patrouille stimuleren. Om te bepalen wie eerst vertrok moest een balk worden doorgehakt, dit won **Michiel Dutrieue** met grote voorsprong. Jammer genoeg voor de **tijgers** had **Johan Belaen** het spelletje niet begrepen en brak hij de bijl in plaats van de balk. Maar niet getreurd, zo doet elke patrouille wel iets, de **vossen** vergaten zelfs hun balken.

Nadat iedereen op een zelf gegraven jagersvuurtje had gekookt en dit weer netjes had opgeruimd trokken we via nog een post of twee richting het hoogtepunt van de technische omloop: het commandokoord over het moeras. Dit jaar verliep dat

uitstekend, iedereen bereikte met hebben en houden de overkant. Al ging **Michiel** wel even uit de kleren om zijn hoed te gaan halen die hij onderweg was verloren.

Na het avondeten gingen we gezellig samen in de kantinetent zitten (regen...) en speelden er een bordspel naar keuze. Zo kon iedereen tot rust komen, al werd **Elien** niet echt rustig als ze samen met **Anaïs Moussaoui** het spelletje visionair speelde.

Daarna ging iedereen na het avondlied weer vredig te bed.

Vrijdag 11/08/06

Deze morgen maakte iedereen weer eens kennis met de megafoon die de leiding toch o zo leuk vindt. Daarna gingen we weer aan het turnen. Dan volgde een ontbijt; deze keer was dat niet zo stevig als anders omdat iedereen dacht dat het explo was en dat betekent dat er 's middags frieten worden gegeten in een frituur in Lommel. En zo gedacht zo gedaan, maar dit jaar verliep het enigszins anders. Voor het vertrek moesten de pl's de papieren, die normaalgezien gewoon uitgedeeld worden, zelf overschrijven. Sorry, foutje van de firma! Als uiteindelijk iedereen zijn papieren had en een gloednieuw fluovestje had aangetrokken ging iedereen gezwind op weg. De explo was deze keer niet gewoon van punt naar punt lopen, maar deze keer vertrokken we allemaal tegelijk. Het was een heuse race waar iedereen zijn beste beentje moest voor zetten om de opdrachten en de nieuwe kaartleesmethodes tot een goed einde te brengen.

Bij de aankomst kwam het tot een spurtje tussen de **leeuwen** en de **vossen**; ze arriveerden gelijk. Maar een van de opdrachten tijdens de tocht was een liedje te maken over de leiding en hierin waren de **leeuwen** en dan vooral **Sam Bastiaans** zeer goed geslaagd. Hun lied over de leiding, Bever en Forel ging nog het hele kamp mee en werd zelfs op de kampvuuravond voorgedragen.

's Avonds was er zoals gewoonlijk een BBQ samen met de verkenners, wat altijd een gezellig moment van napraten over de tocht is. En nadat er was opgeruimd en was afgewassen kroop ook nu iedereen weer tevreden onder de wol.

Zaterdag 12/08/06

Een mooie zaterdagmorgen, de vogeltjes fluiten, ... de vogeltjes bleven fluiten hoe kan dat nu? En na een minuut of tien klonk dan toch eindelijk het vertrouwde leidersgebrul dat iedereen wakte. Doordat de leiding een hypermoderne wekker had kon deze worden ingesteld op week en weekend en hij was niet ingesteld in het weekend dus ging hij gewoon niet af! Gelukkig was daar dan de biologische klok van **Das** die de schade beperkte.

Na een zeer korte turnles en een lekker ontbijt luisterde iedereen in de zithoek naar de uitleg van een wel vrij ingewikkeld spel dat de hele dag zou gaan duren en misschien zelfs nog langer. Het begon in een ochtendspel waar gewoon moest uitgemaakt worden wie aan het hoofd zou staan van een maffiabende en wie aan het hoofd van de politie, **Pieter De Meester** bleek de sterkste te zijn met 35 punten, gevolgd door **Brecht De Meester** en **Michiel Dutrieue** met respectievelijk 17 en 15 punten.



Deze drie hoofdmannen schaarden een groep rond zich en begonnen geld te verdienen, winkels te kopen enz. al was toch niet iedereen er op gebrand de groep te laten winnen! Nee nee er waren verschillende mensen die het postje van maffiabaas wel zagen zitten en zich stiekem opwerkten en pacten smeedden. En ook het geld verdienen gebeurde niet steeds even eerlijk, hé **Gilles Blom**, maar dat hoorde bij het spel. Je bent een maffialid of je bent er geen hé. Iedereen deed zijn uiterste best maar er moest tussendoor ook nog eens gegeten worden. Dit gebeurde onder druk gepraat over strategieën en snode plannen voor die avond. En zo gezegd zo gedaan: ‘s avonds was het een stuk makkelijker om mensen te overvallen ( is het niet **Joyce De Boever**) maar ook stukken moeilijker om aan de politie te ontsnappen. Gelukkig haalde elke groep zonder doden of gewonden het kampterrein en na vredig samen het avondlied gezongen te hebben kroop iedereen druk fluisterend in zijn bedje.

### Zondag 13/08/06

Neen, neen geen luie zondag op kamp, maar zoals gewoonlijk vroeg opstaan met een fikse turnles die ieders mond en geest goed los maakte voor de morele opvoeding van straks. Ook moesten we er fris uit zien want vandaag kwamen de mama's en de papa's. Maar voor we naar mama toe konden rennen kropen we met z'n allen diep in het bos en hadden we daar een morele opvoeding samen met **Wasbeer** over hoe het nu eigenlijk allemaal in elkaar zit met dat 'ding' FOS en nog veel meer onbeantwoorde vragen die rondspookten in de hoofden van onze jongens en meisjes. Na deze ietwat uitgelopen babbel ging iedereen weer aan het koken en er kwamen heel wat nieuwsgierige ouders kijken naar het wel en wee tijdens zo'n kookgebeuren. Toen iedereen lekker had gegeten trokken we ons indianenpak weer aan (vooral **Johan's** pak blonk uit) en trokken we massaal naar de open vlakte samen met alle ouders. Daar aangekomen daagden de opperhoofden ons uit voor een 'fata morgana' omdat de ouders hun rust hadden verstoord. Als we niet slaagden moesten de ouders onmiddellijk weer vertrekken. Maar we deden allen ons uiterste best om een prachtige totempaal te maken, twee tipi's om u tegen te zeggen op te zetten en 5 dieren te vervaardigen uit ballonnen. Ook een krijgdsans en een vredesdans was voor ons en de ouders een kleintje. Tussen de groepen ontstond ook een onderlinge rivaliteit, maar ja er kan maar een de beste zijn nietwaar?

Voor het avondspel trokken we weer richting de tweede vijver alwaar onze maffiawereld nog opgebouwd was en we gingen weer lustig verder met geld verdienen (op welke manier dan ook) en onszelf op te werken naar hogere rangen. Maar ook nu bleef het spel onbeëindigd en kropen we na het avondlied druk denkend over de volgende zet in bed.

### Maandag 14/08/06

Bij het opstaan merken we dat het in tegenstelling tot gisteren een sombere dag is (wat het weer betreft uiteraard). Dus er is na de turnles en het ontbijt werk genoeg om hout te halen en dergelijke meer. Maar we vonden toch nog tijd voor een spelletje zeeslag onder onze shelter. Maar dan werd ineens het nieuws bekend

gemaakt dat het deze middag kookwedstrijd was en iedereen ging dus flink aan het koken met op de achtergrond de stem van **Paca** die ook de megafoon had ontdekt. Het werd een nek aan nek race maar uiteindelijk wonnen de **leeuwen** nipt voor de **tijgers**. 's Middags doken we voor de laatste keer dit kamp in de wereld van de maffia, maar dit keer op ons eigen terrein, aangezien de weergoden het ons verhinderden tot aan de 2<sup>e</sup> vijver te gaan. Helaas kan ik dit keer niet zeggen dat er geen gewonden vielen! Onze teerbemide leider **Linsang** maakte kennis met de scherpe kant van een schaar! Na het middagspel aten we ons avond eten zonder warme koffie of thee omdat de weergoden zich nu helemaal tegen ons hadden gekeerd. We konden niet meer spreken van plassen maar van hier en daar een eilandje. Gelukkig stonden al onze tenten droog. Dus konden we ons zonder zorgen gaan wassen. Onderweg zagen we wel dat dat niet bij iedereen het geval was. Bij zowel de verkenners als bij de wolvenleiding was men met man en macht aan het graven om het water weg te krijgen. En na het wassen moest ook onze leiding een tandje bijsteken om in de materiaaltent alles droog te houden. Tot grote vreugde van allen konden de jv's, jg's intussen gezellig samen met de net toegekomen leidster **Sifaka** in de kantinetent spelletjes spelen, tot het tijd werd om ons gelukkig nog droge bedje op te zoeken.

Dinsdag 15/08/06

O jee vandaag is het overgang! Spannend, welke leiding blijft? Welke gaat weg? Welke vriendjes komen? En welke gaan? Allemaal vragen die deze morgen door ons hoofd spoken maar daar komt al gauw een antwoord op. Na de turnles en het ontbijt verzamelt iedereen zoals gewoonlijk op de open vlakte voor de vlag van de Zwaluw. Iedereen wacht vol spanning op de prijsuitreiking. Zoals daar zijn: de sportproeven. Het werd goud voor **Jens Pollet** zilver..... En brons..... Ook staat er een bijzonder grote beker te pronken voor de patrouille van de tochten. Deze is dit jaar voor de **leeuwen** met frontman **Sam Bastiaans** die de beker in ontvangst mag nemen. Ook wordt er elk jaar een patrouille van het jaar gekozen, dit is de patrouille die het beste draait, de minste ruzies kent enz. En dit jaar ging deze eer naar de **vossen**. En dan het grote moment, daar waar iedereen een jaar lang zijn best voor doet: de jongverkenner van het jaar! Het verschil was bijzonder nipt dit jaar, maar er kan maar een de beste zijn en dit jaar was dat **Pieter De Meester**. Met bevende handen nam hij zijn cadeau in ontvangst en toonde het aan de rest van de eenheid: een leatherman was nu in zijn bezit! Proficiat **Pieter!**

Na het hele overganggebeuren ontvingen en begroetten we die nieuwelingen die kwamen en de ouden die gingen. Om dan samen met onze nieuwe rekruten aan het koken te gaan. Als iedereen lekker gegeten had en ook de minder aangename taken waren volbracht, gingen we over tot het middagspel. Hierin moesten de jv's jg's door middel van opdrachten en spelletjes stappen verdienen die op het voetbalveld konden worden uitgezet om zo een goal te proberen scoren. Als ook in dit spel de beste was gewonnen konden we weer lekker eten en daarna wassen. Na het wassen verzamelde iedereen in de zithoek waar de kersverse pl's zangles gaven. Maar net

toen sommigen zich afvroegen waar de leiding bleef, werden ze met oorverdovende knallen overvallen door een security team. Deze vroegen hen te helpen om in hun eigen systeem in te breken! Dat was volgens hen de beste manier om na te gaan of de beveiliging optimaal was. Al sluipende deed iedereen zijn best en vooral **Gilles Blom** ging er volledig voor. Zijn groep won dan ook met glans.

Dan was het alweer tijd voor het avondlied en het daarop volgende slaapgebeuren.

Woensdag 16/08/06

OPSTAAN!!! Schalde een stem door het bos. De dag van de afbraak was aangebroken. Na de turnles en het ontbijt (voor de laatste keer aan zelfgemaakte tafels) werden alle constructies met de grond gelijk gemaakt. Ook vuur en eetshelters moesten er aan geloven, zo bleven enkel de slaaptenten nog overeind.

Tijdens het middageten, het avondeten en het wassen werd er druk gepraat en geoefend voor de kampvuuravond.

En dan was het zo ver: iedereen zat gezellig samen, het enige wat nog ontbrak was het vuur maar na wat stil “vuur” geroep zorgden **Stern** en **Yak** onder het alziend oog van **Baribal** voor een schitterend kampvuur. En in het licht daarvan werden verschillende mooie sketches gespeeld. Wat nooit mag ontbreken aan zo’n avond zijn de bedankingen naar de organisatie toe maar ook naar het gofoo team en de vt’s toe. Ook verdiende **Forel** een aparte dankbetuiging met een bijpassend geschenk: een heuse bever-koffer om de boekhouding in bij te houden.

En zo ging ook deze dag voorbij, we zongen nog samen het avondlied en behalve de voorkampers ging iedereen slapen. De voorkampers moesten de volgende dag naar huis zoals iedereen, vandaar dat ze nu nog even mochten blijven zitten.

Donderdag 17/08/06

Geeuw ja ja er moet nu toch vaarwel gezegd dachten we bij het ochtendgloren. En nadat iedereen zijn valies had gemaakt en lekker had gegeten werden de laatste beetjes opgeruimd om daarna dan de evaluatie te schrijven.

Daarna verzamelden we allemaal om ons afscheidslied te zingen en zo verlieten de jv’s jg’s weer het kamp waar de leiding nog achterbleef om de laatste tenten op te kramen en de camion te laden en te lossen.

Voor mij was het een bijzonder mooi kamp. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben! Nog eens hartelijk dank aan iedereen die dit kamp mogelijk maakte!

Tot in september!

Verslaggever van dienst, Flexibele Tamarin

## **Programma 2 september 2006 tot 25 november 2006.**

Zaterdag 02/09/06: Vergadering van 14u00-17u30

Vandaag is het de eerste dag van het nieuwe scoutsjaar. We delen de patrouilles in en we spelen heel veel kleine spelen.

Zaterdag 09/09/06: Vergadering van 14u00-17u30

We gaan naar wondelgem, we leggen uit hoe een patrouille moet werken en kijken hoe het staat met de belofte. Natuurlijk gaan we heel vele kleine spelen geven.

Zaterdag 16/09/06: Vergadering van 14u00-17u30

We gaan naar het terrein in wondelgem en spelen een grootspel+ kleine spelen..

Zaterdag 23/09/06: Vergadering van 14u00-17u30

We leren vandaag hoe we met een stafkaart moeten omgaan en waar we moeten op letten. Zeker een must voor wie volgende vergadering niet wil verkeerd lopen. Voor diegene die kunnen breng je kompas en roemer mee.

Zaterdag 30/09/06: Geen vergadering

Zaterdag 07/10/06: Vergadering van 09u45-17u30

We gaan op tocht in een prachtig natuurgebied, zorg voor verse kousen, kaartleesmateriaal en een regenjasje. **Lunchpakket !!!**

Zaterdag 14/10/06: Vergadering van 14u00-17u30

Techniek kaartlezen: vorige week hebben we gezien hoe het moest in praktijk. Nu gaan we onze fouten bij het gebruiken van een kaart verbeteren.

Zaterdag 21/10/06: Vergadering van 14u00-17u30

We leren hoe we moeten omgaan met een touw + heel veel kleine spelen... laatste week om te betalen voor het herfstkamp.

### **Herfstkamp van zaterdag 28 oktober tot woensdag 01 november 2006**

Zaterdag 04/11/06: Geen vergadering

Zaterdag 11/11/06: Vergadering van 10u00-17u30

Techniek sjourren: we maken een tafel zodanig dat we kunnen eten. We gaan naar wondelgem en spelen een grootspel.

Zaterdag 18/11/06: Vergadering van 14u00-17u00

We spelen heel veel kleine spelen

Zaterdag 25/11/06: Geen vergadering

Mocht je om een of andere reden toch niet kunnen komen laat me iets weten...

Email: [jaspervest@hotmail.com](mailto:jaspervest@hotmail.com)

**Verwest Jasper**  
**Heimelijke Wasbeer**  
**0485/78.75.41**

TAKLEIDER JONGVERKENNERS –  
JONGGIDSEN



# V's



# G'n

2 augustus

Reeds vroeg in de morgen verzamelden alle voorkampers aan het St-Pietersstation in Gent. Een deel van de leiding verzamelde weliswaar in de Pinte, ten huize "Scoutsgroep de HAVIK". Daar moest al het materiaal dat we zelf niet hadden ingeladen worden in onze camion. Onder begeleiding van Beloega, Sifaka en Cataras vertrokken de VG's met de trein richting Lommel. Enkele verkenners reden met Dolfijn mee en konden zo alle tenten uitladen voordat de ganse groep toekwam.

Eén duo nl: Saki & Baribal zochten diep in het bos Luc de boswachter op om hem een handje te helpen bij het neerleggen van de omgezaagde bomen.

Na enkele tenten voor het stafkamp vlotjes te hebben rechtgeveerd, konden we met onze slaaptenten beginnen. 2 PA- tenten en een paar buien later begonnen we aan de leidingslaaptent. Toen we merkten dat de tent te klein leek, riepen we Baribal in het spel.

Hij merkte op dat we het tentzeil 90° hadden gedraaid de voorkant lag dus opzij en de zijkant langs voor. Na een heerlijk half kiekken met rijst en currysaus, werd het tijd om ons te wassen. De stoere binken waagden zich aan een ijskoude douche, de andere wasten zich in de voorziene wasbakken.

3 augustus

D-day. Of moet ik zeggen B-day. Bomendag met andere woorden. Dit jaar konden we onze bomen gaan halen net naast het bos dat we vorig jaar geplunderd hadden. Iedereen vloog er meteen in met bijl, zaag of machete en kon al zijn opgekropte agressie van het voorbij jaar eruitgooien. Eerst moesten alle bomen van hun takken ontdaan worden en dan konden we de bomen in de remorque van boer Fons leggen.

Kop van jut was Yorick. Hij had zijn krachten onderschat en sloeg zijn bijl in twee, waarop zijn bekende uitspraak "Woooooow, shiiiit" volgde.

's Middags kwamen Forel en Dolfijn ons bookes mee salami en een goeie tas soep brengen. Nadat we onze batterijen opgeladen hadden, waren we klaar voor de tweede helft.

Na uren strijd leveren met de natuur, was de overwinning binnen.

Eindbalans: 0 gewonden, 300 bomen verminkt en ontvoerd, 9 uitgeputte VG's en 1 kapotte bijl door Yorick.

4 augustus

De grote dag voor Eekhoorn. Hij zou een poging doen om zijn badge pionier af te leggen. Alles begint met een goede houtkeuze. Op het eerste gezicht was de hoop die ons toegewezen was van mindere kwaliteit, maar aangezien het de balken waren die

het dichtst bij ons kamp lagen en we een deal konden sluiten met de welpenleiding om meer bomen te krijgen, stemden we toch in.

Eekhoorn met de Bob-de-Bouwerhelm legde de plannen uit, we graafden de putjes en sjorden de driepikkel die als basis moest dienen voor de ganse toren.

Hert sjorde in de top nog enkele balken bij, Yak en Tokeh sjorden de dwarsers, nadien was het de beurt aan de vlaggenmasten en voor we het wisten hadden we een toren. Er moest enkel nog een platform op komen, maar dat hielden we voor de dag erna.

Na de dagelijkse rituelen zoals 4-uurtje, avondeten en wassen, gaf Kieviet een spektakel en deed allerlei trucs met fakkels, stokken, kettingen, fluolampjes en nog meer fakkels. Joost, ge moest er bij geweest zijn.

### 5 augustus

Emilia Jacob heet voortaan Correcte Mees. Zij liep dan ook drie dagen met een band op haar hoofd waarop MEES stond geschreven.

Terwijl Eekhoorn, Yorick, Jolita en Tokeh aan de toren verderwerkten, stampte de rest van de VG's een zithoek uit de grond, inclusief wenteltrap.

We waren helaas te laat met het aanvragen van een patent, want de dag erna zagen we reeds een plagiaat in het wolvenkamp verschijnen.

Na het wassen verzamelden alle voorkampers om de BBQ te beginnen. Enkele takken waren blijkbaar vergeten dat ze nog geen avondeten hadden gekregen en lieten lang op zich wachten. De immer sympathieke boer Fons gaf ons een schaap om van te smullen (merci Fons).

Aan het kampvuur gezellig samen met een frisdrankje en dan allen in het slaapzakje kruipen en dodo doen. Joost, ge moest er bij geweest zijn.

### 6 augustus

Toen het platform erop lag, merkten we dat we hout te kort hadden. Hierdoor, en ook om esthetische redenen, gebruikten we het hout van het platform om onze tafels en vuren te sjoeren. Hert toonde ons een manier om op 3 seconden een vuurshelter af te breken. De

truc: over een spankoordje vallen. Toen de vuurshelter en tafel op poten stonden, bleek het vuurtafelblad te hoog en de vuurshelter te ver van de keukentafel. Snel nog even aanpassen en dan kregen we als beloning voor het harde werk een ontspannen middagje aan het Blauwe Meer. Iedereen verlangde naar een warme douche, spijtig genoeg zou het voor 11 dagen later zijn want het warm water bleek afgesloten te zijn. Na veel slieren van de glijbaan, zwemmen en in-het-water-geduw werd het tijd om de plaatselijke frituur leeg te eten. Na lang wachten bleek dat er geen bickysaus was, enkel ketchup en satésaus (immense desillusie voor Stern). Uit ongenoegen ( lees: uit lompigheid) liet Eekhoorn zijn milkshake op de grond vallen. Man, man man wat een miserie.

### 7 augustus

Gepakt en gezakt vertrokken we met eten voor 2 dagen op 2-daagse. Iedereen werd verdeeld over twee patrouilles. Robin versterkt de Condors terwijl Mees en Stern de Pythons steunen.

Op het eerste punt aten we onze bobo's (= boterhammen). Yorick had blijkbaar enorme dorst, en schrokte een bokaal met hotdogworstensap ad fundum leeg.

Tijdens het 4-uurtje op punt 3 stond iedereen versteld van de goocheltrucs van Robin. Hij entertainte alleman urenlang totdat we aan het laatste punt voor die dag aankwamen. Voor ons een prachtige afgelegene zandgroeve met helderblauw water. We vragen ons af waarom er nog geen camping, "Het Blauwe Meer", naast ligt.

We maken ons voedsel etensklaar en ons zeil spanden we tussen de bomen, teneinde droog te liggen 's nachts. Nog wat pootjebaden en dan was het tijd voor een welverdiende nachtrust. Tussenbalans: 5 punten, 24 km, 9 uur. En een hele hoop blaren op bijna iedereen zijn voeten.

### 8 augustus

We worden wakker onder een stralende zon. Baribal blijkt 2 teken te hebben en Eekhoorn kan amper met combats wandelen, hij gebruikt 2 pet-flessen als schoenen en blijft zo lopen tot het einde van de tocht.

Yak doet zijn azimuth op het zicht (zonder kompas en passen tellen). Zal wel lukken zei hij.... Zijn truc mislukt grandioos.

In Kleine Brogel aangekomen, vlogen de straaljagers slechts enkele tientallen meters boven ons hoofd, vrij impressionant bleek het aangezien bijna niemand voor zicht uitkeek maar continu naar boven zat te staren.

Robin begon last te hebben van zijn blaren en liep de rest op zijn kousen gelukkig regelde Yak voor de Condors een paardenkoetslift die hen toch wat sneller en gemakkelijker vooruit hielp.

Net voor de aankomst terug in het Kattenbos merkt Stern een dierenasiel/pension op en vindt het raar dat je er tussen de dieren moet slapen. Neen dus Stern.

Eindbalans: 5 punten, 26 km, 9 uur, 8 pet-flessen als schoenen.

Toen we aankwamen op ons kamp, bleek dat Dolfijn en Vink onze vuur- en keukentafel verder hadden afgewerkt, merci Dolfijn en Vink.

We kookten die avond voor de eerste keer op ons vuurtafel. Uit vermoeidheid (of lompigheid) liet Eekhoorn zijn bord alweer op de grond vallen.

### 9 augustus

Na het ontbijt vertrok er een deel van de vg's om bij Fons stro te helpen ophalen en stapelen. De anderen startten met het afwerken van de eettafels en de zithoek. Bij de terugkomst van de ene groep op het kampterrein begon het kampleventje pas echt. Zelf koken op een houtvuur, afwassen, hout verzamelen en inspectie maken. Toen Mees de eettafel zag die haar patrouilleleden gesjord hadden terwijl zij kookte, kreeg ze de slappe lach en vond er maar niks aan.

Na het middagspel kregen we de ingrediënten om pannenkoeken te maken. Eerst grote discussie of het al dan niet met of zonder het eiwit moest, maar al gauw kapte

Yak de knoop door en sprak: gooi ze der gewoon maar bij, we zullen wel zien. Forel kwam ons assisteren en kwam eens voortonen hoe we eigenlijk pannenkoeken moesten bakken. Jammergenoeg slaagde hij er toch niet in om iets fatsoenlijks te fabriceren. De eerste was in brokken uiteengevallen en de twee volgende volledig verschroeid. Nadien echter namen chef Yak en Robin de pannen over en al gauw kwam een enorme berg pannenkoeken tevoorschijn.

Na de maaltijd nam iedereen afscheid van Eekhoorn, want die moest wegens tweede zit afhaken en werd door papapriet opgehaald.

Na het wassen kregen we van de jongverkenner-jonggidsen het eenheidsavondspel, waarbij de overenthousiaste Timalia en Yak kwamen aangelopen en struikelden in een put die ze in het donker niet hadden gezien.

### 10 augustus

Technische omloop. Ofwel: laten zien dat de patrouille zijn technieken kent en onderling kan samenwerken. Reeds bij de eerste proef namen de Pythons een grote voorsprong, dit doordat de Condors hun sjorring gedeeltelijk opnieuw moesten beginnen. Groot struikelblok echter was voor Timalia de 3<sup>e</sup> proef, namelijk de knopenproef. Daar haalden de Condors hun achterstand weer in en vertrokken zelfs nog voor de Pythons op die proef.

Aangekomen op het punt waar iedereen kon koken, begon elke patrouille zijn balletjes in tomatensaus klaar te maken en al vlug bleek de ene patrouille al beter georganiseerd te zijn dan de andere.

Na de middag de balkenproef. Om ter eerst met alle patrouilleleden en al het materiaal over twee gesjorde balken kruipen, springen of rollen. Ergens moet er een klein incidentje geweest zijn, want na enige tijd merkte Mees op dat haar rugzak volledig onder de andalousesaus zat. Na de klassieke afsluiter: het commandokoord, hielden we het voor die dag voor bekeken op vlak van technieken.

Als avondactiviteit een rustig avondspel: triviale zeeslag, waarbij elke patrouille vragen stelt aan de andere en zo op zoek gaat naar de boten die over het spelbord verdeeld staan. Alhoewel rustig ? Reeds na enige vragen konden enkelen zich niet inhouden en brulden in de walkie-talkie. Uiteindelijke winnaars waren de Pythons, die hadden het meest aantal boten geraakt.

### 11 augustus

Explodag. Niet zomaar een explo want er moesten die dag heel wat vragen opgelost worden. Reeds snel raadpleegden de Pythons enkele lommelse inboorlingen, dit om een antwoord te krijgen op de vragen specifiek over Lommel. Uiteindelijk leidde een strippenkaart naar het middagpunt: de frituur, alwaar wij allen ons buikje rond aten. Lommel was nog steeds onveilig, want na de frituur, plunderden de vg's ook de talloze automaten in Lommel City.

Op weg naar huis had Yak het erg lastig aan zijn knie die door de grote inspanning er gezwollen stond. Grote oorzaak was de sportblessure opgelopen bij een voetbaltraining.



De leiding begon rond te rijden en kwam na een kwartiertje zoeken Yak en Robin tegen. Robin zette de tocht verder en Yak werd gedepanneerd naar het kamp en begon de bbq van die avond voor te bereiden. Enige tijd later kwamen alle patrouilles binnen en konden we aanschuiven met ons bord om satés, kippenboutjes en ribbikes te eten.

### 12 augustus

Na inspectie stond ons de kookwedstrijd te wachten. Hierbij moest iedere patrouille een mooi gepresenteerd bordje met het resultaat van hun kookkunsten afleveren. Het bleef onbeslist aangezien er bij elke patrouille zowat de zelfde foutjes opdoken. Bij het verzamelen in de zithoek voor de uitleg van het middagspel schoot Jolita met haar been tussen het platform, dit zonder veel erg. Iedereen was in eerste plaats zeer bezorgd, maar al snel schoot alleman in de lacht. Het middagspel die dag werd gewonnen door het groepje Yak, Mees en Jolita. Dit vooral door de verdienste van Mees en Jolita aangezien Yak nog steeds door het bos mankte.

Na het avondeten maakte iedereen zich klaar voor de nachtelijke tocht. Uiteindelijk bleek dit een grap van de leiding, al was iedereen er toch flink ingetrapt. Door de hevige regen, speelden we een quiz in de kantinetent.

### 13 augustus

Na de inspectie werd alles in gereedheid gebracht om te kunnen petanquen. Robin en Stern kwamen aangezeuld met emmers zand om toch maar hun afgebakende terrein effen te krijgen. Het resultaat was er in ieder geval.

Nadien geen gewoon middageten want Yak stond erop om frieten te bakken. Niet evident natuurlijk als je alleen maar een houtvuur, een pan en een pot boter ter uwer beschikking krijgt. Goudbruin waren ze niet echt, maar alleszins wel lekker. Iedereen stond dan ook voortdurend aan te schuiven en wou alleen maar meer.

Aangezien het ouderbezoekdag was, had de teerpootleiding die namiddag een heus fata morgana – spel opgesteld waarbij alle ouders en kinderen meespeelden.

Bij het avondspel werd het algauw duidelijk dat de leiding toch goed getraind is in sluipen. Hert en Baribal waren dermate goed gecamoufleerd dat ze zeer moeilijk in het bos te vinden waren. Het avondspel “kottekes” werd uiteindelijk door Stern gewonnen. Hij speelde als enige het spel uit.

### 14 augustus

Eerst en vooral ging Hert met Yorick naar de dokter. Yorick had een ontsteking op de vinger er moest uiteindelijk antibiotica nemen tot het einde van het kamp. Ondertussen was de techniek schieten met loodjesgeweren van start gegaan. Saki gaf eerst de theoretische uitleg en nadien kon iedereen elk apart schieten op doelen die Saki had meegebracht. Na het middageten jammergenoeg - alweer door de hevige regen- geen middagspel, maar dan een bordspel Pictionary. Toen het na het avondeten nog harder begon te regenen, schoten enkel verkenners-gidsen toch in gang en begonnen grachtjes rond hun tent te graven. Al zingend kreeg Yak er al snel

de sfeer in tijdens het graven van de grachten. Toen dit afgewerkt was, verzamelde iedereen onder de shelter en trok droge kledij aan. De regen wakkerde de ambiance alleen maar meer aan want spontaan begon een zangles rond de eettafel van de Condors.

15 augustus

Dag van de overgang, dag van de lijstjes. Allereerst werden de sportproeven uitgereikt. Goud ging uiteindelijk naar Yak, zilver naar Mees en Brons naar Tokeh. Nadien werd de patrouille van de tochten gekozen. Daar kwamen de Piranha's als winnaars naar voren.

Last but not least werd Yorick uitgeroepen als verkenner van het jaar. Hij ontving van de leiding een mooie Mag-Lite en zal vanaf nu steeds de weg in het donker terugvinden.

Timalia verliet als enige dit jaar de verkenners-gidsentak en zal zich volgend jaar inzetten bij de Bevertjes.

Bij de verkenner-gidsenleiding komen Linsang en Cataras de ploeg versterken. De tak zelf wordt aangevuld door: Pieter en Brecht De Meester, Michiel Dutrieux, Sam Bastiaans en Johan Belaen. Ook Morgan Brewee, Michiel Gellinck, Arne Pollet zullen er vanaf september bij zijn.

Overgang kon natuurlijk niet zonder een degelijk overgangsspel 's middags en 's avonds. 's Middags belandde iedereen zowat in het moeras na veel trek en duwwerk en 's avond was het avondspel vooral gebaseerd op sluwheid en snelheid. Er werden in totaal 4 spelletjes gespeeld en de groep van Saki mag zich terecht de winnaar noemen.

Afbouw

Vanaf 16 augustus begonnen we het kamp systematisch af te breken. Eerst de toren, dan de vuur- en eettafels, nadien de shelters en tussendoor vonden we nog tijd om te repeteren voor de sketch die we die avond voor de ganse eenheid moesten brengen. 17 augustus was het dan zover: de dag van vertrek, alvast voor de kinderen. De leiding bleef tot de 18e om het kamp volledig te ontmantelen en al het materiaal in de camion te laden.

Moe maar voldaan keerde iedereen huiswaarts.....tot een volgend kamp.

Wij danken alvast Forel en Dolfijn voor hun energie die ze gestoken hebben in het organiseren van het kamp. Tevens danken we ook 156° FOS De Havik, de Vrijbuiters uit Brugge en de Chiro van Sleidinge voor het in bruikleen stellen van hun materiaal. Tot de volgende...

Reporters van dienst Schampere Eekhoorn & Oprechte Baribal

## **Programma boekje september-oktober-november**

**02-09-06** : 14u, openen aan « De Muze ». Op deze eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar zal de leiding met jullie het jaarprogramma eens bespreken en naar jullie wensen aanpassen (in de mate van het mogelijke uiteraard).

**09-09-06** : 14u, openen aan « De Muze ». Naast de vele spelletjes herhalen wij nog eens de techniek morse. Mensen die deze techniek al kunnen, mogen die gerust al afleggen voor hun 2<sup>de</sup> klas.

**16-09-06** : 14u, openen aan « De Muze ». Vandaag doen we eens een klein volleybaltoernooi aan de Groene Vallei. Verder bekijken we ook nog eens de techniek Oriënteren/Kompas.

**23-09-06** : 14u, openen aan « De Muze ». In oktober gaan we voor het eerst op tocht, dus hernemen wij nog eens uitgebreid de techniek kaartlezen. Neem dus al uw kaartleesmateriaal mee !

**7-10-06** : 10u, openen aan « De Muze ». Wij gaan, zoals vorige week aangekondigd, op tocht. Breng dus alweer uw kaartleesmateriaal mee, samen met een lunchpakket, een regenvest en een tram- of buskaart.

**14-10-06** : 14u, openen aan « De Muze ». Veel spelen met tussenin de techniek EHBO. Vergeet ook geen technieken af te leggen voor 2<sup>de</sup> klas en vergeet je Herfstkamp niet te betalen !

**21-10-06** : 14u, openen aan « De Muze ». Wie kent zijn teervoeteisen nog perfect ? Vandaag wordt dat nog eens getest. Laatste week voor de betalingen van het Herfstkamp !

**28-10-06 tot 1-11-06** : Herfstkamp

**11-11-06** : 10u, openen aan « de Muze ». Vandaag leren we nog eens sjorren, zowel in theorie als in praktijk. Uiteraard komen daar nog vele spelletjes bij.

**18-11-06** : 14u, openen aan « De Muze ». Wij assisteren bij de opbouw van de spaghettiavond tussen onze spelletjes door.

Indien je niet kan komen naar de vergadering, verwittig de leiding ten minste een week op voorhand. Als dat niet lukt, verwittig mij met een telefoontje of sms op het nummer 0494/668097

**Slock Karel – Simon  
Gedreven Hert  
0494/66.80.97**

TAKLEIDER VERKENNERS – GIDSEN



1. Slaapplaats op de 2-daagse met hemelsblauw water
2. Populaire badplaats op de overgang
3. Lied dat fout werd ingezongen door Yorick
4. Praatzieke VT met plezant snorretje
5. Deze persoon doet zijn azimuth op het zicht
6. Schoeisel van Eekhoorn op de 2de dag van de 2-daagse
7. Populair Zuid-Frans balspel
8. Zit in Yak zijn knie
9. Wat zit er in de fles als Jolita ervan gedronken heeft?
10. Populaire oranjekleurige saus op kamp
11. Wie praat er 's nachts tegen de bomen?
12. Emilia noemt vanaf nu...
13. Populaire zaklamp voor scouts
14. Homo die niet op kamp is meegegaan