

mei 2025
juni 2025
september 2025

Tijdschrift 'Steeds Bereid' scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke uitgever
Marthe Theunissen

Redactie
Febe Declercq

Gasmeterlaan 199
9000 Gent

Amicale Ree



Het hoekje van de eenheidsleiding



Beste ouders, leden en sympathisanten

Het is alweer een tijd geleden dat ik jullie een update mocht geven via onze driejaarlijkse Steeds Bereid, dus begin ik bij het begin. Alweer een hele tijd terug ging onze **spaghettivond** door. Nogmaals bedankt aan iedereen die aanwezig was, met meer dan 300 inschrijvingen haalden we een nieuw record en kunnen we ook stellen dat we de maximumcapaciteit van onze bouw bereikt hebben. Het was zoals steeds een geslaagde en gezellige avond. Nogmaals bedankt aan de leiding en aan onze sponsors: Karel De Stoute, Colruyt Wondelgem, Dameat en bakkerij Philip en Ann.

Hoewel de wintermaanden al lang geleden lijken en de tweede blokperiode reeds is aangebroken, blikken we nog even terug naar de eerste examenperiode. Terwijl de studenten ijverig zaten te studeren - zodat iedereen meekan op Grootkamp - hielpen de Seniors met leidinggeven. Dit is het ideale moment om zich voor te bereiden op het leiderschap dat hun volgend jaar staat te wachten. Hier kunnen ze al een idee krijgen van de verschillende takken en een favoriete tak uitkiezen waarmee wij zoveel mogelijk rekening houden tijdens het maken van ons leiderskader. Bedankt voor de hulp Seniors, jullie waren top!

Als de blok voorbij is en de lesvrije week op z'n einde loopt, organiseren wij naar goede gewoonte een **nieuwjaarsreceptie** voor de leiding, stam en **Thierry** en **Hilde** om hen te bedanken voor alle inzet van het afgelopen jaar. Dit jaar nam de stam zelfs de organisatie voor hun rekening, waarvoor duizend maal dank. Aangezien het thema jungle was, werd de bouw omgetoverd tot een waar oerwoud en kroop iedereen in zijn bijpassende verkleedkleding. Met DJ **Toko** achter de draaitafel, catering van **Baribal** en **Kameleon** en goed gezelschap was het opnieuw een topeditie!

Het weekend erna was het alweer tijd voor ons tweede **leidersweekend**. Twee keer per jaar komen we met de leidersploeg en Seniors samen om onze leiderskwaliteiten nog verder bij te staven, aan teambuilding te doen en ons te amuseren. Dit jaar deden we dat in Ieper en zagen we cursussen zoals 'Hoe maak je een kampprogramma?', 'Waar haal ik mijn inspiratie voor spelen?' en 'Verschillende evaluatievormen.' We speelden veel spelletjes, deden een wandeling of ruiltocht en sneeuwballengevecht in centrum Ieper, het voelde als een waar sprookje.

In maart ging onze jaarlijkse **midweek** door in het lokaal van onze collega FOS-scouts De Zebra's in het Baudelo. Deze leefweek geeft ons de kans om met Seniors en leiding een weekje samen door te brengen en tussen het schoolgaan door samen te studeren, pauzes te nemen, voor elkaar te koken en nieuwe herinneringen te maken. De werkgroep nam alle voorbereidende taken op zich en het was opnieuw een onvergetelijke week vol plezier.

Hierna was het alweer tijd om ons klaar te maken om op **paaskamp** te vertrekken en deze keer gingen we met de trein. Na drie jaar kafkaesque bureaucratische inspanningen van onze liefste Shelter-mannen mag de remorque eindelijk de baan op! Zoals steeds is het spannend om iets nieuws te proberen, maar alles verliep vlekkeloos. Bovendien zat het weer ons ook zeer goed mee, er viel namelijk geen druppel regen gedurende het hele kamp, een droogterecord volgens velen. Na een week buiten in de zon te zitten, sloten we af met een knaller van een Paasshow en keerden we met de bus terug naar Wondelgem.

Ondertussen maakte de Seniortak Roemenië onveilig. Ondanks de koude amuseerden ze zich rot en reden ze rond met busjes om zoveel mogelijk te zien op een week tijd. Bij vriestemperaturen kropen ze lekker dicht tegen elkaar aan in hun tentjes, maar niks kon de sfeer kapot maken. Lees zeker eens hun kampartikel als jullie meer willen horen over hun avonturen.

De Seniors waren niet de enigen die naar het buitenland trokken deze vakantie, ook de stam vertrok naar het Zwarte Woud op **stamreis**. Het was alweer even geleden dat ze dit ondernamen en het zag er top uit. Ze deden veel wandelingen, bezochten de grootste koekoeksklok ter wereld en genoten weleens van de sauna 's avonds. Het zag er in ieder geval al superleuk uit op de paar 100 Snaps die ik van **Cholo** mocht ontvangen.

Na deze drukke Paasvakantie heb ik bijna weer nood aan een week rust, maar eerst lijst ik nog even de volgende evenementen op waarop het super zou zijn om jullie allemaal weer te zien.

- Van **25 tot 27 april** gaan de JVG's en VG's op hun jaarlijks **techniekenweekend**, deze keer gaat dat door op de bouw. Zie de mail voor meer info en veel plezier!
- Op **10 mei** zien we jullie allemaal graag in Evergem voor onze tweede editie van de **sneukeltocht**. We bieden opnieuw een lange route en een korte route aan met stops met allerlei lekkers. Na afloop zijn jullie meer dan welkom om nog even te blijven plakken bij onze bar. Inschrijven is de boodschap!
- Op **28 juni** is het alweer tijd voor de **laatste vergadering** van dit scoutsjaar, dit blijft voor iedereen nog even een verrassing, maar zet het zeker al in jullie agenda.
- Ondertussen kunnen wij al beginnen dromen over ons Grootkamp. Wij nodigen jullie allemaal uit voor onze **BBQ op bezoekdag op zondag 3 augustus**. De VG's, seniors, stam en leiding zullen al een week aanwezig zijn om alles voor te bereiden.
- De data voor het **Grootkamp** zijn: voor de Teerpoten, Welpen, Wolven en de meeste JVG's van 3 tot 13 augustus; voor de PL's en HPL's van de JVG's van 29 juli tot 13 augustus; voor de VG's, Seniors, leiding en stam van 28 juli tot 14 augustus.

Het scoutsjaar is weer voorbij aan het vliegen en met de zon in de lucht kijken wij enorm uit naar de laatste vergaderingen en kunnen we al niet wachten tot we weer op Grootkamp mogen vertrekken, hopelijk zien we jullie daar!

Vriendelijke scoutsgroeten
De eenheidsleiding

Bescheiden Sika

Marthe Theunissen
Eenheidsleider
sika@dezwaluw.org
+32 471 99 68 29

Dartele Picus

Ramon Demey
Assistent-Eenheidsleider
picus@dezwaluw.org
+32 468 16 96 24

Rumoerige Lijster

Anna Boogaerts
Assistent-Eenheidsleidster
lijster@dezwaluw.org
+32 470 27 80 96

Jolige Kapucijnaap

Leon Tack
Assistent-Eenheidsleider
kapucijnaap@dezwaluw.org
+32 468 20 56 58

BUITEN BLIJVERS

Jouw springplank voor vertrek!

Win een weekendje weg
met deze teardrop minicaravan.

2 personen
2 nachten (vrijdag > zondag)
weekend naar keuze*

Tombola tijdens de sneukeltocht

*met uitzondering van juli-augustus
én verlengde weekends

Sneukeltocht
10 mei



Planning

Groot kamp

Periode:

Het grootkamp beslaat 3 periodes:

1. Van **maandag 28 juli tot donderdag 14 augustus 2025** (VG's, Seniors, leiding en Stam)
 - prijs: **€260** vóór 10 juli, **€270** erna (SOMfonds: €52, UiTPAS: €52)
2. Van **dinsdag 29 juli tot woensdag 13 augustus 2025** (tweedejaars JVG's)
 - prijs: **€250** vóór 10 juli, **€260** erna (SOMfonds: €50, UiTPAS: €50)
3. Van **zondag 3 augustus tot woensdag 13 augustus 2025** (Teerpoten, Welpen, Wolven en de andere JVG's)
 - prijs: **€210** vóór 10 juli, **€220** erna (SOMfonds: €46, UiTPAS: €46)

Locatie:

Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel

Inschrijven kan op elke vergadering bij de eenheidsleiding of bij voorkeur via overschrijving met vermelding "**Grootkamp + naam kind**" op ons rekeningnummer: **BE40 0014 9451 4463**.

Bezoekdag

De bezoekdag wordt georganiseerd op **zondag 3 augustus** van 11u tot 15u. Nadat de kinderen afgezet worden in hun tak, voorzien we voor de ouders nog een gezellige barbecue met verfrissende drankjes. Let op: om chaos en bange kindjes te vermijden, vragen we om **geen honden mee te nemen** naar het kampterrein.

Details over de prijs van de barbecue vind je op tijd en stond in de kampfolder.

Eerste vergadering 2025-2026

Zaterdag 6 september 2025, vanaf 14u00 in De Muze.

Artikel Stamreis 2025 - Schwarzwald

Dag 1 – zaterdag 12 april – “Off we go!”

Op een zonnige zaterdagochtend, bij het kriecken van de dag, vertrok een jolige bende wilde dieren op stap. Na een helse speurtocht naar de losgelopen hond van zijn teerbemimde bloempje, trok onze favoriete luitaard op pad. Onderweg pikte hij een andere wilde hond op en twee hertachtigen. De familie van de hertjes werd aangevuld met een extra lid in de andere auto, met daarnaast ook twee vogels, een reptiel en een mens.

Het team was gevormd. De dolle dieren trokken op pad en de groep bestond uit **Cholo**, **Dingo**, **Hert**, **Ree**, **Koedoe**, **Patrijs**, **Mees**, **Kameleon** en **Loïc**. Met pijn in het hart moesten **Saki**, **Annelien** en **Eleonore** thuisblijven, want zij konden om medische redenen niet mee. Ze zullen nog de hele reis gemist worden!

De eerste opdracht van onze bende stammers was duidelijk: naar het startpunt geraken. Alsof het een race was tussen leven en dood – althans voor één van de twee auto's – zetten ze de tocht in naar het duistere, mysterieuze Zwarte Woud, het Schwarzwald, dat binnenkort al zijn geheimen zou prijsgeven.

Deze reis zou hun leven zodanig veranderen, dat hun prachtige totemnamen plaats zouden moeten ruimen voor Schwarzwaldnamen ...

Dag 2 – zondag 13 april – “Oude geiten zijn de max”

De zon schemerde door de hoogste bomen, terwijl een zachte lentebries de stammers zachtjes wakker kietelde. Het beloofde een prachtige dag te worden. Patroondoorbrekend als hij is, was onze luitaard **Cholo** als eerste wakker. Vol **Kenenergie** kookte hij de eitjes en bakte hij de broodjes om een goede eerste dag te waarborgen.

Ook de rest liet er geen gras over groeien: **Hert** trok zijn perfect uniform aan (mèt hoed uiteraard!), iedereen knoopte zijn bottines stevig vast en maakte zich klaar



voor een dag vol watervallen, bijzondere diersoorten en ... hoogtemeters.

De stevige kuitbijters zorgden voor heel wat sfeer. Al snel doopten ze hun stampatrouille om tot de **Kreeften** ("BLOOST") met **Ree** en haar roodhoofd als verdiende PL - de strijd voor de titel van HPL moet nog gevoerd worden tussen **Koedoe** en **Mees** - want de hoogtemeters in het Schwarzwald komen binnen.

De kreeften zwoegden en zweetten, maar bij **Dingo** was er geen zweetdruppel te bespeuren. Hoe kon het toch zijn dat hij zo'n vaart maakte? Lag het misschien aan de spaghettisaus van de avond ervoor, die zorgde voor een extra snelheidsboost in de vorm van "**Ausfarts**"?



Terwijl de kuitspieren uitgedaagd werden, renden plotseling totaal onverwachts twee hertachtigen uit het bos. Nee hoor, het was niet **Hert**, noch **Koedoe** of **Ree**, het waren hinds! Reegeiten blijken immers kleiner te zijn en worden slechts 20 jaar oud, waardoor de stammers al snel konden concluderen dat ze een **Oude Geit** mee op pad hadden.

Ook een vuursalamander, een hazelworm en een tijgerslak kruisten hun pad. Later passeerden ook nog leeuwen, olifanten en pythons de revue, maar die zagen ze pas nadat ze bij de schnappsbrunnen langsgingen. 😊

Na 700 hoogtemeters besloten ze dat het goed was.

Dag 3 – maandag 14 april – "Na deze steile helling is het *echt* gedaan!"

Een koppel groenlingen vloog voorbij, terwijl de mezen vrolijk tsjirpten in de nabijgelegen boom. Een reetje graasde in de ochtendgluren en de toon voor deze kunstige dag was gezet.

The fast and the furious raasden langs verlaten, smalle bospaden naar de startplek van onze wandeling. **Kameleon** werd één met het landschap en bekroonde zich tot *der Wanderer über dem Schwarzwald*.



Tijdens deze avontuurlijke tochten door het Zwarte Woud, werden grenzen meermaals verlegd. Op maandag speelde **Ausfart** als verantwoordelijke van de dag een mentaal spelletje met zijn reisgenoten. “Na deze steile helling is het *echt* gedaan!” werd toch iets te vaak vermeld om nog geloofwaardig te klinken.



Naast de tweede vuursalamander van de reis, werd hun pad ook – zij het op uiterst traag tempo – gekruist door een albino slak. De afvaart langs de rodelbaan ging ter compensatie wel een pak sneller dan het sprintje door de albino slak. Het gezelschap was echter niet helemaal overtuigd door de naamgeving van deze extreme attractie. **Patrijs** was er zeker van dat er roddels moesten geroepen worden tijdens het afdalen van de *roddelbaan*.

De groep besloot dat er moest geklonken worden op de overwonnen hoogtemeters van die dag. De pitstop bij de herberg naast de Mummelsee zorgde voor wat verwarring tijdens het bestellen. Welke herberg beschikt over 4 togen en minstens evenveel kassa's die strategisch verspreid werden over de ruimte? De Mummelsee mocht gerust wat meer zijn, maar met een goed kikkvorsperspectief leek het toch impressionant genoeg om neer te schrijven in de archieven.

Dag 4 – dinsdag 15 april – “Koek koek”

De nacht sloop weg en de dageraad kondigde de komst van een nieuwe dag aan. Vandaag werd een dag van records: de hoogste, de grootste en de kleinste.

De stammers startten de dag met een bezoek aan de hoogste waterval van Duitsland: de Triberger Wasserfälle, die maar liefst 163 meter hoog is. Aangezien geen uitdaging deze bende wandelaars te veel is en de blaren van **Mees** 's ochtends reeds verzorgd werden, klommen ze als de wiedeweerga naar de top van de waterval.



In de uren die volgden moest de zon helaas plaats ruimen voor een wolkendek. Gelukkig is een echte scout niet van suiker gemaakt en werd allerlei regenkledij boven gehaald om de tocht verder te zetten in de regen.

Zei ik al dat het een dag van records was? Na de wandeling bezocht onze olijke bende het Fantasy-museum en het Schwarzwaldmuseum. Daar zagen ze niet alleen de kleinste **Koedoeksklok** - euh, koekoeksklok - ter wereld, maar leerden ze ook dat de bijnaam van Ludwig Wilhelm von Baden “Türkenlouis” was. Of was het **Türkenloïc**?



Alsof dat nog niet genoeg was, stond enkele kilometers verderop de allergróóste koekoeksklok ter wereld. Het plezier kon niet op. De spanning bouwde op toen ze alle negen vol verwachting op de climax wachtten. De minuten tikten weg ... tik ... tik ... tik ... En dan plots, toen de klok 16u aantikte, mocht de hilariteit zegevieren. In de plaats van een impressionante koekoek, kwam één of andere afgedankte, hese vogel uit zijn holletje piepen. “Koek ... koek”, zei hij.

Dag 5 – woensdag 16 april – “Alle die 9”

Na enkele stevige wandelingen, het spotten van heel wat wilde dieren en een beetje cultuur met een kleine “k”, trok het gezelschap naar de dichtstbijzijnde beschaving. De gigantische markt van Alpirsbach werd doorkruist in een mum van tijd, al de vijf lokale handelaars hadden nochtans een kraampje uitgesteld op deze markt.

Het bezoek aan de lokale herberg overtuigde het gezelschap voldoende om daar ook een kleine lunch te nuttigen. De verleiding was te groot, dus hier werd ook de eerste Schwarzwälder Kirschtorte besteld. De eerste, maar het was zeker niet de laatste.

Er werd reeds wat gerstenat geproefd tijdens de eerste dagen van het avontuur. In Alpirsbach bezocht het gezelschap dan logischerwijze het huisje van de oorspronkelijke grootverbruikers van dit lokale biertje. Als we de gids Marcus mogen geloven, resulteerde de kwaliteitscontrole soms in 10 liter per dag voor een monnik uit het klooster naast de brouwerij. Tijdens de rondleiding in het klooster heeft gids Marcus een nieuwe dateringsmethode gedeeld met de groep. Aan de hand van het aantal ringen in het hout van een oude zitbank

kon hij de leeftijd van die bank achterhalen... Marcus verdient wel kudo's voor zijn enthousiasme en de gemengde Duits-Engelse uitleg. In het klooster heeft **Kenenergie** duidelijk aangegeven welke rol hij graag had gekregen bij de oorspronkelijke bewoners.

Vervolgens trok de groep naar de bron van het gerstenat. Arnold, de gids van de brouwerij, heeft ervoor gekozen om de rondleiding wel volledig in het Duits te geven. De reisgenoten waren niet volledig overtuigd van zijn gebrek aan kennis over de Engelse taal. Men zou kunnen vermoeden dat Arnold vooral graag wat meer tijd doorgebracht had met onze vertaler van dienst, **Mees**. Vanaf nu trekt zij dan ook met haar Schwarzwaldnaam **Meester Arnold** door het leven.



De afsluiter van de dag bezorgde vooral **Kenenergie** veel stress. De groep ging namelijk een half uur te vroeg arriveren aan het restaurant. De reservering van een tafel in het restaurant heeft hem dan ook heel wat bloed, zweet en tranen gekost. De typisch Duitse maaltijd werd afgesloten met een spelletje op de oeroude Duitse kegelbaan. De klassieke kegelbaan leek versteend in de tijd, een paar eeuwen geleden, en bestond uit negen kegels aan een touwtje. Enkel **Ausfarts** slaagde erin om deze allemaal om te gooien. “Alle die neune!”, zoals de locals uit volle borst roepen. **Koedoeksklok** heeft na heel veel moeite toch

één kegel laten vallen tijdens het spel.

Aangezien **Kenenergie** voor de verandering eens een pintje wou drinken, was **Hert** bob van dienst. De geanimeerde racewagens die de punten op de kegelbaan visualiseerden, brachten hem onbewust op ideeën. In de terugrit

stond er hen namelijk een verrassing van formaat te wachten, toen er een oogverblindende lichtflits opdook, nadat een **Vliegend Hert** door de bocht scheurde. Nog eventjes “Hert gaan”, dacht hij.

Dag 6 – donderdag 17 april – “Mistig”



De stammers veegden de kruimels uit hun ogen en maakten zich klaar voor een nieuwe wandeldag. Na de rustdag gisteren was iedereen weer op en top in vorm om er het beste van te maken. Gezien de gigantische, etterende blaar van **Meester Arnold** - nee, serieus, hoe heeft ze daar drie dagen op gewandeld??? - besloten zij en **Türkenloïc** vandaag in het huisje te blijven en wat te werken. Ze maakten ook de heerlijke, edoch geheime saus van **Türkenloïc**, waar de rest heel dankbaar voor

was.

De weergoden waren vandaag minder optimistisch, want dikke mistwolken versperden het zicht. Gelukkig lieten de wandelaars zich niet uit hun lood slaan, want ook in en boven de wolken viel er veel te beleven. Bovendien was er altijd het vrolijke geschal van **Patrijs**, die na ettelijke keren vragen haar koekjes niet verkocht kreeg: “Wil er nu echt niemand een Prinzenrolle?” Spoiler: ze heeft er nog lang mee rondgelopen, onze **Prinzenrolle**.



In de namiddag was de groep weer voltallig en bezochten ze allen tezamen de grootstad Freudenstad. Ondanks het groteske marktplein had deze stad nagenoeg niks te bieden. Zodoende keerde de bende weer terug naar het huisje, om daar te genieten van de sauna en de hot tub, klaar om morgen nog een laatste keer de benen los te wandelen.

Dag 7 - vrijdag 18 april - “Ongeziene hoogtes”

De laatste dag was er een van formaat. Vandaag was de grote dag, de dag die **Prinzenrolle** had voorbereid. De wandelschoenen waren nog niet versleten, dus het gezelschap vertrok voor een nieuwe dag vol hoogtes en laagtes. In tegenstelling tot de wandelschoenen werd er door de blaren en knieën wel al wat meer weerstand geboden op het einde van de reis. De eindbestemming was veelbelovend, de groep werd dus niet tegengehouden door de pijntjes.



Ook tijdens de laatste tocht door het Zwarte Woud werden er grenzen verlegd. De grote oversteek over de WildLine Hängebrücke zorgde toch voor wat lichte paniek bij **Oude Geit**. Vol zelfvertrouwen marcheerde **Kenenergie** over de lange hangbrug. Dat die hierdoor nog meer begon te

schommelen, werd niet door iedereen met veel enthousiasme onthaald. Als extrinsieke motivator beloofde **Koedoeksklok** een magneet aan **Oude Geit**, maar na de oversteek bleken die echter enkel te koop aan het begin van de brug... De avonturiers konden de volgende kilometers even bekomen met een stevige en vaste ondergrond.

Het letterlijke hoogtepunt van de wandeling was het Baumwipfeldpad dat tot hoog tussen de bomen kronkelde. Mocht er niet zoveel mist geweest zijn, dan was het uitzicht waarschijnlijk wel de moeite geweest. Al een geluk dat dit pad niet heen en weer schommelde tijdens het beklimmen...



Tijdens het wandelen waren de oren (en de digitale hulpmiddelen) gespist om geen enkele vogel te missen. Vooral **Ausfarts** en zijn plotse interesse in vogels waren zeer aandachtig in het bos. Als climax van het vogelspotten werd een zwarte specht gehoord en gezien, ook de groenling, tijftjaf, vink, mees en goudhaan bleven niet onopgemerkt.

De wandeling werd afgesloten met wat koffie en gebak. Enkele dappere wandelaars hebben bij aankomst aan het logement nog een laatste speedmarch gedaan om toch nog even een toptijd neer te zetten. Tegelijkertijd werd er al een goed vuurtje gestookt om de hot tub op te warmen. Uit experimentele resultaten blijkt dat men een hot tub ook te lang kan laten opwarmen, waardoor die toch wel heel warm wordt.



Dag 8 - zaterdag 19 april - “Wie wil er nog salami?”

Onze vaste Komootfan had ondertussen bijna een verstuikte duim door de vele likes die hij mocht uitdelen voor het bewijs van de hoogtemeters. Verder had iedereen een Schwarzwaldnaam verdiend en was de huurperiode van het logement verlopen. Het hele gezelschap moest dus stilaan terug richting België trekken. De valiezen werden gepakt, de kamers werden opgeruimd en de frigo werd geleegd. De lunchpakketten werden de hele reis lang rijkelijk bereid, maar toch bleef er nog heel wat beleg over. **Kenenergie** dacht immers dat we te weinig salami of bierworst zouden hebben. In Alpirsbach spreken ze tot op vandaag nog over die vreemde groep toeristen die van elke soort beleg een pakje heeft gekocht, zelfs de vegan kipfilet met een curry randje mocht voor het eerst de winkelrekken verlaten.

Om af te sluiten wil de groep iedereen informeren dat het niet mogelijk is om kraantjeswater te drinken dat al een dag in de kan zit.

Tschüss!

Jullie favoriete Schwarzwandelaars



Gedreven Hert - **Vliegend Hert**
 Amicale Ree - **Oude Geit**
 Gemakzuchtige Cholo - **Kenenergie**
 Berekende Dingo - **Ausfart**
 Rustige Koedoe - **Koedoeksklok**
 Ondoorgroendelijke Patrijs - **Prinzenrolle**
 Correcte Mees - **Meester Arnold**
 Loïc - **Türkenloïc**
 Bedachtzame Kameleon - **der Wanderer**

(en een eervolle vermelding voor Saki, Annelien en Eleonore, die we echt gemist hebben ☺)

Artikel Teerpooten Paaskamp 2025

Zaterdag 5 april

Al vroeg in de ochtend stonden de Teerpootjes klaar aan station Gent-Sint-Pieters om op Paaskamp te vertrekken, al leek het niet vroeg, want alle Teerpootjes zagen er klaarwakker en mega-enthousiast uit. Terecht natuurlijk, want er beloofde een prachtkamp aan te komen met vééééééél zon!

Na een heerlijke treinrit vol geklets en gelach bracht een bus de kindjes naar het kampterrein 'De Zozimus' in Bekkevoort. Voor sommigen was dit terrein al zeer vertrouwd van vorige kampen, voor anderen spiksplinternieuw. Reeds aangekomen, mochten de Teerpootjes al hun bedjes installeren en comfortabele kledij aantrekken. Wanneer iedereen goed geïnstalleerd was, kregen ze nog eens een uitgebreide rondleiding op het terrein, zodat ze doorheen het kamp zeker hun weg konden vinden.

Na de rondleiding was het tijd voor ons lunchpakket: overheerlijke boterhammen die we van thuis hadden meegekregen.



Na onze hongerige buikjes goed te hebben gevuld, was het tijd voor een eerste en welverdiende siësta. Tijdens de siësta kunnen de Teerpooten altijd een uurtje rusten op de kamer. Na deze zalige siësta begon het middagspel: een variatie op 'Mens erger je niet', waarbij de kindjes in vier teams werden verdeeld en door opdrachten te doen stapjes konden zetten op het spelbord a.d.h.v. de reeds verdiende leventjes. Tijdens dit spel gebeurden er wel een paar bizarre zaken: **Rafael Rigole** werd voor een opdracht omgetoverd in een sloeberige, reuzeburrito. **Sam Devisschere** was plots vergeten of het nu het derde, vierde of vijfde klavertje was dat geluk bracht en **Walter Boel** had wel een heel speciale manier om van de berg te rollen, namelijk horizontaal. Na allemaal zeer moedig te strijden, werd het winnende team bekendgemaakt ... {tromgeroffel} **TEAM PAARS!!** Het team van **Des Hautekiet, Luca De Corte, Yma Maeckelberghe** en **Gaëlle Magnette**.



Na deze spannende strijd was het tijd om de buikjes rond te eten met een portie macaroni met broccoli! Vervolgens kregen ze op de kamer een spannend verhaaltje voorgelezen door **Wontolla**, aangevuld met wat snoepjes. En dan was het tijd voor het knotsgekke avondspel waarbij Spooky Booky Chuckie Bunny de Teerpootjes van hun paaseieren had beroofd. Bij heks Lebron, die in het donkere bos zat, ondernam **Sofia-Rose Verbanck** een stoere poging Spooky Booky Chuckie Bunny op te sporen. Hierbij was ze al snel op het goede pad, want ze had zijn konijnensporen in de aarde gevonden! Alleen bleek het later toch gewoon de voetsporen van een andere scout te zijn. Jammer, maar wel goed geprobeerd, Sofia-Rose! Na een heel avontuur kwamen ze

uiteindelijk aan bij Spookachtige Piet, waarbij ze op het liedje 'Spooky, Scary Skeletons' een dansje deden dat hen hielp hun angst overwinnen. Dat had overduidelijk gewerkt, want op het einde van het spel versloegen de Teerpootjes met gemak het enge paaskonijn dat verslagen op de grond viel. Met als beloning natuurlijk voor iedereen een verrukkelijk paasei.

Genoeg gestreden voor vandaag, tijd om ondergedompeld te worden in de geliefde, knusse stapelbedden en naar dromenland te varen. Slaaplekker!



Zondag 6 april

Opstaan! De Teerpooten werden gewekt met een toffe turnles van **Rikki-Tikki-Tavi**. Na een ultra-luxueus ontbijt, bestaande uit donuts en chocomelk, maakten de Teerpooten hun inspectie. Die was, tot grote verbazing van de



leiding, zeer goed gelukt! Er werden slechts enkele voorwerpen gevonden die niet zo netjes waren opgeruimd.

Na deze bijna perfecte inspectie volgde een zondagse morele opvoeding! Deze werd gegeven door **Kigo**. Aan de hand van een verhaaltje van Elmer de olifant leerden de lieve lieve kindjes dat iedereen uniek is en dat verschillen juist waardevol zijn binnen een groep. Hierbij deelden ze ook allemaal hun eigen ervaring over dit onderwerp. Na al dat luisteren kregen de Teerpoten de tijd om zich te wassen en **Lara Vandecasteele** wilde heel graag haar haar wassen, ook al had ze dat de dag ervoor pas gedaan. Uiteindelijk besloot ze toch dat het niet nodig was en maakte ze gewoon haar haar nat.

Plots bereikten de heerlijke geuren van de keuken onze neusgaten en hongerig schoven we aan tafel voor een portie kamp-WAP (worst, appelmoes, patat). Dit ging bij iedereen vlotjes naar binnen, vooral bij **Sam Devisschere**, die guldig meedeelde dat dit haar aller-, allerlievelingseten was. En als kers op de taart kreeg elke Teerpoot na de WAP nog een heerlijke, gezonde mandarijn.

Na de buikjes rond te hebben gegeten, was het tijd voor een welverdiende siësta. Die werd echter na een uurtje al verstoord door een wel heel opvallende brief die plotseling onder de deur van de slaapkamer werd geschoven... Het was een uitnodiging voor de babyborrel van **Rikki-Tikki-Tavi** en **Hathi**! De kindjes waren natuurlijk enorm enthousiast omdat ze het vorige kamp mee hadden geholpen bij hun trouw. Op de uitnodiging stond ook een foto van hun prachtbaby. Na langs te gaan bij



de babyschool, een kaart en vervolgens ook een taart te maken, was het tijd om het verliefde koppel te gaan verrassen. Ze waren heel erg ontroerd van de mooie kaartjes die ze ontvingen en smulden daarna samen met de Teerpoten van de lekkere petit beurretaart. **Walter Boel** liet hierbij weten dat hij die taart helemaal niet lustte en kreeg daarom van de leiding twee american cookies. Maar later bleek het dat dit een sloeberactie was, want hij had daarvoor al vreugdig van de taart zitten smikkelen.



Na wat vrij spel in het bos en op de berg, met een heerlijk zonnetje erbij, was het alweer tijd om onze voetjes onder tafel te schuiven. De Stam had namelijk verse soep voor ons voorzien, vergezeld door een boterham met kruidenkaas. Jummieeee!!

De avond werd ingezet met een krachtige eenheidszangles, gevolgd door een boeiend verhaaltje, verteld door **Hathi**. Zodra het verhaaltje ten einde was, werden de Teerpoten ineens verschrikt door een brief van Nijntje. Nijntje was boos, eigenlijk niet boos, maar woedend. De Teerpootleiding moest hem namelijk eten geven terwijl z'n baasjes op reis waren, maar ze waren dat helemaal vergeten! Omdat Nijntje zo'n honger had, had hij zijn vriend Stijntje opgegeten. En zijn volgende slachtoffers waren... ja ja, u raadt het goed ... de Teerpoten!! Gelukkig leerden ze bij Super Samantha wat geniale moves die ze konden gebruiken om het stoute Nijntje te verslaan. Na een heel avontuur te beleven en veel te trainen slaagden ze erin om het boosaardige konijn te verjagen. Lang leve de Teerpoten!



Maandag 7 april

Kukelekuuuuu!! De ochtend was weer aangebroken en om deze mooie, alweer zeer zonnige dag goed te starten, kregen de Teerpootjes een ontspannende ochtendgymnastiek van



Kigo. Hierna genoten ze van heerlijke boterhammen met speculoos en tegen dan waren ze allemaal al goed wakker!

Vervolgens begonnen we *vollenbak* te werken aan onze Paasshow, want die was plots al over twee dagen! Na een rolverdeling begonnen we al snel met onze tekst vanbuiten te leren en te acteren. Van al dat acteren krijg je natuurlijk mega-honger en snelden de Teerpoten zich naar tafel, waar ze verwend werden met lekkere wraps. Of toch niet zo lekker? Want **Sara Alkhlaf Amlah Mohamed** had stiekem en heel nauwkeurig één voor één al haar groentjes uit de wrap gehaald, waardoor er op den duur een lege wrap over bleef. Gelukkig heeft ze na een beetje aanmoediging van de leiding toch nog wat van haar groentjes opgegeten.



Na de siësta kwamen opeens meneer en mevrouw Aardappelhoofd gestresseerd aangelopen, hun beste vriend Woody was namelijk verdwenen, en ze vroegen zich af of de Teerpootjes misschien konden helpen hun vriend terug te vinden?



Toen ze doorheen het spel aankwamen bij Slinky het hondje, moesten de Teerpoten zich schminken. Slinky had namelijk wat make-up-inspiratie nodig voor haar date met Woody. **Yma Maeckelberghe** had hierbij een geniaal plan en ze liet haar gezicht door de andere Teerpoten volledig blauw schminken. Ze leek plots een levensechte smurf! Dit zal Woody wel prachtig hebben gevonden!

Bij het laatste postje kwamen de Teerpoten aan bij een verdacht bosje waar ze opeens Woody zagen, helemaal vastgebonden aan een boom! Maar wacht! Er kwamen twee kleine, gekke aliens uit de bosjes springen, zij waren degene die Woody al die tijd al hadden ontvoerd! Met een doordacht plan en uitstekend teamwork legden de Teerpoten de aliens plat en werd Woody terug herenigd met zijn vrienden, mevrouw en meneer Aardappelhoofd.

Daarna was het tijd om te genieten van een flinke kom broccolisoeep samen met boterhammen met salami, en voor de veggie's eiersalade. Dit avondmaal gaf ons natuurlijk weer voldoende energie voor de avond, die begon met een zangles en gevolgd werd met een verhaaltje van **Rikki-Tikki-Tavi**.

Met de ondergaande zon op de achtergrond speelden de Teerpoten een één-tegen-allen-spel, waarbij de Teerpoten in één uur een aantal opdrachten moesten volbrengen. Als ze erin slaagden, kregen ze van de leiding een paaseitje als ontbijt. Maar slaagden ze niet, dan moesten zij elke leider tijdens de volgende siësta een halfuur lang een zalige massage geven. Dat beloofde spannend te worden!! Na de opdrachten te overlopen, schoten Teerpoten allemaal razendsnel in actie. Bij de opdracht om 5 minuten stilte te houden, was het einde zeer nabij toen **Roman Acke** 5 seconden voor de finish toch per ongeluk iets zei. Oepsie, opnieuw!



Tijdens de opdrachten toonden **Lara Vandecasteele**, **Sara Alkhaf Amlah Mohamed**, **Anaïs Magnette** en **Gaëlle Magnette** hoe goed ze de “Mouse dance” konden, ze hadden dit blijkbaar samen op school geleerd. Super cool, wauw!

Bijna heel het spel door had **Luca De Corte** een bijzondere bezigheid, waarbij haar geduld op de proef werd gesteld. Ze was namelijk bezig met een hele blok zeep op te proberen wassen! Na zeer lang proberen besloot de leiding dat de opdracht geslaagd was, voor al de moeite die ze erin had gestoken. Ze hield er wel een paar schitterende, schone handen aan over! Ook werd er tijdens dit spel een nieuw talent in de Teerpoottak ontdekt, **Louka Borginon** toonde dat ze wonderschone vlechtjes kon maken! Hier kon **Jacala** volledig van profiteren, aangezien zij het uitverkoren hoofd was voor Louka's kappertalent.



Het uur was voorbij en... alle opdrachten waren voltooid, dat betekende paaseitjes als ontbijt! Oléeeee! Na dit toch wel intensieve avondspel kroop de groep met zware oogjes in hun slaapzak. Slaaplekker lieve Teerpootjes, tot morgen!

Dinsdag 8 april

Het opstaan ging deze ochtend nog sneller dan andere dagen. Hoe zou dat komen? Ahaaa, natuurlijk! De Teerpootjes wisten al wat er op het menu stond voor het ontbijt, de fameuse paaseitjes natuurlijk! Maar eerst... om hun lijfjes

op te warmen voor deze mooie dag, een verfrissende turnles, gegeven door **Jacala**.



En dan was het eindelijk tijd voor het langverwachte paasei-ontbijt! Smikkelsmikkel. Hierna was het tijd voor de dagelijkse inspectie, die vandaag, voor de laatste volledige dag, toch iets minder was. Veel kleren zaten gewoon in de valiezen gepropt. Foei foei, volgend kamp beter!

Als middageten was het vandaag veggie schnitzel met erwtes en puree. Bij het afwassen had **Anaïs Magnette** een heel speciale truc om alle borden snel schoon te krijgen. Ze maakte hiervoor gebruik van een washandje dat ze ergens op de grond had gevonden! Wat een briljante uitvinding, hoe had nog niemand daar eerder aan gedacht!?



Vandaag was er geen middagspel, want de volledige focus werd gelegd op het oefenen van de paasshow, die plots al vanavond was. De Teerpoten kwamen ook hun kostuums te weten, die bij velen wel net een maatje te groot waren. Verder bleek het dat **Emile Coessens** de geknipte persoon was om de gelaarsde kat te spelen, je zou bijna denken dat hij het echt was. Niet waar, amigos?

In de namiddag oefenden we nog wat verder aan de paasshow en speelden we nog wat kleine spelletjes. Na het vieruurtje was het tijd om ons te wassen.

Tijdens het wassen kwam **Luca De Corte** wel met een héél speciaal weetje, ze vertelde dat haar oma zegt dat als je je niet goed genoeg achter je oren wast, daar peterselie gaat groeien! Al snel waren alle Teerpoten stevig met hun washandjes achter hun oren aan het schrobben. Weg met de peterselie!

Na het avondeten was er nog één generale repetitie voor de echte paasshow begon. Bij deze laatste generale repetitie liet **Louka Borginon** weten dat ze



het toch niet helemaal zag zitten om Lord Farquaad te spelen, vanwege wat podiumkriebeltjes. Dit was uiteraard geen probleem, want **Rikki-Tikki-Tavi** nam deze rol moeiteloos over. Gelukkig werden de andere Teerpootjes niet te lang in spanning gehouden, want doordat we de jongste tak zijn, mochten we ons al na twee liedjes gaan klaarmaken. Iedereen snelde zich in zijn kostuum en Shrek, Fiona en Ezel werden geschminkt. En dit kan ik jullie al verklappen: alle Teerpootjes zagen er prachtig uit!



De show ging uitstekend! Alleen de drie muizen, gespeeld door **Nia Smeets**

Vanhaesebrouck,
Anaïs Magnette en

Gaëlle Magnette hadden het wat lastig stappen, omdat ze maar één naamkaartje hadden voor hen alle

drie, maar uiteindelijk kwam dit ook goed. De show was natuurlijk niet helemaal af voor Choco Milano, gespeeld door **Elliot Leytens**, helemaal op het einde uit een paasei sprong! Woow wat een spElktakel! Klaar met al het acteren, het enige wat de Teerpootjes nu nog te doen stond, was ontspannen en genieten van de paasshows van de andere takken.

Rafael Rigole werd bij het liedje “vrolijke vrienden” naar voren geroepen! Dat was nu al de derde dag op rij dat hij naar voren mocht voor een liedje. Maar de woorden plankenkoorts of podiumvrees staan duidelijk niet in zijn woordenboek. Showbeest daarentegen, wél.

Omdat het de laatste avond was, mochten de Teerpootjes een beetje langer opblijven. Hierna kropen ze voor de allerlaatste keer dit kamp in hun geliefde stapelbedjes. Al snel werd de Teerpootenkamer door vredig gesnurk overheerst.



Woensdag 9 april

Goeiemorgenn!!! De laatste dag van dit prachtige Paaskamp was jammer genoeg aangebroken. WOW, die 5 dagen zijn weer ontzettend snel gegaan! De Teerpoten werden wakker gemaakt door **Hathi**. Ze stonden in perfect uniform op en genoten met volle teugen van de allerlaatste turnles. Na het ontbijt was het tijd om de valiezen te maken.

Dit ging bij sommigen moeizamer. **Des Hautekiet** was één van zijn bottines kwijtgeraakt, die even later door een andere Teerpoot teruggevonden werd aan de andere kant van de gang. Daardoor kon iedereen met een gerust hart en twee bottines naar huis vertrekken. Natuurlijk moest er eerst nog wat opgekuist worden, de Teerpoten zorgden er super flink voor dat alle papiertjes en vuiltjes weg waren op het terrein. En na een grondige evaluatie over het kamp en een lekkere pistolet, was het tijd om het afscheidslied te zingen, de nestkreten super luid te brullen en dan op de bus naar huis te springen.

Na de verdacht stille busrit kwamen we eindelijk aan in Wondelgem. Hier werden alle Teerpootjes weer herenigd met hun ouders, en vanaf nu is het verhaal weer aan jullie.

Heel graag zou ik nog een aantal mensen willen bedanken, zonder wie dit buitengewoon fantastische kamp niet mogelijk was geweest! Ten eerste een dikke dankuwel aan het eenheidsleiderteam, zonder jullie was het kamp er zelfs niet geweest! Daarnaast een luide OWOWOW voor de Stam om elke dag weer onze buikjes te vullen met overheerlijke maaltijden en lekkere vieruurtjes waar we elke dag weer van mochten smikkelen. En als laatste, maar zeker even belangrijk, een dikke merci aan mijn megacoole medeleiding om dit kamp zo goed voor te bereiden en het met jullie enthousiasme onvergetelijk te maken voor alle Teerpootjes! DANKUU!!

Uw reporter ter plaatse

Kigo
Ongedwongen Zeehond
 Hulpleidster Teerpoten



Programma Teerpoten

Vergeet niet om takleider **Spreeuw** te verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn op een vergadering. Dat kan via mail (spreeuw@dezwaluw.org) of telefonisch (0477/42.84.14). We openen en sluiten altijd in basisschool De Muze tenzij anders vermeld.

Wat nemen jullie zeker mee op een vergadering:

- 1 euro voor een koekje en een drankje
- Een regenjas bij slecht weer
- Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 26 april 2025, 14u00 tot 17u30

Wij verkopen vandaag koekjes! Hiervoor zou het leuk zijn als elke Teerpoot ook zelfgemaakte koekjes meeneemt! Voor verdere info zie mail.

Zaterdag 3 mei 2025, 10u00 tot 17u00

Hopelijk is het vandaag mooi weer want we gaan naar de Blaarmeersen! Hier spelen we veel toffe spelletjes! We verzamelen in de Muze. Vergeet zeker geen 1 euro voor een koekje en een drankje.

Zaterdag 10 mei 2025, 14u00 tot 17u30

Wat is een betere combo dan sneukelen en wandelen? Niets, denk ik. Vandaag is het onze jaarlijkse sneukeltocht! Schrijf jullie vrienden, familie ... allemaal in en kom samen genieten van heerlijke hapjes en drankjes!

Zaterdag 17 mei 2025, 14u00 tot 17u30

We spelen vandaag veel waterspelletjes! Jullie mogen ook zelf waterpistolen meenemen natuurlijk! Vergeet ook zeker geen 1 euro voor een koekje en een drankje.

Zaterdag 24 mei 2025, 14u00 tot 17u30

Kennen jullie alle speeltuinen van Gent al? Dat denk ik niet. We zullen er alleszins vandaag een hele resem doen tijdens onze speeltuintocht. Vergeet ook zeker geen 1 euro voor een koekje en een drankje.

Zaterdag 31 mei 2025

Geen vergadering

Zaterdag 7 juni 2025, 14u00 tot 17u30

Welke boerderijdieren ken jij allemaal? We zien er vandaag veel! We gaan naar de kinderboerderij. Vergeet ook zeker geen 1 euro voor een koekje en een drankje.

Vrijdag 13 juni 2025

Geen vergadering

Zaterdag 21 juni 2025, 14u00 tot 17u30

We maken themakledij voor op groot kamp. Neem al zeker een wit T-shirt mee en wij voorzien de rest om mee te knutselen. Vergeet ook zeker geen 1 euro voor een koekje en een drankje.

Zaterdag 28 juni 2025, 10u00 tot 17u30

Verrassingsvergadering!!!!!!! Dit moet natuurlijk een verrassing blijven voor de Teerpotjes. Dus ouders, niets verklappen aan uw nieuwsgierige Teerpot! Meer info in de mail.

Vredige Spreeuw
Lou Dezutter
Takleider Teerpoten
spreeuw@dezwaluw.org
0477/42.84.14



Artikel Welpen Paaskamp 2025

Zaterdag 5 april

De dag waar we al een hele tijd naar uitkeken: het begin van ons Paaskamp 2025! Vol enthousiasme verzamelden we om 8u30 aan het station van Gent-Sint-Pieters, klaar om met de trein richting avontuur te vertrekken. Onze bestemming? Het kampterrein Zozimus in Bekkevoort.

Bij aankomst verdeelden we de bedden en kon iedereen zich omkleden in comfortabele kampkieren. Al snel begonnen we met het klaarmaken van het terrein voor vijf dagen vol spel, plezier en avontuur. We aten nog snel. En zonder tijd te verliezen, traptten we het kamp af met het allereerste middagspel. De Welpen speelden een aangepaste vorm van voetbal waarin ze op het fluitsignaal van de leiding moesten overschakelen naar een andere opdracht, zoals frisbee, handbal, dassenroof, "floor is lava", Tiktak Boem of zelfs de mannequin-challenge. Door het intensieve spel en het warme



lenteweer kregen we het allemaal goed warm. Daarom besloten **Simen Gülcher, Tuur Verwest, Ramzi Amlali, Beyoe Dembele, Marie Milou Geeraert, Raphaël Dubois, Vic De Lamellieure** en **Jason Okekwe** om verkoeling te zoeken met enkele verfrissende waterspelletjes.

Paaskamp betekent niet alleen spelletjes, maar ook ... de Paasshow! We begonnen al meteen met een eerste repetitie. Het verhaal draaide rond Pinokkio - gespeeld door **Raphaël Dubois** - die door een ongelukkig voorval zijn neus had gebroken. Op zoek naar een nieuwe neus trok hij het sprookjesbos in, waar hij allerlei magische en grappige avonturen beleefde.

Chil las daarna de kampregels nog eens voor. Daarna was er wat tijd voor vrij spel: de Welpen konden zich uitleven en speelden hun energie kwijt voor het

avondeten. Na een stevige en lekkere maaltijd verzamelde iedereen in de kamer. **Chil** las nog een verhaaltje voor, ideaal om even tot rust te komen na zo'n actieve dag. Maar de dag was nog niet helemaal voorbij, want het eerste avondspel van het kamp stond nog op het programma: een spannende en grappige quiz! De Welpen werden verdeeld in groepjes van vijf en staken hun hoofden bij elkaar. De quiz bevatte verschillende rondes: zowel denkrondes als doerondes.

We kwamen van alles te weten: niemand bleek te weten hoe je *Inside Out* juist schrijft, **Roy Van Haver** en **Elisabeth Rigole** bleken stiekem zangtalenten te zijn en **Suzana Leytens** en **Alice De Muyck** toonden zich echte krachtpatsers én wrap-experts. In een ronde waarbij de groepjes logo's moesten herkennen, dacht het groepje van **Vic De Lameillieure**, **Jason Okekwe**, **Raphaël Dubois**, **Ramzi Amlali** en **Tuur Verwest** dat het Messenger-logo dat van Tinder was, wat voor veel gelach zorgde. Desondanks won hun groepje nog steeds. Na al dat plezier en lachen trokken de Welpen moe maar voldaan richting hun bed. De eerste dag van Paaskamp 2025 zat erop.

Zondag 6 april

"8 uur, tijd om op te staan", klonken de woorden in de kamer van de Welpen. Maar het was geen normale dag, het was een themadag die over Pokémon ging. We begonnen met een turnles over Pokémon. We aten daarna donuts als ontbijt en begonnen vervolgens aan de eerste inspectie van het kamp. Tijdens de inspectie kregen we ook een brandalarmtest, maar dit was geen probleem voor de Welpen, want ze stonden als eerste van iedereen buiten. Desondanks was de inspectie nog steeds verrassend goed gedaan door iedereen en zelfs perfect door **Nora Wytinck**, **Lina Meziani** en **Nora Storme**, proficiat! Na de



inspectie kregen de Welpen ook een morele opvoeding over beleefdheid. Hierbij werd goed nagedacht, vooral door **Alice De Muyck**. Zij dacht zelfs over elk scenario te diep na. Soms werd er ook niet al te goed opgelet, zoals door **Vic De Lameillieure**, **Raphael Dubois** en **Roy Van Haver** die niet van **Pita** konden blijven en op hem bleven kruipen.

We deden dan op het einde nog een beleefdheidsbingo waar de Welpen allemaal dingen op een kaartje moesten doen die te maken hadden met beleefdheid.

We speelden daarna een middagspel waar de Welpen zoveel mogelijk Pokémonkaarten moesten verdienen. Dit deden ze door aan verschillende postjes opdrachten te doen. Eén van de postjes was een vraagwedstrijd tussen **Marie Milou Geeraert** en **Jason Okekwe** waar we enkele mooie antwoorden hoorden zoals: **Marie Milou Geeraert** die de vraag kreeg wat het grootste land ter wereld was, zij antwoordde: Vlaanderen. **Jason Okekwe** kreeg de vraag wat er op een piratenvlag stond, hij antwoordde hierop: lucht.

Na het middagspel aten we een vieruurtje en toonden **Beyoe Dembele** en **Vic De Lameillieure** dat ze zangtalenten waren met het liedje: *Legends Never Die*. Daarna herhaalden we nog de techniek morse. **Ramzi Amlali**, **Raphael Dubois** en **Raymond Maeckelberghe** hadden hier echt talent voor. Daarna oefenden we nog een keer de Paasshow en konden we vervolgens avondeten. Na het avondeten hielden we nog een zangles met heel de eenheid en kregen we ook nog een verhaaltje te horen van **Ikki**. Dan konden we eindelijk beginnen aan het avondspel. De Welpen moesten Pikachu redden van kidnappers via verschillende opdrachten. Het lukte de Welpen op het einde om Pikachu te bevrijden en ze konden daarna rustig in hun bedjes kruipen.

Maandag 7 april

Op de derde kampdag startten we met een energieke turnles van **Baloe**, gevolgd door een lekker ontbijt. Tijdens de inspectie liep alles vlot tot **Marie Milou Geeraert** per ongeluk het vuil van de gang de kamer in veegde in plaats van andersom. We oefenden de Paasshow nog even en begonnen dan aan sportproeven. We liepen en daar had **Tuur Verwest** de beste score. We deden ook aan hoogspringen en daar had **Raphael Dubois** de beste score in. We aten dan ons middageten en rustten een beetje uit tijdens de siësta.



We konden dan beginnen aan ons middagspel waar de Welpen professionele tiktokkers moesten worden door allemaal verschillende opdrachten uit te voeren. Op één van deze opdrachtjes kregen **Tuur Verwest** en **Ramzi Amlali** een ei op hun hoofd. Daarna oefenden we de Paasshow nog een keer tijdens het vieruurtje. Erna speelden we rugby waar **Raymond Maeckelberghe** echt een natuurtalent in bleek. Hij speelde alleen tegen al de Welpen en won nog steeds. We aten dan ons avondeten en konden daarna beginnen aan ons avondspel. Het avondspel ging over kidnappers die een kind hadden gekidnapt van een moeder en een vader. Die ouders hadden de hulp nodig van de Welpen om dit kind terug te redden. Tijdens het avondspel werden ook **Stine Marie Vandecasteele** en **Ramzi Amlali** gekidnapt. Maar na wat moeite lukte het de Welpen om op het einde iedereen terug te redden en kwam alles toch goed uit. De Welpen konden gaan slapen.

Dinsdag 8 april



"Opstaan!" Vandaag was het eindelijk zover: de grote dag van de Paasshow. De Welpen sprongen enthousiast uit hun bed, klaar om te schitteren. Na een sportieve turnles van **Kaa**, een stevig ontbijt en een vlotte inspectie werd de hele voormiddag gebruikt om nog te oefenen en de laatste puntjes op de i te zetten voor de Paasshow. Na al dat oefenen was het tijd voor een welverdiend middageten, gevolgd door een rustige siësta om weer wat energie op te laden. Daarna was het tijd voor het laatste middagspel van het kamp. De wereld zat met een groot probleem: alle memes waren ineens niet meer grappig! Gelukkig waren de Welpen er om te helpen. Door allerlei opdrachten te doen, verzamelden ze inspiratie om een nieuwe en grappige

meme te creëren. Als dat gebeurd was, begonnen we aan de generale repetitie van de Paasshow. Iedereen was goed voorbereid en de repetitie verliep vlot.

Na het lekkere avondeten verzamelde de hele eenheid zich om naar de verschillende Paasshows te kijken. De Welpen gaven het beste van zichzelf en speelden hun show met volle overtuiging. Het publiek genoot zichtbaar, en de

leiding was apetrots. Na afloop kropen de Welpen moe maar voldaan in hun bed.

Woensdag 9 april

Het moment was daar: de laatste dag van Paaskamp. De Welpen werden voor de laatste keer wakker in hun kampbed en begonnen de dag met een leuke turnles van **Pita**. Daarna genoten ze van hun laatste kampontbijt. Na het eten werd er meteen werk gemaakt van het inpakken van de valiezen, zodat iedereen kon meehelpen met het opruimen van het terrein. De Welpen staken de handen uit de mouwen en maakten samen alles netjes. Voor het vertrek vulden ze nog een korte kampevaluatie in samen met een leider. Even nadenken over wat leuk was, wat beter kon en wat ze nooit meer willen vergeten. Als afsluiter zongen we met de hele eenheid het afscheidslied, een mooi en emotioneel moment. Daarna stapten we met z'n allen op de bus richting Wondelgem, moe maar vol mooie herinneringen aan een onvergetelijke kampweek.

Bedankt voor een geweldig kamp, Welpen en medeleiding, en tot de volgende vergadering!

Uw verslaggever ter plaatse
Nonchalant Nijlpaard – Pita

De Welpenleiding :
Akela - Mijmerende Anoa
Ikki - Schelmse Hauki
Chil - Wonderlijke Pongo
Pita – Nonchalant Nijlpaard
Baloe - Goedwillige Noko
Kaa - Levenslustige Eekhoorn



Programma Welpen

Vergeet niet om takleider Anoa/Akela te verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn op een vergadering. Dat kan via mail (anoa@dezwaluw.org) of telefonisch (+32 488 41 49 05). We openen en sluiten altijd in De Muze tenzij anders vermeld.

Wat nemen jullie zeker mee op een vergadering:

- 1 euro voor een koekje en een drankje
- Een regenjas bij slecht weer
- **Wolven/Welpenboekje**
- zangbundel
- Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 26 april, 14u00 tot 17u30

Niets is leuker dan een hele namiddag buiten spelen, daarom gaan wij vandaag op speeltuinentocht.

Zaterdag 3 mei, 10u00 tot 17u30

Pak allemaal jullie boterhammen en wees heel rap, we gaan naar de Blaarmeersen op stap. Om 10u in de Muze in volle vaart, en vergeet zeker niet jullie buskaart! Meer info komt eraan, bij deze is mijn uitleg nu gedaan.

Zaterdag 10 mei, 14u00 tot 17u30

Hopelijk is jullie buik leeg en jullie energiepeil hoog, want vandaag vindt de jaarlijkse sneukeltocht plaats!

Zaterdag 16 mei (18u00) -zondag 17 mei (17u30) (Wondelgem)

Whoop whoop!! Dit jaar is er alweer een editie van ons super-epische Welpenweekend! We spreken hiervoor af om 18:00 u in Wondelgem. Verdere info en de inschrijvingslink zullen volgen via mail.

Zaterdag 24 mei, 14u00 tot 17u30

Annyeonghaseyoooo, vandaag spelen we het Squid Game-challenge spel, dus oefen jullie Koreaans al maar.

Zaterdag 31 mei

Geen vergadering

Zaterdag 7 juni, 14u00 tot 17u30

Hoe zit het met jullie werp-skills? Hopelijk goed, want vandaag houden we een groot Kubb-toernooi.

Zaterdag 14 juni

Geen vergadering

Zaterdag 21 juni, 14u00 -17u30

Aangezien groot kamp steeds dichterbij komt, gaan wij vandaag alvast mooie themakledij maken.

Zaterdag 28 juni, 10u00 tot 17u30

VERRASSINGSVERGADERING!!

Akela
Mijmerende Anoa
Kato Cosijns
Takleider Welpen
anoa@dezwaluw.org
+32 488 41 49 05

Artikel Wolven Paaskamp 2025

Zaterdag 6 april

Voor de verandering hebben we de trein gekomen naar Paaskamp en de sfeer zat er meteen goed in. Eenmaal aangekomen, begonnen we rustig met eitjes verven om in de paassfeer te geraken. Althans, dat was het plan. **Juliette Vandenbulcke** besloot dat haar hand dringend wat kleur nodig had en had meer haar hand geveerd dan haar eitje. **Nand Housen** daarentegen testte even hoe stevig zo'n ei écht is door ermee te pompen (spoiler: niet stevig). Kunstenaars waren het niet, maar grappige momenten creëren, konden ze wel.

Na een lekkere pasta en zangles hebben we een sterren-avondspel gespeeld waarbij iedereen opdrachten moest doen en quizvragen moest beantwoorden om planeten te kunnen kopen. Hemelvragen werden vlot beantwoord en de strijd om planeten barstte los. **Otis Mus** en **Seb Wytinck** bewezen hun talent met prachtig getekende planeten en **Jens Van Troys** speelde het slim, hij kocht een bewoonbare ster en kroonde zichzelf tot intergalactische winnaar. Minder succes voor **Seb Wytinck**, **Olivia Leveugle** en **Lumen Rombout**, omdat hun planeten niks meer waard waren.



Later op de avond kwam **Eliana Brantegem** nog toe, net op tijd voor de surprise nachttocht. **Max Grella** had er iets minder zin in, en probeerde de hele tocht op de rug van **Coyar** te geraken, poging mislukt, maar een 10 voor de moeite. Na een toffe eerste dag kropen we in bed boordevol zin in morgen.

Zondag 27 oktober

We begonnen de dag relaxed met een laat ontbijt vol eieren en donuts! Na de inspectie kregen we een interessante morele opvoeding over de actualiteit van **Jotaho** en **Chinchilla**. Daarna hebben we nog een lekkere WAP gegeten, gevolgd door een kalme siësta.

In de namiddag speelden we een leuk piratenspel waarbij de Wolven in twee verdeeld waren en tegen elkaar een groot zeeslagspel speelden. **Otis Mus**

rende echter de hele tijd achter een bal als opdracht om geld te verdienen. Je mede-piraten zijn je super dankbaar! Het vieruurtje smaakte, zoals altijd, en daarna bespraken we de paasshow en hebben we direct de rollen verdeeld. Iedereen begon dan ook enthousiast hun teksten in te studeren.

's Avonds werd het binnen spannend met verstoppertje in de donkere slaapkamer en een potje weerwolven. **Sarah Meziani** was verteller en iedereen luisterde naar haar *kaya*. Proficiat, dat lukt ons soms zelfs niet! Na het avondeten trokken we onze stembanden open tijdens de zangles en moesten we opeens twee vuurmakers helpen om een episch vuur te maken. Hiermee gingen we naar verschillende personen om de nodige materialen te vinden. **Remi De Wilde** vond tophout en **Jens Van Troys** werd een brandweerman. Het spel eindigde toen **Gilles Van Poucke** het vuur aanstak als een volleerde pyroloog. Nadien kroop iedereen warm in bed dromend over morgen.



Maandag 28 oktober

We begonnen de dag met een stevige ochtendgymnastiek van **Jotaho**, gevolgd door een lekker ontbijt en de gebruikelijke inspectie. Na het opruimen hielden de jongens een “try not to laugh”-challenge waarbij **Otis Mus** zijn best deed om iedereen te laten lachen. **Lumen Rombout** had het duidelijk het moeilijkst, die schoot telkens weer in de lach.

Daarna kregen we volksdansles van **Coyar**. **Max Grela** en **Gilles Van Poucke** bleken natuurtalenten in de Polka, terwijl **Juliette Vandenbulcke** eindelijk de indianendans onder de knie kreeg! Na het dansen, oefenden we verder aan de paasshow, waar **Olivia Leveugle** echt opviel met haar acteertalent.

's Middags aten we lekkere wraps, en daarna stond het TikTokspel op het programma. Bij de opdrachten stolen **Nand Housen** en **Lumen Rombout** echt de show met hun gekke dansmoves. Later zij de tiktoksterren van hun leeftijd worden!

Na het avondeten volgde er nog een gezellige zangsessie en daarna dacht iedereen dat we op tocht gingen vertrekken, maar dat bleek gelukkig een

prank te zijn van **Coyar**. Ik had jullie toch wel goed te pakken! In plaats daarvan werden we verrast met een superleuke quiz van **Osha** en **Jotaho**.

Tijdens de quiz viel er heel wat te lachen: **Gilles Van Poucke** bewees dat



zingen misschien niet z'n sterkste kant is, en **Eliana Brantegem** en **Seb Wytinck** herkenden hun eigen babyfoto's niet. Uiteindelijk won het team van **Jens Van Troys**, **Nand Housen** en **Lumen Rombout**, met een half puntje verschil, maar stiekem weet iedereen dat de echte winnaar **Remi De Wilde** is die erin geslaagd is om een weglopende **Corvin** aan te tikken op blote

voeten.

Dinsdag 29 oktober

De dag begon met een korte maar krachtige ochtendgymnastiek onder leiding van **Corvin**. Na het ontbijt ontdekten we **Otis Mus** z'n indrukwekkende stenenverzameling. Daarna doken we opnieuw in de repetities voor de paasshow. En jawel, er kwam een nieuw acteertalent bovendrijven: **Sarah Meziani**, die het podium helemaal inpalmde.

Na al dat oefenen, trokken we naar de heuvel voor een welverdiende gezonde pauze in de zon. We speelden een potje galgje met uitzicht en genoten van de rust. Het middageten was opnieuw top en tijdens de siësta zag je iedereen meteen weer richting heuvel rennen om verder te zonnebaden. Tussendoor legden enkele Wolfjes ook nog een paar proeven af voor hun zilveren wolf, veel respect! Later speelden we een leuk teambuildingspel om pannenkoeken te kunnen bakken. Shout-out naar **Gilles Van Poucke** voor z'n toewijding en kookskills. En shout-out naar alle Wolven om te helpen bakken, het heeft gesmaakt! Helaas voelde **Max Grela** zich wat minder goed en kroop vroeger in bed. Intussen repeteerden wij nog een laatste keer stevig voor de grote paasshow, maar niet zonder eerst nog te genieten van het avondeten.

En dan de paasshow! Het was een groot succes, met dank aan alle Wolfjes én de leiding voor de inzet en het enthousiasme. Een avond vol applaus, gelach, trots en veel paaseitjes. Jammer genoeg kropen we wel voor de laatste keer in bed, want morgen was alweer de laatste dag.

Woensdag 30 oktober

Vandaag moesten we ons snel klaar maken na de turnles van **Coyar**. Iedereen maakte hun valies en at het ontbijt. We speelden uiteraard enkele spelletjes in het bos en nadien hebben we er alle vieze papiertjes opgeruimd, zodat we konden beginnen aan de evaluaties. Een lekkere sandwich heeft iedereen maag gevuld en we hebben nog eventjes vrij gespeeld en een leuke groepsfoto gemaakt. Dan was het moment daar, iedereen stapte op de bus terug naar Wondelgem en was het helaas allemaal voorbij.

Graag wil ik nog alle Wolven en mijn medeleiding bedanken om het kamp zo leuk te maken.



Uw verslaggever ter plaatse
Blijgeestige Bultrug – Coyar

De Wolvenleiding:

Jotaho – Betrokken Markoeb
Osha – Pittige Drongo
Corvin - Weetgrage Podenco
Rai- Standvastige Kulungu
Coyar – Blijgeestige Bultrug

Programma Wolven

Vergeet niet om takleidster Jotaho te verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn op een vergadering. Dat kan via mail (markoeb@dezwaluw.org) of telefonisch (0494/48.76.15). We openen en sluiten altijd in De Muze, tenzij anders vermeld.

Wat nemen jullie zeker mee op een vergadering:

- 1 euro voor een koekje en een drankje
- Een regenjas bij slecht weer
- Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start
- Perfect uniform mét petje en zangbundel

Zaterdag 26/04/2025 14:00-17:30

Vandaag staat een leuke activiteit gepland, want Jota is zopas jarig geweest! Er staat een muzikaal pakket op de planning, met wel een héél leuke verrassing in verstoppt! We openen en sluiten in **de Muze**.

Zaterdag 3 mei 2025, 10u00 tot 17u00

Neem maar allemaal jullie **zwemgerief** en **fiets** mee, want jullie kunnen vandaag gaan we gaan zwemmen! We openen en sluiten in **de Muze**.

Zaterdag 10 mei 2025, 14u00 tot 17u30

Jippie, vandaag is het de tweede editie van onze **sneukeltocht**! Meer info volgt via mail.

Zaterdag 17 mei 2025, 14u00 tot 17u30

Haal jullie grootste charmes maar al naar boven, want vandaag gaan we op ruiltocht! We openen en sluiten in **Wondelgem**.

Zaterdag 24 mei 2025, 14u00 tot 17u30

WOW! Er staat eens geen knotsgekke activiteit gepland! Vandaag spelen we gewoon heeeeeeel veel leuke spelletjes en is er veel tijd om af te leggen! Goed studeren dus! We openen en sluiten in **De Muze**.

Zaterdag 31 mei 2025

Geen vergadering

Zaterdag 07/06/2025 14:00-17:30

We hopen op goed weer, want vandaag spelen we waterspelletjes :) We openen en sluiten in De Muze.

Zaterdag 14/06/2025 14:00-17:30

Geen vergadering :(

Zaterdag 21 juni 2025, 14u00 tot 17u30

Vandaag maken we onze themakledij voor op groot kamp! Neem dus allemaal zeker een **witte T-shirt** mee waarmee we aan de slag kunnen gaan. We openen en sluiten in **De Muze**.

Zaterdag 28 juni 2025, 10u00 tot 17u30

Het is alweer tijd voor de allerleukste (en allerlaatste :() vergadering van het jaar... VERRASSINGSVERGADERING! Meer info volgt via mail.

Jotaho

Betrokken Markoeb

Mirthe Lermytte

Takleidster Wolven

markoeb@dezwaluw.org

0494/48.76.15

Artikel JVG's Paaskamp 2025

Zaterdag 5 april

8u30 – station – gespannen gezichten, zware rugzakken en... een trein! Jawel, dit keer geen busrit met wilde bochten en zweetvoeten, maar een vlotte treinrit richting avontuur. Terwijl de Teerpoten, Welpen en Wolven daarna netjes de bus op doken, trokken wij onze veters nog eens strak aan en haalden we onze kaart boven – tijd voor een tocht!

- De tocht liep niet bij iedereen even vlot. Bij **Jako** en de **leeuwen** leek het eerder een hindernissenparcours: **Kobe De Coensel** had duidelijk zijn dagje niet en **Ito Pyliser** verloor meer spullen dan een gemiddelde rommelmarkt. Gevolg: straf tijd, en veel ook.
- De **tijgers** deden het al wat beter – PL **Jakob Leveugle** had zijn zaakjes goed op orde. Zijn kaartleesmateriaal zat strak geordend in een waslapje (waarom moeilijk doen als het ook geniaal kan?), en dat loonde.
- Bij de **luipaarden** gingen ze al snel creatief aan de slag om de kilometers lichter te maken. Ze speelden een alfabet spel waarbij je iemand moest aanspreken met een zin die begon met telkens de volgende letter van het alfabet. Tot alles fout liep bij de letter C. **Achille Vandenbulcke** dacht slim te zijn met "cyn-propaanthial-S-oxide" (wat volgens hem de ajuinentraanstof is), maar dat bleek niet alleen compleet random maar ook nog eens fout geschreven – het is namelijk *syn*-propaanthial-S-oxide. Close, maar geen ajuin.
- Ook de **herten** speelden vrolijk het alfabet spel, gelukkig met iets meer succes én zonder chemische warhoofden.
- De **koala's** hadden geen tijd voor onzin. Zij hadden maar één doel: de snelste tijd. Rennend over veld en pad, snoepte **Otis Van Hecke** zich echter letterlijk ziek met 8 snoep-hamburgers. En ja, dat plan kwam hem zuur op de maag te staan.
- De **vossen** daarentegen hadden een ietwat ander parcours. PL **Marie Pauwelijn** kwam pas later aan, en leider **Todak** moest forfait geven wegens schoolreis. De **vossen** werden verspreid onder de andere patrouilles en brachten daar meteen sfeer en leven met zich mee.

Na 16 km stappen onder een stralend lentezonnetje zou je denken: uitgeput? Maar nee hoor, iedereen zat nog vol energie. Behalve



Jakhals, die zich letterlijk had laten grillen door de zon en nu rondliep als een kreeft in uniform. Note to self: volgende keer zonnecrème én petje mee.

Een welverdiend vieruurtje en een chille installatie in onze kamers later (en het aantrekken van iets dat geen zweetgeur uitstraalde), kwam **Marie Pauwelijn** aan op kamp – wat uiteraard voor een spontane opflakking van vreugde zorgde.

En dan: het eerste avondspel! "Pita Paradise" was de naam, en het draaide allemaal om dürüms en creativiteit. In groepjes werden opdrachten uitgevoerd om ingrediënten te verdienen. Die kon je natuurlijk ook verdubbelen in het casino – wat sommigen als een magneet aantrok (**Bent Schuermans** had een talent voor het kiezen van de verkeerde nummers bij de roulette), terwijl **Marcel Verborgt** een ware gokkoning bleek te zijn.

De jury kreeg van alles voorgeschoteld – van eetbaar tot experimenteel – maar er kon er maar eentje winnen: de *Crispy Kapsalon Speciaal* van **Suzy Albers, Simona Grela, Merel Cosijns** en **Marie Pauwelijn**. Hoedje af, dames. Een smaakexplosie én esthetisch verantwoord.

Zondag 6 april

De JVG's werden deze ochtend gewekt door niemand minder dan **Lacha** – zacht, zachtaardig ... en compleet misleidend. Want net toen iedereen dacht dat het een rustige start ging worden, kwam ook **Patrijs** erbij voor de ochtendgymnastiek. Huh? Patrijs die vrijwillig ochtendsport doet? Dat had ons al moeten waarschuwen.

FOUT! Na een paar luchtige stretches en squats werd de waarheid pijnlijk duidelijk: het was themadag, geleid door **Lacha** en **Patrijs**. Met een missie: dicht bij elkaar groeien. Letterlijk. Iedereen werd met spanbandjes per twee aan elkaar vastgemaakt – en zo begon een dag vol teamwork, doorzettingsvermogen en vooral veel gestruikel.

Na het ontbijt en een bliksemsnelle inspectie werd de groep gesplitst. De ene helft volgde een sessie morele opvoeding, de andere kreeg een portie kampwenken voorgeschoteld. Na een uurtje werd er gewisseld.

De morele opvoeding was dit keer in de vorm van het Drempelkwartet, een FOS-kaartspel met pittige thema's: situaties over mensen met een beperking

of moeilijke thuissituatie, waarbij je moest afwegen of en hoe je hen in je scoutswerking kon opnemen. De JVG's gingen er vol respect en openheid in, met onder anderen **Arthur Lataire** en **Victor Crevits** die bijzonder sterk argumenteerden. Al was er ook plaats voor een streepje humor, zoals **Marie Pauwelijn** die fijntjes opmerkte dat **Suzy Albers** misschien óók een soort beperking had – alles moest bij haar namelijk drie keer herhaald worden.

Ondertussen was de andere groep bij de kampwenken de moraal even kwijt, want daar ontstond spontaan een episch grasgevecht. Toen **Mia De Ketelaere** een lading gras recht in **Jakhals'** gezicht gooide, wist ze al dat ze eraan was. En ja hoor, karma kwam snel en in dubbele hoeveelheid terug. Ook bleek al snel dat **Nora Van Overwalle** een lastige dag had en hier moest **Penelopé Vanbellingen** de gevolgen van dragen (ze hingen namelijk de hele dag aan elkaar vast).

Na een stevige middagmaaltijd (en voor sommigen een grasreiniging) was het tijd voor het eerste echte middagspel. We trokken naar een idyllisch grasveldje met twee voetbalvelden ernaast – *basically* het scoutingparadijs. Daar moesten de duo's (nog steeds vastgebonden) zo veel mogelijk opdrachten tot een goed einde brengen om te stijgen in rang. Op het einde van de strijd stonden **Bent Schuermans** en **Ito Pyliser** fier bovenaan, op de hielen gevolgd door **Kobe De Coensel** en **Jakob Leveugle**. Wat ze echter niet wisten, was dat deze rang bepalend zou zijn voor het avondspel...



Na het spel bleven we nog gezellig hangen. Er werd gebabbeld in praatcirkels, wat gebottleflipt, gevoetbald en... ook **Alces** werd met veel liefde (en spanbandjes) vastgemaakt aan de voetbalgoal. Boys will be boys. Ook verwelkomden we onze laatste 4 JVG's, **Anna Fransoo**, **Juliet Demunter**, **Paulien Fransoo** en **Rosalie Dubois** om de groep op een totaal van 30 te brengen. Jammer genoeg moesten we op hetzelfde moment wel afscheid nemen van **Lemming**.

's Avonds een klassieke boterham met soep, gevolgd door een sfeervolle zangles, en toen: het avondspel. Een ladderspel! De regels waren simpel: wie bovenaan stond, won. Elke 6 minuten werd het bovenste duo vrijgelaten (en

letterlijk losgeknipt). Om te stijgen moest je het duo boven je uitdagen in een duel. De startpositie? Gebaseerd op de middagspel-ranking.

Dat was dus goed nieuws voor **Bent Schuermans** en **Ito Pyliser**, die bovenaan mochten starten en die plek nooit meer afgaven. Het resultaat: een dubbele overwinning voor dit gouden duo. Proficiat!

Maandag 7 april

Dag drie begon met een energieke weksessie door **Jakhals**, die er zin in had en dat liet hij ook merken tijdens de turnles. De kinderen werden letterlijk wakker geschud, maar het enthousiasme werkte aanstekelijk. Na de ochtendgymnastiek was het tijd voor de inspectie en jawel, iedereen had eindelijk weer een propere kamer.

Daarna werd de groep opgesplitst in twee delen. De ene helft mocht zich uitleven tijdens sportproeven, terwijl de andere helft zich stortte op het commandokoord. Bij de sportproeven ging het er fanatiek aan toe. Vooral op de 100 meter werd er indruk gemaakt: **Achille Vandenbulcke** blies iedereen weg met een tijd van 16,1 seconden en pakte daarmee met gemak de eerste plaats. De tweede plek werd gedeeld door niet één, niet twee, maar door maar liefst vier JVG's: **Jakob Leveugle**, **Odin Rombaut**, **Nazar Sultani** en **Otis Van Hecke** klokten allemaal exact af op 16,5 seconden – een straffe prestatie die voor flink wat verbazing zorgde.

Op de 400 meter liep het iets minder gesmeerd. **Alces** vergiste zich van keerpunt en besloot halverwege de route te wijzigen, wat zorgde voor compleet foute tijden. Ach ja, meedoen is belangrijker dan winnen, zeker?



Ondertussen dacht **Arthur Lataire** bij de commandokoordgroep dat hij een geboren professional was. Maar **Simona Grela** vond het nodig om hem wat tegengas te geven. Toch was de beslissing unaniem: **Arthur Lataire** bleek toch echt de koning van het commandokoord. **Simona Grela** zal nog wat moeten oefenen in haar tuin.

Na al die inspanning was het tijd voor het middageten, gevolgd door een welverdiende siësta. **Alces** besloot van het rustmoment gebruik te maken voor een korte preek, maar **Suzy Albers** had daar duidelijk iets minder nood aan. Zonder veel woorden, maar met veel impact gooide ze een steen naar zijn hoofd. De boodschap was duidelijk: preek maar in stilte.

Het middagspel stond in het teken van het "God Complex Spel", een klassiek opdrachterspel met een extra dimensie. Door de tikker aan te raken kon je extra levens verdienen. Voor **Sirus Lachat** werd dit een persoonlijke missie – eentje die jammer genoeg geen enkel succes opleverde. Nul keer is hij erin geslaagd de tikker te raken, maar zijn doorzettingsvermogen was wel bewonderenswaardig.

Op het einde van het spel was er een extra uitdaging: verkleed je zo mooi mogelijk als zeemeermin. **Marcel Verborgt** en **Achille Vandenbulcke** pakten uit met originele outfits, maar het was uiteindelijk **Merel Cosijns** die de jury overtuigde en haar team naar de overwinning loodste.



Na het spel was het tijd voor een potje voetbal op échte voetbalvelden, dit keer samen met de VG's. Er werd hard gelopen, stevig getrapt en nog harder gelachen. Na een maaltijd en een gezellige zangles verzamelden de JVG's voor het laatste avondspel.

Het avondspel was een kampenspel, kort maar krachtig. **Driss Vandekerckhove** en **Maya Rödige** gaven alles wat ze in zich hadden, terwijl **Merel Cosijns**, **Rosalie Dubois** en **Suzy Albers** zich bezighielden met iets helemaal anders: de begrafenis van "tak de stok" – een dramatisch moment dat onverwacht veel emotie losmaakte. Ondertussen bleef het spel doorgaan, en uiteindelijk werden **Kobe De Coensel**, **Nazar Sultani**, **Bent Schuermans**, **Lise Verwest**, **Paulien Fransoo** en **Remi Depoorter** uitgeroepen tot de winnaars van het avondspel.

En dan, als kers op de taart: taptoe?

Dinsdag 8 april

Deze dag begon met lichte paniek en een serieuze wake-upcall: *Paaskamp betekent paasshow*. Maar... *hoezo hebben we hier nog niets voor gedaan?* Dat werd vandaag rechtgezet, want de hele dag stond volledig in het teken van één ding: showtime.

De repetities werden meteen in gang gezet. Het script werd overlopen, rollen verdeeld, en het thema werd officieel bekendgemaakt: De Smurfen. Al snel bleek dat we over een topcast beschikten. Gargamel en Azraël, de slechteriken van dienst, kregen vorm dankzij de vurige acteertalenten van **Simona Grela** en **Merel Cosijns** – een duo waar zelfs een echte theaterregisseur jaloers op zou zijn.

Arthur Lataire kreeg de belangrijke – zij het iets minder beweeglijke – rol van *deur*. Ondanks de beperkte bewegingsvrijheid nam hij zijn rol bloedserieus. Elk scharniermoment werd tot in de puntjes verzorgd. Gelukkig was hij ook de tweede regisseur om alles in goede banen te leiden, zodat de creativiteit geen grenzen kende.

Terwijl de meeste JVG's ijverig repeteerden, waren er natuurlijk ook andere taken. De naambordjes voor het decor moesten nog gemaakt worden, en dat gebeurde onder toezien oog van **Jakhals**. Al was "toezien" misschien een groot woord, want zijn stem was weg. Wat hij dan wél deed? Een geïmproviseerde *Italian Brainrot ASMR-sessie* tussendoor – compleet met veel handgebaren en fluisterend Italiaans drama. Het gaf de knutselsessie een artistiek kantje, laten we zeggen.



En dan... de grote climax van de dag: de paasshow. Na een hele dag voorbereiding, zwetende repetities, knutselen en acteerwerk was het moment daar. Onder de leiding van **Lacha, Sika, Pongo** en **Noko** kwam de paasshow tot leven. Kostuums, grappen, dansjes, en – jawel – **Arthur de deur**, alles zat erin. De show was een daverend succes en het publiek genoot zichtbaar. *Ow ow*, wat een dag.

Woensdag 9 april

De laatste dag was aangebroken en begon zoals elke goede scoutsochtend hoort te beginnen: met een ochtendturnles. Voor de laatste keer werden de spieren losgegooid onder leiding van **Jako**, sommigen met volle energie, anderen eerder in zombiemodus. Na vijf dagen spelen, lopen en lachen, zat er hier en daar al wat spierpijn, maar dat hield niemand tegen om nog één keer alles te geven.

Daarna begon het echte werk: valiezen maken, kamers opruimen en kuisen. Elk hoekje van het lokaal werd onder handen genomen, verloren sokken werden alsnog herenigd met hun eigenaars (of gewoon mee naar huis genomen als extra), en met dweilen en borstels werd de laatste kampdag ingeruild voor een poetsdag.

Voor het vertrek trokken de JVG's hun uniform aan – het ultieme teken dat het kamp er echt op zat. Alles werd nog eens dubbel gecheckt en daarna werd er nog snel een evaluatieformulier ingevuld. Wat vonden ze van het kamp? Wat was top? En wat nemen we mee naar het volgende avontuur?

De laatste maaltijd was geen uitgebreide WAP of feestmaal, maar gewoon een snelle hap uit het vuistje, ideaal voor onderweg. De bus stond al te wachten, en dus namen we afscheid van de kampplaats, de geur van gras en vuur, en elkaar, al was het maar tot de volgende vergadering.

Moe maar voldaan, stilaan beseffend hoe geweldig het was, reden we richting Wondelgem.

Bedankt voor het fantastische scoutskamp, JVG's. Tot snel!

Uw verslaggever ter plaatse
Slimme Jakhals



Restaurant Karel de Stoute
Vrouwebroersstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 224 17 35
welkom@restkareldestoute.be

Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Vergeet niet om takleider **Jako** te verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn op een vergadering. Dat kan via mail (jako@dezwaluw.org) of telefonisch (0493/82.43.86). We openen en sluiten altijd in Wondelgem tenzij anders vermeld.

Wat nemen jullie zeker mee op een vergadering:

- **Perfect uniform**
- 1 euro voor een koekje en een drankje
- Een regenjas bij slecht weer
- Papier en stylo
- Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 3 mei 2025, 10u00 tot 17u30

Van ei tot We gaan op ruiltocht!

Zaterdag 10 mei 2025, 14u00 tot 17u30

Geen vergadering, maar wel Sneukeltocht!

Zaterdag 17 mei 2025, 14u00 tot 17u

Smeer de keel maar in, want we gaan koekjes verkopen zodat we megatoffe activiteiten kunnen doen! Afspraak in **De Muze**.

Zaterdag 24 mei 2025, 14u00 tot 17u30

Onze eigen vijfkamp! Vandaag doen we badge atleet op de piste van de Blaarmeersen. We openen en sluiten dus ook in de Blaarmeersen. Vergeet geen sportschoenen en sportkledij mee te nemen, maar openen in perfect uniform!

Zaterdag 31 mei 2025

Geen vergadering ☹

Vrijdag 6 juni 2025, 19u00 tot 22u00

We doen het rustig aan, we kijken naar een film op de bouw om de studeerstress van ons af te laten glijden.

Zaterdag 14 juni 2025

Geen vergadering ☹

Vrijdag 20 juni 2025, 19u00 tot 22u00

We hopen alvast op het zonnetje, want we gaan barbecueën!

Zaterdag 28 juni 2025, 10u00 tot 17u30

Verrassingsvergadering! Info volgt.

Zondag 03 augustus tot woensdag 13 augustus 2025

Groot kamp!

Plezante Jako

Milan Vande Geüchte

Takleider JVG's

Jako@dezwaluw.org

0493/82.43.86



*VERWARMING EN ENERGIEZUINIGE OPLOSSINGEN
in alle comfort, heerlijk genieten van een warm en fris huis*

Artikel VG's Paaskamp 2025

Zaterdag 5 april

Op zaterdag 5 april 2025, de eerste dag van de paasvakantie, vertrokken de VG's zoals elk jaar op paaskamp. Deze keer verliep het echter iets anders dan gewoonlijk. In plaats van met de bus te gaan, namen we voor het eerst de trein. We verzamelden aan het station Gent-Sint-Pieters en kwamen aan in Diest. Van daaruit vertrokken we meteen op tocht richting de Zozimus.

Voor verschillende patrouilles was de tocht redelijk uitdagend, want verschillende hekken versperden soms de weg. Maar geen hek te groot of te klein, de VG's zullen uiteindelijk aan de andere kant zijn! De **Condors** moesten wel twee keer omkeren. Na een tocht van zes punten kwamen de **Piranha's** als eerste toe, en bemachtigden zo de beste bedden. Daarna volgden de **Condors**, de **Pythons** en als laatste de **Stieren**.

We maakten onze bedden op en trokken comfortabele kleren aan. Na een paar korte spelletjes konden we aanschuiven voor het avondeten: macaroni, heerlijk!

's Avonds speelden we een mysterieus spel waarbij elke patrouille een gsm nodig had. **Steenbok** was zagezegd ontvoerd, en we moesten hem bevrijden



in ruil voor... "drugs"? Het avondspel had de vorm van een tocht en bij elk punt op de tocht moesten we met onze patrouille een "zakje" zoeken. Maar tijdens onze zoektocht moesten we ook oppassen voor de ontvoerders die het terrein verkenden en geen al te grote fan waren van indringers. Elke keer dat we de ontvoerders hoorden aankomen met piepende

banden, doken we allemaal de bosjes in, hopen dat ze ons niet te pakken kregen. Uiteindelijk lukte het ons om **Steenbok** te bevrijden en konden we in plaats van in de bosjes te duiken, ons bed induiken.

Zondag 6 april

Na een half uurtje langer slapen werden we gewekt met een korte ochtendgymnastiek. Als ontbijt kregen we lekkere donuts voorgeschoteld. Na de inspectie splitsten we ons op in twee groepen voor een alternatieve morele opvoeding. We speelden het drempelkwartet van FOS waarin we fictieve

casussen kregen voorgeschoteld van kinderen die in de scouts wilden komen, maar bepaalde drempels ervoeren. Het was aan ons om naar oplossingen te zoeken en te beslissen hoe we die kinderen zouden kunnen helpen om hen in onze scouts te verwelkomen.

's Middags aten we WAP, en zoals steeds kreeg **Flynn Cornelis** een challenge: zo veel mogelijk borden leeg eten. Hij kwam zelfs eens terug met een bord vol worsten. Tijdens de siësta werd de traditie van herfstkamp eerder dit scoutsjaar verdergezet: siëstapoker!

Het middagspel stond in het teken van gokken. **Levi Houtekiet** en **Titus Bodé** konden dit het best en hadden met een grote voorsprong gewonnen. Daarnaast was er een prijs voor wie het meeste bekertjes spuitwater kon drinken. Het groepje van **Yanis Meziani** en **Viktor Demunter** en het groepje van **Caprinae**, **Kerkuil** en **Antilope** wonnen die prijs, door per groepje 15 bekertjes te drinken.

Daarna speelden we nog baseball en oefenden we voor de paasshow. **Soren Mus** stond meteen te springen om de hoofdrol op hem te nemen. Al snel werd duidelijk dat deze rol op zijn lijf geschreven was. Na het avondeten en de zangles volgde een gezellige quiz, gepresenteerd door **Salamander** in de stijl van *De Slimste Mens ter Wereld*. De **Stieren** en **Piranha's** speelden de finale, waarin **Levi Houtekiet** onder andere wist dat het Oktoberfest in Duitsland plaatsvond en dat er bier, héél veel bier werd gedronken. De **Stieren** wonnen uiteindelijk. De **Pythons** en **Condors** speelden een troostfinale, waarin **Laura Mugica-Gonzalez** net het winnende punt maakte voor de **Condors**. De **Pythons** verloren en moesten de afwas van de **Stieren** doen.

Maandag 7 april

De dag begon met ochtendgymnastiek en een ontbijt van boterhammen met speculoospasta. Na de inspectie oefenden we verder voor de Paasshow en speelden we enkele spelletjes. Het middageten bestond uit heerlijke wraps, klaargemaakt door de Stam.

's Namiddags speelden we *één tegen allen*. **Titus Bodé** kreeg de opdracht om de tenen van **Léon Van Peteghem** af te likken, met smeerkaas erop. De leiding had ook enkele minder leuke klusjes geïntegreerd in het spel: **Auke Busch**, **Marthe Bruggeman**, **Laura Mugica Gonzalez** en **Jos Van de Kerckhove** moesten de douches en toiletten schoonmaken.

Na het vieruurtje trokken we naar een nabijgelegen voetbalveldje voor een match tegen de JVG's. Sommige jongens droegen hun bpost-T-shirt, die ze hadden gevonden op de dropping, om extra op te vallen. **Léon Van Peteghem** en **Sami Meziani** scoorden elk een doelpunt, wat zorgde voor een gelijkspel.

's Avonds speelden we per patrouille een spel met opdrachten op tijd. De **Stieren** hadden de snelste tijd, maar de **Condors** wonnen het spel uiteindelijk in de beslissende eindbattle. Daarna doken we moe maar voldaan ons bed in.



Dinsdag 8 april

Op de voorlaatste dag werden we gewekt met muziek en begonnen we met ochtendgymnastiek. Het ontbijt was een uitgebreid buffet van verschillende soorten cornflakes. Na een geslaagde inspectie werd er nog geoefend voor de show en wat spelletjes gespeeld. Het was veggie-dag dus kregen we vegetarische burgers met erwten en puree als middageten.

's Namiddags deden we geen spel, maar trokken we opnieuw naar het voetbalveld voor een generale repetitie van de paasshow. We voetbalden meer dan een uur en speelden de volledige show door, inclusief attributen. Zo was **Auke Bush** verkleed als struik en **Antilope** verkleed als een katje, of was het Pikachu?

De paasshow verliep goed, met enkele memorabele momenten. **Titus Bodé** was volledig groen geschminkt als de Hulk. **Cas De Ketelaere** viel tijdens zijn act, samen met Titus op zijn rug, over **Bufo**, die op de grond lag. Gelukkig is iedereen er zonder breuken van afgekomen. Na de show genoten we nog van een uitgebreide kantine en kropen we moe maar voldaan onder de wol.

Woensdag 9 april

De leiding wekte ons voor de laatste keer en we stonden op in uniform, want het was al de laatste dag! Het opruimen verliep vlot, en er was zelfs nog tijd voor een laatste spelletje. Tijdens de middag kregen we, zoals elk kamp, pistolets met lekker beleg en vulden we een kampevaluatie in per patrouille.

Auke Busch vond onder andere dat **Jaguar** dringend moest werken aan zijn voetbalkunsten.

Na het afscheidslied en een laatste formatie met de hele eenheid keerden we moe maar gelukkig terug naar Wondelgem, dit keer wel met de bus.

Ik wil de Stam bedanken voor het lekkere eten en de leiding voor het de goede voorbereidingen die het kamp hielpen goed te verlopen. Het was echt een topkamp!



Uw verslaggever ter plaatse
Tactische Gekko



Programma Verkenners-Gidsen

Als je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Picus** vooraf te verwittigen via mail (picus@dezwaluw.org) of telefonisch (0468/16.96.24). We openen en sluiten altijd in Wondelgem tenzij anders vermeld in de beschrijving.

Wat nemen jullie zeker mee op een vergadering:

- 1 euro voor een koekje en een drankje
- Een regenjas bij slecht weer
- Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start

Vrijdag 25 april 2025, 17u30 tot zondag 27 april 14u00

Dit weekend houden we het jaarlijkse techniekenweekend. Er staan leuke activiteiten op de planning, dus zeker komen! Meer info volgt via mail.

Zaterdag 3 mei 2025, 10u00 tot 17u00

Vandaag is het aan de Pythons om een leuke vergadering voor te bereiden! Benieuwd wat ze in petto hebben. Vergeet zeker geen lunchpakket mee te nemen.

Zaterdag 10 mei 2025, 14u00 tot 17u30

Vandaag gaan we lekker smikkelen, want de Sneukeltocht staat op de planning. Schrijf jullie vrienden, familie ... allemaal in en kom samen genieten van heerlijke hapjes en drankjes!

Zaterdag 17 mei 2025, 14u00 tot 17u30

We volgen **Salamander** en **Steenbok** die ons terug nemen in de tijd. Het wordt gegarandeerd een leerrijke vergadering.

Zaterdag 24 mei 2025, 14u00 tot 17u30

Haal jullie sportkleden maar uit de kast, want vandaag trekken we naar de Blaarmeersen om badge atleet af te leggen. Daarnaast gooien we ook de dansbeentjes los, want **Jaguar** en **Steenbok** leggen hun badge volksdansen af. Natuurlijk spelen we ook vele spelletjes en genieten we van het zonnetje. Vergeet niet om een lunchpakket mee te nemen.

Zaterdag 31 mei 2025

Geen vergadering

Vrijdag 6 juni 2025, 19u00 tot 22u00

Om even te bekomen van de examenstress houden we een grote BBQ-avond. Jullie hoeven dus nog niet gegeten te hebben want we maken samen iets klaar. Dat zal smullen worden.

Vrijdag 13 juni 2025

Geen vergadering

Zaterdag 21 juni 2025, 14u00 tot 17u30

De laatste vergadering lopen bijna ten einde. Het Groot Kamp komt dus in zicht. Het perfecte moment voor de mensen die nog snel hun totem willen halen. Natuurlijk spelen we ook veel spelletjes.

Zaterdag 28 juni 2025, 10u00 tot 17u30

De laatste vergadering van het jaar belooft weer een dag vol avontuur te zijn. Wat we precies zullen doen blijft nog een verrassing! Praktische info volgt via mail.

Dartele Picus

Ramon Demey

Takleider VG's

picus@dezwaluw.org

0468/16.96.24

Artikel Seniors Buitenlands kamp 2025

Dag 1 – zondag 6 april

Heeeyla schatties!! Na lang afwachten en uitkijken is buitenlands kamp eindelijk aangebroken!! De Seniors en moderators hadden hun wekker vroeg gezet en stonden *bijna* allemaal netjes op tijd aan het Sint-Pietersstation. De auto's van de ouders die het zagen zitten om naar Brussel te rijden (waarvoor velen dank!) werden ingeladen en vertrokken vervolgens richting het verre Charleroi.

Eenmaal op de luchthaven toegekomen verliep alles redelijk vlot, behalve dat de rij immens lang was om in te checken. Gelukkig misten de Seniors hun vlucht niet en begonnen ze met veel energie aan hun reis. Na drie uur vliegen en valiezen sleuren kwamen de Seniors toe in Boekarest. Hier huurden ze twee auto's en werden ze gescamd door de eigenaars (€1800 extra is niet funny ...). We reden uiteindelijk verder naar Camping Vampire, waar we twee nachtjes zouden verblijven.

Eenmaal aangekomen werden we geconfronteerd met veel sneeuw. Bibberend zetten de Seniors hun tentjes op, wat redelijk vlot verliep bij de meesten, behalve dan bij **Loerie**, **Flamingo** en **Pica** die nog moeite hadden met de voorkant van de tent vinden. Komt goed, dames! Uiteindelijk werd er nog spaghetti gemaakt, en liet **Pallaskat** de pot volledig vallen (oeps!). Na het smullen kropen de Seniors in hun bed. Het was natuurlijk ook een lange dag geweest hé... Slaapwel en tot morgen!

Dag 2 – maandag 7 april

Goeeeeemorgen manneuh!! Vannacht werd er veel gebibberd en bij elkaar gekropen, want Camping Vampire had toch niet het warmste klimaat. We konden gelukkig wel genieten van het prachtige winterlandschap. Als ontbijt aten we boterhammetjes, en vooral "peanut butter jelly" viel bij velen in de smaak. **Kapucijnaap** en **Boxer** konden er dan ook allebei geen genoeg van krijgen.

Daarna vertrokken de Seniors naar Braşov, een stadje in Roemenië. **Pica** gaf hier haar badge gids en de Seniors konden het stadje wat verkennen. Als

laatste stop in Braşov deed een deel van de groep een wandeling naar een uitkijkpunt, terwijl de anderen naar de winkel gingen. **Alpaca** kent de Decathlon ondertussen ook van buiten ...

's Avonds werd het eten voorbereid en hout gesprokkeld voor een gezellig kampvuurtje. Gelukkig was lieve **Alpaca** warmwaterkruiken gaan kopen voor iedereen (waar **Flamingo** het meest blij mee was) en werd er volop gebrainstormd over hoe je het 's nachts warm kon houden. Zo kwam **Mara** met het idee om met blote short en voeten te slapen, en had de leiding het idee om met drie in een tent lekker knus te knuffelen. Bij **Boxer** was **Mara's** idee sowieso geen optie, aangezien zijn slaapzak kapot was (noob).



Dag 3 – dinsdag 8 april

Goeiemorgennn schatties!! Vandaag staat er zwaar iets crazy op de planning... We gaan naar de berentuin!!

Met veel enthousiasme vertrokken de Seniors. Alles leek redelijk vlot te verlopen, tot de auto van **Alpaca** aankwam op de “zogezegde bestemming”, die eigenlijk helemaal verkeerd bleek te zijn. Gelukkig stond het nummer “Tomatenplukkers” *vollenbak* op, en zong **Boxer** uit volle borst mee. Kijk, 2 uur verkeerd rijden kan de besten overkomen, toch?

Na toch wat beertjes gezien te hebben (wat trouwens echt zwaar sick was), vertrokken de Seniors naar bezienswaardigheid nummer 2. We bezochten een grot en hebben veel bijgeleerd. **Maki & Coati** vonden hierna een klein beekje en begonnen *vollenbak* een dam te bouwen.



Voordat we vertrokken naar onze nieuwe kampeerplek (die trouwens super goed gevonden was door **Maki**) maakten we een snelle stop bij de winkel.

Vooral de ijskoffieverslaving van **Pallaskat**, **Flamingo** en **Spitsvogel** viel op (lowkey relatable tho), en er werden inkopen gedaan voor de komende dagen.

Als afsluiter van de dag werd er chili con carne (en chili sin carne) gemaakt. Kampvuurtje aan, warmwaterkruiken gevuld, pyjama's aan... Slaapwel en tot morgen!

Dag 4 – woensdag 9 april



De Seniors werden wakker met weer een prachtig sneeuwlandschap. 's Ochtends werd op het gemak alles opgeruimd, en er werd ook nog een potje voetbal gespeeld in de zon. Hierbij ontstond een heftig duel tussen **Spitsvogel** en **Kapucijnaap**. Uiteindelijk zagen we Spitsvogel meer vliegen dan de bal zelf. Know your strength, Kapu!?

Daarna stond Sighișoara op de planning, en de Seniors hadden er zin in. Eerst bezochten ze een orthodoxe kerk, en daarna wandelden ze wat door de straten. Er werd een mooi uitkijkpunt gevonden waar je de hele stad kon zien.

Opeens kwam de leiding met een surprise ... Vanavond verblijven we in een Airbnb!! We hadden het hele huisje voor ons alleen en begonnen meteen met BBQ'en. Gelukkig kon je daar ook eindelijk een degelijke douche nemen, en iedereen had plots weer tonnen energie.

's Avonds werden er gezelschapsspelletjes gespeeld, en "The Mind" viel het meest in de smaak. **Kapucijnaap** beloofde zelfs dat hij een tattoo zou laten zetten van The Mind als ze in één keer tot level 12 geraken. Maybe next kamp??

De chauffages gingen *vollenbak* aan, en de Seniors kropen na een lange dag lekker in hun bedje. In de kamer van **Alpaca & Pica** stond zelfs een klein haardje! Slaapwel bollekes, tot morgen!!

Dag 5 – donderdag 10 april

Helleeuuuw schatties!! Vandaag begon met een iets meer culturele vibe, want de Seniors gingen op bezoek bij een... treinmuseum! Of toch iets in die richting. We bewonderden oude locomotieven, keken rond alsof we echte conducteurs waren, en deden alsof we wisten hoe treinen werken. Educatief momentje, love it, tot een bewaker ineens besliste dat we iets te veel genoten van onze treinenthousiasme en ons dringend verzocht om weg te gaan (party pooper).



Daarna was het tijd voor iets waar niemand ons kon wegsturen: broodjes. En geen gewone, maar echt de meest sappige, smeuijge, smosrijke broodjes ooit. Iedereen zat er keihard van te genieten, al dan niet met de helft van hun lunch op hun trui, jas of gezicht.

En toen... BAM. Dikke sneeuwstorm. Maar no worries, de Seniors zaten gelukkig op dat moment lekker cozy in de auto's. Timing = on point. De ramen besneeuwd, de sfeer gezellig, en de sneeuwvlokken zo dik als marshmallows. Buiten was het vooral gewoon *frieg*. (*Voor de mensen die Roemeens hebben opgepikt: ja, dat betekent koud.*)

Tijdens de autorit werd er een nieuwe wet ingevoerd: de "gele autoregel". Simpel uitgelegd: zie je een gele auto? Dan mag je iemand blijven meppen totdat die zijn hand afveegt aan jou. Vele slachtoffers zijn gevallen.

Zodra de storm wat ging liggen, begonnen we aan een epische bergwandeling. De sneeuw, het uitzicht, de stilte — puur genieten. Of nou ja, behalve voor **Rhea**, die iets te enthousiast afweek van het pad en recht in de kak belandde.

En dan... de avond. Net toen we dachten dat de dag niet gekker kon worden, werden we uitgenodigd door echte paters om bij hen in het klooster te

overnachten. Het kloosterleven bleek verrassend chill, al moesten de meisjes en jongens wel apart slapen (jammer voor de tentknuffelaars van dag 2).

Slaapwel lieverds, hopelijk hebben jullie oordoppen mee. Tot morgen!!

Dag 6 – vrijdag 11 april

Gooooeiemorgen liefjes!! Na een heerlijk nachkje slapen tussen zweetvoeten en snurkconcerten (ik kijk naar jullie, **Coati** en **Rhea**), begonnen we de dag voor de verandering eens lekker heilig. We werden namelijk uitgenodigd om een ceremonie van de paters bij te wonen in de kerk. Iedereen zat daar ineens keiserieus, in stilte, te luisteren naar gezang en gewierookte vibes. Even leek het alsof we allemaal zusters en broeders waren geworden. Heel spiritueel momentje, lol.

Daarna was het tijd om de heilige grond achter ons te laten en koers te zetten naar Boekarest. Eenmaal daar aangekomen, kwamen we terecht in een hostel dat... ja... nogal *speciaal* was. We zaten in een gedeelde kamer met nogal vreemde types die misschien al 6 weken geen frisse lucht hadden gezien. De geur? Denk: natte sokken, zweetvoeten en een vleugje verdriet. Ik denk dat iedereen sowieso even een mental breakdown heeft gehad bij het binnenkomen.

Na een korte overlevingstocht in het hostel splitste de groep zich. De meiden gingen de stad in op zoek naar een plek voor een lash lift, want selfcare stopt nooit, zelfs niet op kamp. Na een zielige speurtocht (met Google Translate als trouwe gids) vonden ze jammer genoeg niemand die hen wilde helpen. Volgend kamp pakken we gewoon een DIY-set mee, dames!

Ondertussen leefden **Kapucijnaap**, **Boxer**, **Maki**, **Coati** en **Mara** zich volledig uit op elektrische steps. Over de stoep, door het verkeer, op het randje van chaos. Ze reden alsof ze al jaren locals waren, inclusief bijna-botsingen en veel te veel zelfvertrouwen.

Later op de dag verzamelden ze weer samen in een gezellige surfbar om wat te chillen en kaartspelletjes te spelen. Er was lichte chaos over de spelregels, maar dat maakte het alleen maar grappiger. Hierna



was het natuurlijk tijd om Boekarest 's avonds ook eens te checken. De Seniors trokken hun meest zotte outfits aan en trokken de stad in. Ze belandden in een club waar de sfeer 10 op 10 was. Iedereen gooide hun zotste dancemoves op de vloer.

Slaapwel party animals, morgen de allerlaatste dag. 😞

Dag 7 – zaterdag 12 april

Gooooeiemorgen! Na een lijpe avond was het tijd om Boekarest te verkennen. Onze gidsen **Loerie & Flamingo** stonden klaar met een hele voorbereiding om de Seniors het beste van de hoofdstad te tonen.

We begonnen onze tour langs verschillende kerken en bezienswaardigheden en piepten ook even binnen bij de nationale bibliotheek. Daar werden verschillende cadeautjes gekocht voor familie en vrienden.



Daarna dwaalden we nog wat rond en gingen we snel iets eten. Voor lunch vonden we een gezellig parkje. **Alpaca** genoot intens van haar maïskolf en **Maki** ging op z'n eentje even wandelen. Dat was ontspannend hè, **Maki**? De boterhammen vielen niet zo in de smaak, dus besloot een deel van de groep om kebab te halen. Ondertussen gingen **Boxer** en **Kapucijnaap** helemaal stuk om hun komisch

commentaar. Zeer grappig hoor...

Na het eten stond er een museumbezoek op de planning. **Loerie** had het uitgezocht en na twintig minuutjes wandelen kwamen we toe. Er werd veel kunst opgesnoven en onze kennis over de Roemeense cultuur werd verrijkt. **Pica** had zelfs een nieuwe vriendin gemaakt: een medewerker die haar blijkbaar iets te goed in de gaten hield. Ze belde zelfs meerdere keren naar de security. **Pica** had het gevoel dat ze zelf onderdeel werd van het museum met al die starende ogen... creepy much?

Daarna keerden we terug naar ons "5-sterren"-hostel om even uit te rusten en maakten we ons klaar voor een traditioneel diner. We belandden in een

gezellig restaurant waar de maaltijden super lekker waren, al was het aanbod voor onze vegetariërs **Loerie & Spitsvogel** helaas beperkt. :(

Nou, buitenlands kamp zit er jammer genoeg op, maar ik denk dat alle Seniors zich rot geamuseerd hebben! Nog eens een dikke merci aan iedereen die meegeholpen heeft met alle inzamelacties en aan onze moderators voor het organiseren van deze geweldige reis!

Xoxo, je verslaggever ter plaatse, **Pica** & alle Seniors. Tot volgend kamp!!!

Programma Seniors

Vergeet niet om Seniomoderators Alpaca & Kapucijnaap te verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn op een vergadering. Dat kan via mail (alpaca@dezwaluw.org) of telefonisch (0478/39.11.94). We openen en sluiten altijd in Wondelgem tenzij anders vermeld.

Wat nemen jullie zeker mee op een vergadering:

- 1 euro voor een koekje en een drankje
- Een regenjas bij slecht weer
- Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 26 april 2025, 14u00 tot 17u30

Het is weer eens tijd voor een goede ouderwetse spelletjesvergadering! Vandaag gaan we allerlei leuke spelletjes spelen en natuurlijk ook gezellig napraten over ons geweldige buitenlandse kamp!

Zaterdag 3 mei 2025, 10u00 tot 17u30

In de jaarplanning is er natuurlijk altijd een moment waarop we verfrissing zoeken in de beste plas van Gent, namelijk de Blaarmeersen. Haal dus maar allemaal jullie zwemkledij van onder het stof, want wij gaan lekker in het water ravotten! Vergeet ook jullie lunchpakket niet!

Zaterdag 10 mei 2025, 14u00 tot 17u30

Vandaag gaan we lekker smikkelen, want de Sneukeltocht staat op de planning. Schrijf jullie vrienden, familie ... allemaal in en kom samen genieten van heerlijke hapjes en drankjes!

Vrijdag 16 mei 2025, 18u00 tot Zondag 18 mei 18u30

Wat vliegt het jaar toch voorbij! Het is alweer tijd om samen op avontuur te gaan, want... *tromgeroffel*... we vertrekken binnenkort op Seniorweekend! Verdere info volgt snel!

Zaterdag 24 mei 2025, 14u00 tot 17u30

Haal jullie zwemkledij maar weer boven, want vandaag staat er een poolparty gepland bij het befaamde zwembad van de familie Dezutter!

Zaterdag 31 mei 2025

Geen vergadering

Vrijdag 6 juni 2025, 19u00 tot 22u00

Vanavond zijn we welkom bij **Pallaskat** en **Spitsvogel**. Zij trakteren ons op een heerlijk driegangenmenu, zodat we een stevig laagje kunnen opbouwen om de examenstress te trotseren! Zij leggen namelijk hun badge kok en gastheer af.

Vrijdag 13 juni 2025, 19u00 tot 22u00

Om ons door de examens heen te helpen, mogen we nu gaan eten bij **Boxer** en **Pica**. Hopelijk koken zij even lekker als Pallaskat en Spitsvogel! Ook zij leggen namelijk hun badge 'kok en gastheer' af.

Vrijdag 20 juni 2025, 19u00 tot 22u00

Geen vergadering

Zaterdag 28 juni 2025, 10u00 tot 17u30

En dan zijn we al aangekomen bij de laatste vergadering van het jaar — en meteen ook één van de laatste verrassingen die je in je scoutscarrière zult meemaken! Meer info volgt binnenkort.

Ondeugende Alpaca

Tenzin Hoflack

Hoofdseniormoderator

alpaca@dezwaluw.org

0478/39.11.94



