

Tijdschrift 'Steeds Bereid' scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke uitgever

Marthe Theunissen
Gasmeterlaan 199
9000 Gent

Redactie

Febe Declercq
Amicale Ree

mei 2024
juni 2024
september 2024



Het hoekje van de eenheidsleiding



Beste ouders, leden en sympathisanten

Nu die koude wintermaanden voorbij zijn, kunnen we die korte scoutsbroek opnieuw aantrekken. Scouting zijn wij natuurlijk door weer en wind, maar als de lente in de lucht hangt, genieten wij dubbel zo hard. Toch moet het gezegd worden, de wintermaanden hadden ook hun lichtpuntjes, een kleine opsomming:

In januari doken de studenten met hun neus in de boeken zodat iedereen mee kan op Grootkamp. Gelukkig waren de **Seniors** bereid anderen te helpen waar ze konden en dus vingen zij de tekorten op waar nodig. Aan enthousiasme ontbrak het hen alleszins niet, de opvolging is verzekerd.

In februari was het tijd voor de fameuze **Zwaluwdank**. De avond bij uitstek waar we onze leiding en Stam bedanken voor al hun bloed, zweet en tranen die onze eenheid draaiende houden. Dit jaar stond de hele avond in thema van de Pissbugs, iedere leiders favoriete grunge - punk - new wave band. Een daverende owowow voor de werkgroep die de armen nog eens extra uit de mouwen stak om deze avond voor te bereiden.

Tijdens de krokusvakantie trok de leidersploeg samen met de Seniors en toegewijde stammers naar Dikkele in Zwalm voor **Leidersweekend 2**. Hier worden steeds cursussen gegeven door de leiding, voor de leiding. Verder kreeg iedereen de tijd om samen te zitten met zijn werkgroep(en), te genieten van de zon en samen spelletjes te spelen.

Op 16 maart organiseerde de werkgroep **happy hour**, u raadt het nooit, de happy hour! Na een knaller van een editie moet er natuurlijk ook opgeruimd worden, om zo snel mogelijk naar midweek af te zakken.

Van 17 tot 22 maart verbleven de leidersploeg en de Seniors in het lokaal van scoutsgroep De Zebra's, gevestigd in het Baudelopark. Omdat we elkaar nog niet genoeg zien, organiseren we sinds enkele jaren een **midweek** waar iedereen samen kan studeren, koken en chillen. Bedankt aan de werkgroep voor de organisatie en de leuke activiteiten!

De eerste paaseitjes lagen in de winkel en de zon kwam al een paar keer door het wolkendek piepen. Dat kan maar één ding betekenen: het was tijd voor **Paaskamp**! De eerste blije gezichtjes verschenen op de parking om zich vijf volle dagen te amuseren, jammer genoeg had niemand van hen de zon meegenomen. 😞 Het kamp sluiten we naar goede gewoonte af met een Paasshow. Daarna was het alweer tijd om afscheid te nemen en allemaal naar Wondelgem terug te keren.

Terwijl de eenheid zich thuis opwarmt na een regenachtige 5-daagse in Bekkevoort, maakten de Seniors **Albanië** onveilig. De 2 busjes vol blije pubers reden het hele land door en bezochten thermale baden, deden strandwandelingen en boottochten, gingen van ziplines en sliepen in hun tentjes onder de sterrenhemel.

Elk kamp gaan onze oudste leden op tocht door de natuur, zo leren ze kaartlezen en verkennen ze de omgeving. Op 20 april zijn jullie allemaal welkom om deel te nemen aan onze eerste **Sneukeltocht**. Dit is een wandeltocht vol eetstops doorheen de velden van Lievegem. Dus trek jullie wandelschoenen aan en kom samen met ons genieten van de natuur!

Nu de wintermaanden echt voorbij zijn, kunnen we vol verwachtingen kijken naar de zomermaanden. Want binnenkort kan je 120e FOS De Zwaluw alweer terugvinden op **Grootkamp**. Traditiegetrouw zal ons kamp opnieuw in het Kattenbos plaatsvinden van zondag 4 augustus tot en met woensdag 14 augustus. Daar bouwen wij het bos om tot een terrein met hoge constructies, sanitair en tenten, we spelen er middag- en avondspelen en leren nieuwe technieken aan!

Graag ontvangen we jullie op onze **bezoekdag** op 4 augustus om er samen met jullie een gezellige barbecuemiddag van te maken. We vragen om de honden thuis te laten, zo schrikken we de vele kinderen niet af.

Sinds het vorige scoutsjaar heeft Stad Gent een nieuwe regeling ingevoerd voor het **kamptransport**. Hierdoor zijn de kosten voor het verplaatsen van al ons materiaal naar het Kattenbos aanzienlijk gestegen. Als jullie connecties hebben om tegen een lagere prijs een vrachtwagen te kunnen huren, of als er ouders of sympathisanten zijn met een rijbewijs C die ons willen helpen de kosten te verlagen, laat het ons dan weten via el@dezwaluw.org.

Onder het spreekwoord 'elk eind is een nieuw begin' komen we bij een nieuw scoutsjaar terecht. De nieuwe leidersploeg zal uitgerust en met veel goesting klaarstaan om weer alles van zichzelf te geven. Op **zaterdag 7 september 2024** verwelkomen we iedereen terug voor een jaar vol met nieuwe uitdagingen en activiteiten. Ook nieuwe leden (vanaf het geboortjaar 2016) kunnen zich inschrijven via de website en vriendschappen voor het leven maken.

Hopelijk tot snel!

Vriendelijke scoutsgroeten, stevige linker, knuffels
De eenheidsleiding

Bescheiden Sika

Marthe Theunissen
Assistent-Eenheidsleidster
sika@dezwaluw.org
+32 471 99 68 29

Aanwezige Jacana

Margot Despriet
Assistent-Eenheidsleidster
jacana@dezwaluw.org
+32 477 06 87 51

Ondoorgrondelijke Patrijs

Paulien Mens
Assistent-Eenheidsleider
patrijs@dezwaluw.org
+32 473 28 82 03

Planning

Groot kamp

Periode:

Het grootkamp beslaat 3 periodes:

1. Van **maandag 29 juli tot donderdag 15 augustus** (VG's, Seniors, leiding en Stam)
→ prijs: **€230** vóór 11 juli, **€240** erna (met UiTPAS: €46)
2. Van **dinsdag 30 juli tot woensdag 14 augustus** (tweedejaars JVG's)
→ prijs: **€220** vóór 11 juli, **€230** erna (met UiTPAS: €46)
3. Van **zondag 4 augustus tot woensdag 14 augustus** (Teerpoten, Welpen, Wolven en de andere JVG's)
→ prijs: **€180** vóór 11 juli, **€190** erna (met UiTPAS: €36)

Locatie:

Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel

Inschrijven kan op elke vergadering bij Sika, Patrijs en Jacana, of bij voorkeur via overschrijving met vermelding "**Grootkamp + naam kind**" op ons rekeningnummer: **BE40 0014 9451 4463**.

Bezoekdag

De bezoekdag wordt georganiseerd op **zondag 4 augustus** van 11u tot 15u. Nadat de kinderen afgezet worden in hun tak, voorzien we voor de ouders nog een gezellige barbecue met verfrissende drankjes.

Let op: om chaos en bange kindjes te vermijden, vragen we om **geen honden mee te nemen** naar het kampterrein.

Details over de prijs van de barbecue vind je op tijd en stond in de kampfolder.

Eerste vergadering 2024-2025

Zaterdag 7 september 2024, vanaf 14u00 in De Muze.

Artikel Stam Paaskamp 2024

Kinderen entertainen, dat is een dagtaak waar de leiding zich met ongelooflijk veel plezier volledig op smijt. Gezien hun absolute focus op dat ene doel mogen wij - de Stam - ook mee op kamp, want spelende kinderen hebben een niet te stillen honger en onlesbare dorst die moet gelenigd worden, een probleem dat wij dan weer graag verhelpen, van ontbijt tot kantine. Daarnaast was er ook nog net de tijd om 3 foto's te maken van onze activiteiten, die kunnen jullie hieronder terugvinden. Jullie mogen daarbij ook raden welk van de 3 taken onder de foto's werkelijk aan de hand is. De juiste antwoorden kunnen jullie onderaan dit rubriekje terugvinden.



Hier zien we **Kameleon**, die werkt aan:

- a) Een nieuw prototype aanvalsdrones van het Belgische leger (Kameleon werkt bij de luchtmacht)
- b) De ontmanteling van een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog (Kameleon werkt bij de ontmijningsdienst van de marine)
- c) De opkuis van één van de gasbekken waarop gekookt werd dit kamp, want daar werden weer lustig worsten en ander lekkers op gebakken dit kamp (Kameleon is op vakantie en neemt geen huiswerk mee op kamp)

- a) Een beeld uit de opname van de 'The Bear Grills', een nieuw TikTok-kookkanaal met **Baribal** als chef en o.a. de workshop 'Hoe plooi ik een tortilla wrap?'
- b) Baribal die broodpudding maakt met de overschotten brood, want niets gaat hier verloren
- c) Baribal die het wereldrecord 'Sabayon kloppen met 1 hand in de zij' probeert te breken. Hij hield het 1h 57min 2s vol want dan moest het vieruurtje alweer worden klaargezet.



- a) **Grizzly** en **Lynx** herbekijken hun boksmatch van de vorige dag, Grizzly won in ronde 3.
- b) Grizzly en Lynx herbekijken hun boksmatch van de vorige dag, Grizzly verloor 33 tanden.
- c) Grizzly en Lynx bekijken een boksmatch na de middagshift, Grizzly heeft immers een pauze verdiend want hij was die dag jarig (33 lentes).

Foto 1: antwoord c, Kameleon heeft het werkelijk nooit koud, een gasvuur is het laatste dat hij nodig heeft. Kameleon werkt ook niet voor de marine, maar voor de luchtmacht.

Foto 2: antwoord b. Baribal heeft (nog) geen Tiktokkanaal, er is ook (nog) geen wereldrecord sabayon kloppen met 1 hand in de zij.

Foto 3: antwoord c. Lynx zou het nooit 3 ronden uithouden tegen Grizzly, en een mens heeft maar 32 tanden, je kan er dus in theorie geen 33 verliezen.



Artikel Teerpoten Paaskamp 2024

Zaterdag 30 maart

De dag waar iedereen weer op wachtte, was aangebroken. Het begin van een nieuw kamp. Een laatste dikke zoen en knuffel aan de mama en papa en dan stapten we op de bus naar Bekkevoort. Na een lange busrit kwamen we eindelijk aan op ons kampterrein De Zozimus. De Teerpoten installeerden zich zeer snel, want de honger was bij veel kinderen groot.

Na ons buikje vol te hebben gegeten, namen we even rust, maar die rust werd al snel verstoord door Vaiana. Vaiana moest het hart van Ta Fiti opnieuw weten te bemachtigen en alle eilanden beschermen. Natuurlijk vroeg ze daarvoor de hulp aan de dappere Teerpoten. Gelukkig stonden de Teerpoten bereid om Vaiana te hulp te schieten.

Na het redden van alle eilanden was het tijd om ons buikje weer te vullen met een koekje en wat melk. **Kigo** overliep snel nog even de kampwenken en dan was het tijd voor: "De eerste repetitie van de paasshow!" Alle kindjes kregen een rol en gingen vol enthousiasme aan de slag.

Na het oefenen van de tekst was het tijd voor het avondeten en de eerste zangles van het kamp. Natuurlijk waren we de verjaardag van **Raphaël Dubois** helemaal niet vergeten, dus werd er voor hem "Happy birthday" gezongen tijdens de zangles.

Na de zangles was het tijd voor kantine en een leuk verhaaltje van **Kigo**. Na de lekkernijen startte het avondspel. De Teerpootjes werden in 3 verschillende teams verdeeld. Het doel van het spel was om de eigen drakeneitjes te behouden en andere drakeneitjes te stelen van andere teams. **Roman Acke** moedigde zijn team aan door ze een heel gemotiveerde quote te geven: "Winnen is belangrijker dan verliezen!" Elk team heeft hard gevochten, maar team groen blonk uit met 24 eitjes. Goed gedaan allemaal!

Na deze harde battle was het tijd om snel in onze bedjes te kruipen en naar dromenland te gaan.

Zondag 31 maart

KUKULUKUUUU! De Teerpoten werden vandaag wakker gemaakt met een onverwacht bezoekje van 5 lieve boeren. Dit betekende maar 1 ding: themadag boerderij. We

kregen een heel speciale turnles die te maken had met alle dieren op de boerderij en we kregen al snel hun speciale ochtendstretches te zien.

We aten een stevig ontbijt en begonnen aan de inspectie. Tijdens de inspectie merkten de boeren op dat veel kindjes vergeten waren hoe ze hun slaapzak moesten opplooiën, dus toonden de boeren even voor hoe het moest.



Hierna kregen de Teerpoten een speciale morele opvoeding: 'Groeien broeken aan bomen?', die ging over wie er op de boerderij leeft en wat hen eigenlijk zo speciaal maakt. Alle Teerpootjes wisten al zeer veel over de boerderijdieren, soms wel meer dan de boeren zelf. Uiteindelijk mochten de Teerpoten een tekening maken over welk dier ze zouden zijn als ze op de boerderij zouden leven. Al snel werd duidelijk dat de stier en het kuiken op nummer 1 stonden bij de meeste Teerpoten.

Voordat we aan het eten konden beginnen, besloten we dierenmaskers en staarten te maken. De Teerpoten maakten mooie maskers en staarten waardoor iedereen al snel op een echt boerderijdier leek.

Na al dit harde werk was het tijd voor een lekkere en stevige maaltijd om onze knorrende maagjes te vullen. We namen een siësta om wat te rusten, sommige kinderen gingen langs bij **Ikki** om nog te kijken voor hun deeltje in de paasshow, en sommige speelden zich helemaal kapot.

Nu was het tijd om de boeren weer te helpen. De boeren hadden te weinig eten voor de dieren en vroegen aan de Teerpootjes om opdrachten te doen bij alle boeren. Bij het postje van boer Jan gingen **Lina Meziani, Lara Vandecasteele, Arthur Deryckere, Oscar Schreuer** en **Walter Boel** helemaal te keer met hun gekke dansmoves. Andere Teerpootjes zoals **Nora Wytinck, Beyoe Dembele, Nora Storme** en **Yma Maeckelberghe** toonden hun beste teken- en schilderkunsten.

Na flink te hebben gewerkt voor het eten van de boerderijdieren, kwamen de boeren met een verdiende en leuke verrassing voor de Teerpootjes. In ruil voor al het harde werk kregen ze popcorn. De Teerpoten aten allemaal hun buikje rond met deze lekkere verrassing en stonden klaar voor het oefenen van de paasshow.

Na een lange en vermoeiende repetitie, stonden er al weer heerlijke boterhammetjes klaar om helemaal verslonden te worden. We deden nog een kleine zangles en luisterden naar het verhaaltje van **Kigo** over weerwolven. Toen het verhaaltje gedaan was, merkten de Teerpootjes al snel dat **Lina Meziani** en **Walter Boel** verdwenen waren. De Teerpoten schoten direct in actie en besloten om hun vrienden te gaan redden. Ze werden sterker en verzamelden gif om de Weerwolven zwakker te maken. De Teerpootjes haalden met gemak de Weerwolven neer en konden snel terug samen met hun vrienden zijn.

Met een goed gevoel, wetende dat de weerwolven verslagen waren, was het tijd om lekker in ons bedje te kruipen.

Maandag 1 april

De Teerpootjes werden wakker gemaakt door **Raksha** en stonden met een grote glimlach op. Na ons lichaam lekker wakker te schudden tijdens de ochtendgymnastiek, was het tijd voor een lekker ontbijtje.

Na het ontbijtje en de inspectie was het tijd om de paasshow te oefenen. Iedereen deed goed zijn best en de Teerpoten wenden al snel aan hun personage uit de paasshow.

Na een super lekkere middagmaaltijd en een rustige siësta, werden we verrast door twee clowns. De twee clowns waren namelijk hun tijger kwijt die was ontsnapt uit zijn kooi. De Teerpoten besloten de clowns te helpen en de tijger te vangen. Ze gingen samen met de clowns kijken voor een spuitje met tegengif en een net. Daarnaast leerden ze een enge en coole tijgerbrul, terwijl ze zelf helemaal werden omgetoverd tot tijgers. Uiteindelijk ving de Teerpoten de tijger en konden de clowns weer in rust en vrede naar het circus vertrekken.



De Teerpootjes kregen een lekker koekje en startten al snel weer aan het inoefenen van hun tekst voor de paasshow. De rollen werden goed in het hoofdje gestoken, want veel kinderen konden die al helemaal uit hun hoofd, zoals **Raphaël Dubois**,

Arthur Deryckere, Walter Boel en Lina Meziani. Natuurlijk waren dit niet de enige Teerpooten, want iedereen kon zijn tekst zeer goed.

Toen de Teerpootjes zich gingen wassen, betraptten **Ikki** en **Rikki-Tikki-Tavi Raphaël Dubois** die zich aan het wassen was als een aapje. Hij klom over de lavabo en zat er bijna helemaal in.

Het was tijd om weer eens aan tafel te schuiven en lekkere boterhammetjes met soep te eten. Na de buikjes gevuld te hebben, deden we nog een leuke zangles en luisterden we bij de kantine naar een avontuurlijk verhaaltje van **Rikki-Tikki-Tavi**.

Plots kwamen de Paashaas en zijn vriend Dilano de kip aangelopen. Ze vertelden de Teerpootjes dat de Paashaas ziek was en dat ze hun hulp nodig hadden, anders zou niemand op de wereld paaseitjes krijgen. De Teerpooten besloten met een vingerknip te helpen en gingen ingrediënten halen bij verschillende bekende legendes. Toen we bij de Tandefee kwamen, besloot kip Dilano een onschuldig maar stinkend mopje uit te halen. Hij liet een scheetje net wanneer **Sam Devisschere** moest vliegen over het koord. De Tandefee geloofde dat het **Sam Devisschere** was, maar dat was helemaal niet waar. Nadat ze alle ingrediënten hadden gemengd, proefde de Paashaas van zijn siroopje. Al snel kwamen we te weten dat de Paashaas nog zieker werd en neerviel. De Teerpooten besloten een paasliedje te maken en te zingen, in de hoop dat de Paashaas weer kracht kon krijgen, maar dit gebeurde niet. Kip Dilano begon te wenen en plots stond de Paashaas weer springlevend op en riep: "1 APRIL!" Iedereen was blij en de Paashaas en kip Dilano bedankten de Teerpootjes.

Na dit avontuur stonden de Teerpootjes ook hard te springen om in bed te gaan en droomden ze over hoeveel paaseitjes ze konden opeten.

Dinsdag 2 april

STRESS! Want vandaag was het zover, de paasshow! Eerst besloten we een goede en stevige turnles van **Ikki** te doen en lekker te ontbijten zodat we veel energie zouden hebben om de paasshow helemaal te knallen. Na de inspectie leerden de Teerpootjes hun veters te strikken en waren ze er helemaal klaar voor om te starten aan het verder oefenen en voorbereiden van de paasshow.

Na het lekkere middageten, een lekkere, deugdlopende siësta en nog wat minirepetities voor de paasshow, werden de Teerpootjes verrast door Mario en Prinses Peach. Ze vertelden de Teerpootjes dat ze zich zo hard aan het vervelen waren en zich afvroegen of de Teerpootjes misschien zin hadden om mee te doen aan het Super Mario Party bordspel. Met volle enthousiasme gingen de Teerpootjes aan de slag. Ze

werden in verschillende teams verdeeld, scheurend over het bordspel op zoek naar muntjes en sterren, en vechtend door alle minigames, kwam er maar 1 team op de eerste plek te staan. Dit was het team van **Beyoe Dembele, Nora Wytinck** en **Lara Vandecasteele** wonnen het spel met 2 sterren en 5 munten. Natuurlijk hebben alle teams even hard gestreden en deden ze allemaal flink hun best.

We aten snel een koekje en dronken wat melk om veel energie te krijgen, want de paasshow was al binnen enkele uren. We deden nog 5 oefenrondes voor het eten. Deze gingen zonder twijfel perfect en foutloos. De Teerpoten waren dus klaar om de paasshow helemaal uit te halen.

Ons lekkere avondeten zat erop en toen was de tijd aangebroken. Met een heleboel stress begonnen we aan de zangles. De Teerpootjes moesten zeer goed meezingen om de prins en de twee dwergen te helpen om Sneeuwwitje te redden van de gemene en niet zo mooie heks. Toen was het zover... De Teerpootjes moesten zich gaan voorbereiden. Met volle moed en geloof gingen ze er tegenaan. Ze deden het zo goed dat alle andere takken verbaasd waren over hoe goed de Teerpootjes konden acteren. De leiding is zo trots op jullie! Na nog enkele paasshows te zien van andere takken, was het nu toch wel tijd om in ons bedje te kruipen en goed te slapen om de volgende dag fris en fruitig te kunnen opstaan om naar huis te gaan. Slaapwel!

Woensdag 3 april

De Teerpoten werden rustig wakker gemaakt door **Rikki-Tiki-Tavi**, die hun vertelde dat ze rustig konden wakker worden doordat de turnles was uitgesteld. Dit kwam natuurlijk omdat ze zeer moe waren van hun fantastische werk bij de paasshow de vorige avond, dus zeker dik verdiend. Alle Teerpoten waren blij en hadden zo meer tijd om hun valies al te maken en sneller spelletjes te spelen.

Nu even nog de buikjes vullen met een laatste ontbijt en dan begonnen we weer de valiezen te maken. Dit gebeurde allemaal zeer snel, dus konden de Teerpootjes, **Pytha** en **Rikki-Tikki-Tavi** al starten met de opkuis van het terrein. Dit duurde niet zolang en zo konden ze snel veel spelletjes spelen. **Beyoe Dembele** vroeg tijdens de opkuis aan de modder: "Waarom is het eigenlijk zo modderig?", maar kreeg tot zijn grote verbazing geen antwoord. Hij viel er zelfs bijna in van verontwaardiging. Hierna aten we nog onze buikjes vol met een lekkere grote sandwich en zongen het afscheidslied. We deden onze laatste, luidste nestkreten en stapten op de bus. Na een vermoeiende busrit, kwamen we aan in Wondelgem en konden we allemaal onze mama en papa

weer goed en dik knuffelen. Natuurlijk zullen we elkaar zeer hard missen, maar vrees niet, Teerpootjes, de volgende vergadering is al in zicht.

Woordje van dank

Bedankt aan de kinderen om zo flink te zijn en ons een fantastische show te geven op de paashow, we zijn allemaal zeer trots op jullie! Ook een bedankje aan mijn medeleiding voor het leuke kamp en al het plezier dat jullie eraan geven. Laten we ook zeker niet het eenheidsteam vergeten om dit kamp mogelijk te maken, dus zeker een dikke merci. En ook bedankt aan de Stam die elke dag veel moeite deed om voor ons allemaal super lekker eten te maken.

Uw reporter ter plaatse

Rikki-Tikki-Tavi

Dynamische Bonobo

Hulpleider Teerpoten

De Teerpootleiding 2023-2024

Raksha: Rumoerige Lijster

Hathi: Snaaks Zeepaardje

Kigo: Mijmerende Anoa

Ikki: Schelmse Hauki

Pytha: Vredige Spreeuw

Rikki-Tikki-Tavi: Dynamische Bonobo

Programma Teerpoten

Hieronder vind je een klein overzichtje van alle spannende avonturen die ons binnenkort te wachten staan! Als je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Raksha** (Lijster) vooraf te verwittigen via mail (lijster@dezwaluw.org) of telefonisch (0470/27.80.96).

Wat nemen jullie mee op de vergaderingen:

- € 1 voor een koekje en een drankje
- Een regenjas (bij slecht weer)
- Je welpenboekje en zangbundel
- Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 27 april 2024, 14u00 tot 17u30

Vandaag verkennen we stad Gent tijdens een groot stadspel. Vergeet geen 1 euro voor een koekje en een drankje.

Zaterdag 4 mei 2024, 10u00 tot 17u30

Boee, knor knor, kukulukuuu... Weten jullie welke dieren deze geluiden maken? Dit komen we vandaag zeker te weten tijdens onze uitstap naar de kinderboerderij. Vergeet geen 5 euro, lunchpakket en 2 euro / buskaart!

Zaterdag 11 mei 2024, 14u00 tot 17u30

We maken de speeltuin en het doolhof in de Blaarmeersen vandaag onveilig. We openen en sluiten in de Muze. Vergeet jullie 1 euro voor een koekje en drankje + 2 euro / buskaart niet!

Zaterdag 18 mei 2024, 14u00 tot 17u30

Haal jullie beste verkoopskillz al maar boven, want vandaag verkopen we lekkere snoepzakjes in Gent.

Zaterdag 25 mei

Geen vergadering 😞

Zaterdag 1 juni 2024, 14u00 tot 17u30

Vandaag spelen we niet zomaar spelletjes, maar spelletjes in het GROOT.

Zaterdag 8 juni 2024

Geen vergadering 😞

Zaterdag 15 juni 2024, 14u00 tot 17u30

We spelen vele waterspelletjes om een beetje te verkoelen tijdens deze zalige zomerdagen. Neem zeker maar een waterpistool mee als je dat thuis hebt liggen.

Zaterdag 22 juni 2024, 14u00 tot 17u30

De eerste kampvoorbereidingen starten, want vandaag maken we onze themakledij.

Zaterdag 29 juni 2024, 10u00 tot 17u30

Verrassingsvergadering!

Raksha

Rumoerige Lijster

Anna Boogaerts

Takleidster Teerpoten

lijster@dezwaluw.org

0470/27.80.96



Artikel Welpen Paaskamp 2024

Zaterdag 30 maart

Wie is er daar? Het is PAASKAMP 😊 !!! Het is weer tijd om ons 5 dagen samen te amuseren op kamp. Iedereen had er al zin en dat was te zien aan de talrijke aanwezigheid van de Welpjes en de leuke en warme sfeer in de bus tijdens de rit naar de Zozimus in Bekkevoort. Dit kamp waren we met 17 enthousiaste Welpjes. Toen we aangekomen waren, aten we onze lunchpakketten op en installeerden we ons in de kamers. Eens we allemaal klaar waren, hielden we, om ons op te warmen voor het kamp, een extra lange siësta waarin een klein dansfeestje plaatsvond. Na de siësta legden **Chikai** en **Akela** de kampwenken uit (de regels en gewoontes op kamp) . **Chil** toonde ook nog eens hoe je je slaapzak en das moest plooiën voor de inspectie. Deze uitleg was vooral gericht naar **Raoul Jacobs**, die ons vorig kamp elke inspectie kon verrassen met een nieuwe manier om zijn slaapzak op te plooiën.



Daarna speelden we onze eerste middagspel, namelijk De Grote Voetbalcup van **Bagheera**. De Welpen waren verdeeld in 4 teams en we namen het tegen elkaar op in een toernooi. Wat we niet wisten, was dat de koeien eerder een paar stinkende cadeautjes hadden achtergelaten op ons voetbalveld ... We waren dus extra aandachtig waar we onze voeten plaatsten. Jammer genoeg kon niet alles vermeden worden en werd **Stine Marie Vandecasteele** op haar gezicht geraakt door de bal, waardoor ze er een beetje bruin uitzag. Ook **Chikai** werd getroffen in haar haar. **Ramzi Amlali** scoorde een prachtige vrije trap langs de menselijke muur.

Na de hevige inspanning genoten we van een verfrissend vieruurtje. Hierna kregen de Welpen vrij in het bos en maakten ze al kennis met een belangrijk onderdeel van het Paaskamp, namelijk de Paasshow! We verklaptten het thema en verdeelden de rollen. Na de eerste zangles en het eerste avondeten was het tijd voor het avondspel. De Welpen moesten een ninjatraining ondergaan om zich zo te kunnen verdedigen, mocht er iets gebeuren op kamp. Ze leerden hoe te sluipen als een ninja, *parkoureren* zoals een ninja en denken zoals een ninja. Nadat de Welpen allemaal geleerd waren in de kunsten van het ninja-zijn, zongen we het avondlied en sliepen we voor de eerste keer dit kamp.



Zondag 31 maart

Opstaan!! Om het kamp echt te starten werden de Welpen gewekt door **Akela** met vrolijke muziek en een kleine verrassing. We deden samen met de Wolven de ochtendgymnastiek in een prachtig weertje. De zon scheen en iedereen had al zin in de dag. Na de ochtendgymnastiek werden we in de eetzaal verrast met donuts! Na het ontbijt kwam de eerste inspectie, die zeer goed was.

Het was zondag en zoals gewoonlijk hielden we een morele opvoeding. Deze keer gaf **Bagheera** een morele opvoeding over de toekomst. Er waren twee posten. Bij de eerste post kregen de Welpen steeds een stelling te horen waarbij ze moesten toelichten of ze al dan niet akkoord gingen met de stelling. Bij de tweede post mochten de Welpen hun fantasie laten gaan over de toekomst, ze mochten tekeningen maken over hoe zij binnen een aantal jaar de wereld willen zien.

Na deze mentale inspanning kregen we een lekker middagmaal. Hierna hielden we siësta en speelden we veel verstopperijtje. Na volledig uitgerust te zijn speelden we het middagspel 'Conquer The World', hierbij moesten de Welpen in groepen van vier zo veel mogelijk van de wereld veroveren op een Risk-Kaart. Ondertussen leerden ze van alles over de wereld en ook dat gokken niet goed is. Bijna iedereen verloor van **Chil** bij de gokpost. De winnaars van het spel waren **Jens Van Troys, Andres Guerfal, Raymond Maeckelberghe** en **Elias Gistelincx**.

Ondertussen was **Baloe** terug uit Amerika aangekomen op het kamp en werd hij warm verwelkomd. Daarna oefenden we nog wat voor de Paasshow, maar eerst verloren de Welpen wat energie door op en af de Slope te sprinten. **Mowgli (Maximilian Grela)** had extra veel energie om kwijt te raken door van de heuvel rollen. Daarna was hij wel heel nat, want het gras stond nogal nat. Na het oefenen vertelden de leiders over kidnappers die vroeger een meisje van hun jaar hadden ontvoerd en dat dezelfde kidnappers in de buurt van de Zozimus waren. Plotseling zagen de Welpen door het raam dat **Baloe** en **Bagheera** opeens ontvoerd werden door twee kidnappers met clown-maskers. **Stine Marie Vandecasteele** en **Elias Gistelincx** waren nogal bang, maar **Andres Guerfal** en **Tuur Verwest** vonden het vooral grappig. De Welpen kregen een envelop waarin stond dat ze door allerlei opdrachten hun leiding konden terugvinden. Eerst moesten ze naar een bos gaan waar **Chikai** opeens ook ontvoerd werd. Daar vonden de Welpen een walkietalkie. De kidnappers vertelden dat ze naar het andere

bos moesten gaan. Onderweg naar het bos werd **Chil** door een auto ontvoerd. Eens in het bos aangekomen vonden de Welpen foto's van hun leiders die vastgebonden waren en ook een foto van de Welpentak met een clown in de achtergrond. Na een laatste opdracht moesten de Welpen de clown op de grond leggen om zo de vastgebonden leiding te bevrijden. Eind goed, al goed. Opgelucht van het spannende avondspel zongen we het avondlied en gingen de Welpen gerust gaan slapen.

Maandag 1 april



Slechte morgen!! Fopje, het is 1 april en dus de dag van de mopjes. De Welpen werden door **Marala** gewekt en we deden een verfrissende ochtendgymnastiek. Hierna gingen we ontbijten. Vandaag was er iemand jarig en dat is geen fopje. We zongen 'Happy Birthday' voor **Eliana Brantegem**. Zij mocht dan ook de hele dag de verjaardagshoed dragen. Na de inspectie mochten alle Welpen hun witte T-shirts halen. Om ons creatieve brein te prikkelen, gingen we onze T-shirts tie-dyeën! Deze T-shirts waren bedoeld om aan te doen tijdens de

Paasshow, dus ze moesten gedecoreerd worden in legerkleuren zoals zwart, groen, bruin en blauw. Alle Welpen maakten prachtige tie-dyes maar die van **Eliana Brantegem**, **Remi De Wilde** en **Raoul Jacobs** blonken zeker uit. Zij gebruikt een cool spiraalpatroon.

Na de T-shirts op te hangen om ze te laten drogen, aten we overheerlijke wraps. Tijdens de siësta oefenden we nog wat voor de Paasshow en speelden we wat weerwolven met z'n allen. Na de siësta kwamen opeens twee onbekende vrouwen binnen in de kamer. Ze vertelden dat ze bakkers waren en dat ze de hulp van de Welpen nodig hadden. De Welpen werden in twee groepen verdeeld en mochten elk hun eigen bakkersnamen verzinnen. Vervolgens moesten ze elk een kamp bouwen in het bos en ingrediënten om brood te maken stelen van elkaar. Nadat ze al genoeg ingrediënten hadden gestolen, verzamelden ze samen bovenaan de Slope. Hier hadden **Baloe** en **Chil** een kampvuur klaargemaakt, zodat de Welpen hun deeg tot brood konden bakken. Tijdens het bakken kwam **Seriema** ons vergezellen en helpen.



De echte baktalenten bleken **Mowgli (Maximilian Grela)** en **Juliette Vandenbulcke** te zijn. **Jens Van Troys** had een veel te dik broodje, waardoor de binnenkant nog heel rauw was na een half uur in het vuur te bakken. Nadat we onze zelfgemaakte broodjes en brownies aten, oefenden we nog wat voor de Paasshow.

Na het avondeten genoten we van een gezellige zangles van **Gnoe, Chil** en **Bonobo**. Hierna werd **Lale Dresse** plotseling door twee boeven ontvoerd. Oh nee! Gelukkig



kwam kort na de ontvoering een detective om de hoek om de Welpen te helpen om **Lale Dresse** terug te krijgen. Zo moesten ze eerst vijf puzzels vinden en oplossen bij de commissaris. Zo moesten ze ook geld stelen door te sluipen en leerden ze judo van kolonel Bart. Na al de opdrachten gingen ze **Lale Dresse** bevrijden van de boeven door ze plat te leggen. De Welpen wonnen van de boeven door hun nieuwe judoskills. Na de bevrijding was iedereen weer opgelucht, zongen we het avondlied en gingen de Welpen flink slapen, want morgen beloofde een lange en leuke dag te zijn.

Dinsdag 2 april

Kukulekuuu! De Welpen werden vredig ontwaakt door **Chikai** en losgemaakt voor de dag tijdens de ochtendgymnastiek. Hierna ontbeten we en maakten we al voor de laatste keer onze inspectie. Nadat alles klaar was, speelden we spelletjes in het bos en genoten we extra veel van het warme lentezonnetje. Daarna was het weer tijd voor het middagmaal. Iedereen smulde van de lekkere erwtensoep. Ondertussen oefenden we nog een keer voor ons toneeltje van de Paasshow, dat we die avond moesten opvoeren.

Na de siësta kwam plots de eenheidsleider de kamer binnen, hij vertelde dat de Zwaluw blut was en dat hij de hulp van de Welpen nodig had. De Welpen werden verdeeld in drie groepen en mochten hun eigen scoutsnaam verzinnen en vervolgens hun eigen eenheid zo goed mogelijk maken, door opdrachten te



doen en scoutsbenodigdheden, zoals uniformen en leiders, te kopen. We ontdekten bij de opdrachtenpost van **Akela** dat er een aantal fijnproevers waren bij de Welpen, zo at **Alice De Muynck** een takje en **Lale Dresse** een dennenappel. **Raymond Maeckelberghe** vertelde ons dat gras zijn favoriete eten was. Toen **Baloe** bij de gokpost vertelde dat ze gingen eenentwintigen (blackjack), zei **Jens Van Troys** met volle overtuiging: “Is dat dat ene spel waarbij je zo dicht mogelijk bij 23 moet geraken?”. **Sarah Meziani** kon bij de opdrachtenpost van **Chikai** geen verhaaltje vertellen zonder “euh” te zeggen en verwisselde washandje met haswandje. Uiteindelijk werd de beste scoutseenheid genomineerd: 1000° FOS de Orang-oetan.

Na het middagspel aten we ons laatste vieruurtje van het kamp. Hierna deden we nog een allerlaatste repetitie voor de Paasshow. Na het laatste avondmaal van het kamp was het al zover. De Paasshow was aangebroken! De show werd gehost door de bende van het sprookje van Sneeuwwitje. We zongen heel wat liedjes en genoten volop van de vele paaseieren die uitgedeeld werden. Eerst keken we met verwondering naar de show van de Teerpoten en daarna was het aan ons. **Jens Van Troy** had jammer genoeg wat pijn aan zijn oog, waardoor **Chil** zijn rol moest overnemen. Tijdens ons toneeltje werden we plezant verrast hoe goed **Remi De Wilde** is in acteren. Hij speelde zijn rol met volle passie en overtuiging. Na ons toneel werden we door iedereen vriendelijk bedankt door een ban. Daarna genoten we nog van de shows van de Wolven, JVG's, VG's, en het filmpje van de Seniors die op buitenlands kamp waren. We waren vooral verwonderd door de creatieve Paasshow van de VG's. Na alle toneeltjes zongen we met z'n allen het avondlied voor de laatste keer en gingen de Welpen gaan slapen.

Woensdag 3 april

Awww, de laatste dag van Paaskamp was aangebroken. De Welpen werden in uniform wakker gemaakt door **Chil**. We deden een laatste ochtendgymnastiek om onze beentjes los te maken voor al het opruimwerk dat we nog moesten doen. Na het ontbijt maakten we allemaal onze valiezen. **Tuur Verwest** had net zoals op Herfstkamp weer moeite om zijn volle valies dicht te ritsen, waardoor hij weer zijn speciale techniek moest gebruiken. Toen iedereen klaar was, legden we onze



valiezen op de grote hoop en begonnen we aan de grote terreinopkuis. We zorgden dat geen enkel papiertje of plastiekje werd achtergelaten op de grond. Als alles proper was, zaten de Welpen samen met de leiders voor de Dag Der Raden. We bespraken alles wat leuk en niet leuk was over het kamp. Toen we klaar waren, speelden we veel spelletjes, zoals 123 piano en naaimachine. **Stine Marie Vandecasteele** vertelde ons duidelijk dat ze naaimachine geen leuk spel vond. Na de spelletjes aten we lekkere broodjes, gemaakt door de Stam. Als iedereen zijn broodje op had, zongen met heel de eenheid het afscheidslied en verzamelden we in één grote formatie om vaarwel te zeggen. De Welpen stapten de bus in en genoten van de rustige busrit terug naar Gent waar ze hun ouders weer konden terugzien.

Een woordje van dank

Bedankt aan alle Welpen om de sfeer op het kamp zo leuk te maken. Ook bedankt aan **Chinchilla, Lemming, Tarbagan, Kariboe** en **Mus** om het zo een leuk kamp te maken en ook bedankt voor de goede en vlotte samenwerking die we hadden. Het was een heel leuk kamp!

Uw verslaggever ter plaatse

Wonderlijke Pongo (Chil)

Stern De Hoon

Programma Welpen

Als je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Chinchilla (Akela)** vooraf te verwittigen via mail (chinchilla@dezwaluw.org) of telefonisch (0474/10.45.37). We openen en sluiten altijd in De Muze tenzij anders vermeld in de beschrijving.

Wat nemen jullie mee op de vergaderingen:

- € 1 voor een koekje en een drankje
- Een regenjas (bij slecht weer)
- Je welpenboekje en zangbundel
- Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 20 april 2024, 12u tot 18u

Op zaterdag **20 april tussen 12u en 18u** nodigen we jullie graag uit voor onze allereerste Sneukeltocht doorheen het prachtige Lievegem ter vervanging van ons tweede eetfestijn. **Adres: Kasteellaan 26, 9921 Lievegem.**

Zaterdag 27 april 2024, 14u00 tot 17u30

Deze week geen bossen, maar spelletjespret. Van Scrabble tot Uno en veel plezier met Pimpampet! Vergeet geen 1 euro en kom op tijd.

Zaterdag 4 mei 2024, 10u00 tot 17u30

Pak allemaal jullie boterhammen en wees heel rap, we gaan naar de Blaarmeersen op stap. **Om 10u** in de Muze in volle vaart, en vergeet zeker niet jullie MoBIB-kaart! Meer info komt eraan, bij deze is mijn uitleg nu gedaan.

Zaterdag 11 mei 2024, 14u00 tot 17u30

Met nog vele leuke activiteiten in de loop, doen wij deze week een grote koekenverkoop! Bak thuis wat koekjes en neem ze mee naar de scouts! Verdere info volgt...

Zaterdag 18 mei 2024, 14u00 tot 17u30

Een kip legt een ei en dat rijmt op de kinderboerderij. Vergeet zeker jullie buskaart niet, verdere info volgt!

Zaterdag 25 mei 2024

Geen vergadering 😊

Zaterdag 1 juni 2024, 14u00 tot 17u30

Themakledij maken voor grootkamp! Verdere info volgt.

Zaterdag 8 juni 2024, 14u00 tot 17u30

Geen vergadering 😞

Zaterdag 15 juni 2024, 14u00 tot 17u30

We spelen vandaag waterspelletjes!

Zaterdag 22 juni 2024, 14u00 tot 17u30

We gaan vandaag zelf zeepjes maken! Verdere info volgt.

Zaterdag 29 juni, 2024, 10u00 tot 17u30

Vandaag is het de langverwachte verrassingsvergadering!! Verdere info volgt via mail.

Gehechte Chinchilla

Marthe Michiels

Takleidster welpen

chinchilla@dezwaluw.org

0474/10.45.37

Artikel Wolven Paaskamp 2024

Zaterdag 30 maart

Eindelijk is het weer zover, ons langverwachte Paaskamp staat voor de deur! Gepakt en gezakt komen de Wolven toe in Wondelgem. Na een laatste knuffel stappen we goedgezind de bus op. Eenmaal aangekomen in de Zozimus installeren we onze bedjes en eten we onze picknick op, waarna we onze eerste siësta van het kamp hebben! En tijdens die siësta behaalt **Gilles Van Poucke** al meteen zijn badge verzamelaar, proficiat!

Tijdens het middagspel moeten de Wolven allemaal samen een hele lijst opdrachten voltooien. **Driss Vandekerckhove** kon bij de opdracht 'vertel 5 sappige roddels' heel veel vertellen. 😊 Hoewel **Achille Vandenbulcke** tevergeefs zijn best doet om een stylo leeg te schrijven en ook **Paulien Fransoo** haar beste beentje voorzet om zoveel mogelijk opdrachten af te werken, slaagt de groep er toch niet in om alle opdrachten uit te voeren, helaas. Maar dat is al snel vergeten als we daarna samen ons vieruurtje opsmikkelen. De tijd vliegt als je je amuseert en plots is het na een stevig potje voetbal tijd om onze beentjes onder tafel te schuiven. Na een heerlijk bord macaroni wassen de **Alco's** af, waarbij er vooral veel wordt gelachen en traag wordt afgewassen, hé **Nand Housen**, **Mia De Ketelaere**, **Thiago Carrubba** en **Remi Crevits**.



Na de zangles leest **Kana** het verhaal van Sterke Jan en zijn pannenkoeken voor en dan start het avondspel: Capture the flag. Alle Wolven proberen verschillende voorwerpen te stelen uit vijandige kampen, maar **Lise Verwest** en **Dalia Paridaen** babbelen toch liever over de laatste sappige roddels in plaats van hun kamp te verdedigen. 😊 Alles verloopt vlot, tot we bij het avondlied merken dat er een vieze vuile naaktslak in **Jaki** haar haar zit, ieuw!! Na een geslaagde eerste dag kruipen de Wolven moe maar voldaan in hun bedje en dromen ze over al het leuks dat dit kamp nog zal komen.

Zondag 31 maart

Tijd voor de eerste volledige dag van het Paaskamp! De Wolven worden zachtjes gewekt door **Kana** en volgen haar daarna naar buiten om wakker geschud te worden met een grote ochtendgymnastiek samen met de Welpen. Nadat we helemaal wakker zijn, stormen de Wolven naar binnen en als grote verrassing zijn het donuts als ontbijt,

jammieeee! Na al dat smikkelen is het tijd om ons eens op te frissen en onze inspectie te maken. Op een kamp kan een zondag maar één iets betekenen, ja ja, het was weer tijd voor een morele opvoeding. Deze keer hadden we het over stereotypen. Geleid door **Corvin** speelden we pictionary om het zo op een toffe manier te bespreken. Na veel babbelen, discussiëren en bijgeleerd te hebben, spelen we nog een klein spelletje en gaan we daarna aan tafel voor het middageten. Worst, appelmoes en patatten, mmmmmm! De befaamde WAP mag natuurlijk niet ontbreken op een kamp. Als de buikjes weer vol zitten, ploffen we ons op onze bedjes en is het tijd voor een siësta. Natuurlijk moet er eerst een roedel afwassen, zoals bij elke maaltijd, maar deze keer besluiten de Napa's hun hulp aan te bieden aan de Stam om hen te helpen bij hun afwas. **Rosalie Dubois, Juliet Demunter, Linus De Vylder, Lise Verwest** en **Lumen Rombaut** verdienen hier toch wel een extra streepje voor!

Na een uurtje rusten roept **Kana** de kinderen bijeen, want het is tijd voor een middagspel. Vandaag spelen we levensechte levensweg! Iedereen start het spel als baby en door verschillende opdrachten te volbrengen kunnen de Wolven steeds ouder worden. **Dalia Paridaen** wordt het oudst en wint het spel. Bij de creatieve post komt **Shanayah Sulemana** steeds met zeer mooie kunstwerken naar voren, met als nadeel dat ze telkens wel wat tijd verliest en niet heel oud is kunnen worden.

Na een vieruurtje en wat spelletjes kunnen we lekkere soep met boterhammen eten. De Wolven mogen hierna hun avondkledij aandoen en hun zangbundel bovenhalen, want het is tijd voor de zangles met de hele eenheid. Na het meeschreeuwen van enkele liedjes genieten we nog van een verhaaltje van **Kana** en een lekkere kantine.

Deze avond zullen we het eens wat rustiger houden met kleine gezelschapsspelletjes. We beginnen met het welgekende weerwolvenspel. **Noa Guerfal**, die als weerwolf is aangeduid, heeft hier wel heel veel pech wanneer zij als eerste uit het spel word gestemd. Heel toevallig, of zit het spiekende meisje hier ergens voor tussen? Na wat verder spelen stormt er plots een echte weerwolf de zaal binnen! De weerwolf springt op **Jaki**, geeft haar een beet en rent samen met haar weg. Met lichte paniek komen plots de burgemeester en viceburgemeester van Wakkerdam langs. Zij zijn op zoek naar een loslopende weerwolf en wanneer de Wolven hun vertellen dat hun leidster



gebeteren en meegenomen was, vertellen ze de Wolven dat ze dringend een medicijn moeten vinden. Anders zal **Jaki** ook in een weerwolf veranderen! Zo leren ze bij Pief en Poef een wel heel speciale dans om de weerwolven rustig te krijgen, bij de heks kunnen ze een medicijn bemachtigen en de boswachter toont ons verdedigingstechnieken en de locatie van de weerwolven. Met al deze info en skills kunnen de Wolven de weerwolven verslaan en **Jaki** het medicijn toedienen. Wanneer **Jaki** weer de oude is kunnen we allemaal met een gerust hartje ons bedje in kruipen.

Maandag 1 april

“Wolven, opstaan!!! Binnen 10 minuten buiten!”, klonk het door de gangen. Zowel de Wolven als leiding waren nog heel moe, maar na een goede turnles van **Coyar** viel dat wel allemaal mee.

Na het ontbijt (boterhammen met speculoospasta) was het alweer tijd voor de inspectie. Hierbij waren **Finn Dezutter, Gilles Van Poucke, Juliet Demunter, Nand Housen** en **Bent Schuermans** de enigen met een perfecte inspectie! Zij kregen dan ook een extra streepje in het rodedraadspel. Doe zo verder, zouden wij zeggen.

De paasshow kwam dichterbij, dus we hebben daarna wat geoefend voor de paasshow en gevoetbald. Voor we het wisten mochten we al onze beentjes onder tafel schuiven voor het middageten. De stam had wraps gemaakt, die vielen enorm in de smaak!

Zoals altijd kregen de Wolven na het eten tijd voor siësta, maar de Siko's (**Marthe De Muynck, Rune Branswijk** en **Shanayah Sulemana**) wouden de Stam liever nog wat helpen met afwassen. Merci, Siko's!

Na de siësta was het weer tijd voor een leuk middagspel. De bedoeling van het spel was om opdrachten te doen waarbij je lucifers en klei kan verdienen. Op het einde van het spel mochten ze met de verdiende klei en lucifers een dominoparcours maken, dat we dan aanstaken met vuur. Hierbij waren “De Badeendjes” gewonnen, proficiat!

Na dat spel hadden de Wolven wel een hongertje gekregen, tijd voor een brownie als vieruurtje. Daarna oefenden de Wolven verder voor de paasshow om vervolgens weer te avondeten. Het was heerlijke, verse broccolisoepp. Met onze vaste routine was het daarna eenheidszangles, verhaaltje en kantine voor het avondspel kon beginnen.



Het avondspel was een variant van de Hunger Games. Hierbij werden de Wolven in duo's verdeeld en het duo dat in de eindbattle overbleef, was gewonnen. Dit waren **Marcel Verborgt** en **Lise Verwest**, goed gedaan! Er was ook een opdrachtenpost met quizvragen, het viel hier op dat **Achille Vandenbulcke** heel erg veel antwoorden wist. **Remi Crevits** dacht daarentegen dat de eerste koning van België koning Flipflop was. *Anyways*, na zo een geslaagde dag zijn de Wolven met voldoening in hun bedje gekropen. "Taptoe!"

Dinsdag 2 april

Spijtig genoeg was de voorlaatste dag van het kamp al aangebroken. De Wolven werden wakker gemaakt met muziek. Na een stevige ochtendgymnastiek, waarbij ze de hockey pockey dansten, en een stevig ontbijt waren ze helemaal klaar voor de dag. De Rikka's – en dan vooral **Gilles Van Poucke** – zijn een super krak in afwassen en verdienen een extra pluim. Ondertussen maakten de andere Wolven hun inspectie al en gingen we ons wassen. Hierna speelden we voetbal, waarbij **Lumen Rombaut** toch niet de beste spits bleek te zijn.

Het was vandaag veggiedag en we kregen een lekkere vegetarische schnitzel met erwtjes en zelfgemaakte puree. Het was zelfs zo lekker dat sommigen niet door hadden dat het vegetarisch was! Het middagspel was Jungle Speed Extreme en daarna was het tijd om de paasshow te oefenen. De paasshow van de Wolven ging over de magische avonturen van Wizzelwurm. **Finn Dezutter** kreeg de hoofdrol en heeft het heel goed gedaan. Omdat het einde van het kamp in zicht kwam, maakten we de winnaars van het rodedraadspel bekend: proficiat aan **Achille Vandenbulcke, Mia De Ketelaere, Olivia Leveugle, Marcel Verborgt, Marthe De Muynck, Bent Schuermans, Nand Housen, Juliet Demunter, en Finn Dezutter**. Voor de paasshow aten we nog boterhammen met groentesoep.

Toen ging de paasshow van start en zetten de Wolven allemaal hun best acteerskills in. De sketches van de andere takken waren ook heel goed, zeker die van de VG's. Tijdens de pauze kregen we lekkere paaseitjes! Na een geslaagde paasshow waren alle kindjes heel moe en het was tijd om in bed te kruipen, op naar de laatste dag van het kamp. Slaapwel!

Woensdag 3 april

De Wolven werden vandaag voor een laatste keer gewekt in Bekkevoort en genoten nog eens van de ochtendgymnastiek van **Jotaho** en een heerlijk ontbijt. Daarna was het aan **Anna Fransoo, Olivia Leveugle, Marthe De Muynck** en **Mia De Ketelaere** om de slaapkamers grondig schoon te maken terwijl de rest buiten papiertjes en vuil gingen opruimen aan de grasberg – ofwel de Slope – en het bos. Hierna speelden we nog een laatste spelletje. Na het schoonmaken werd er nog een lekkere maaltijd voorzien door de Stam: belegde broodjes! Tot slot was het alweer tijd om het afscheidslied te zingen en huiswaarts te keren, waar de ouders vol spanning wachtten op de verhalen over het kamp.



Om af te sluiten willen we graag nog een paar mensen bedanken. Dankjewel aan de Stam voor het mega-super-lekkere eten! Ook een dikke dankjewel aan de eenheidsleiding om dit kamp op poten te zetten! En *last but not least*: een dikke dikke merci aan al onze Wolven om stuk voor stuk zulke toppers te zijn, we hebben ongelooflijk hard genoten van dit kamp en kunnen niet wachten om jullie terug te zien!



Uw verslaggevers ter plaatse

De Wolvenleiding

Goedlachse Hoopoe – **Jotaho**
 Betrokken Markoeb – **Kana**
 Behendige Kantjil - **Corvin**
 Teruggetrokken Klipdas - **Coyar**
 Markant Roodborstje - **Jaki**
 Onbevangen Gnoe - **Rai**
 Pittige Drongo - **Osha**

Programma Wolven

Als je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Hoopoe (Jotaho)** vooraf te verwittigen via mail (hoopoe@dezwluw.org) of telefonisch (0474/10.27.75). We openen en sluiten altijd in Wondelgem tenzij anders vermeld in de beschrijving.

Wat nemen jullie mee op de vergadering:

- €1 voor een koekje en een drankje
- Een regenjas bij slecht weer
- Mowgliboekje en zangbundel
- Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start.

Zaterdag 27 april 2024, 14u00 tot 17u30 – Wondelgem

Vandaag bouwen en knutselen we constructies met petflessen. Neem dus allemaal zoveel mogelijk petflessen en een schaar mee. Vergeet ook geen €1 voor een vieruurtje. We openen en sluiten in Wondelgem.

Zaterdag 4 mei 2024, 10u00 tot 17u30

We leren andere kinderen kennen en doen een openspeldag met de Wolven van de Tortels, de Grizzly en TAJO! Wat we precies gaan doen, blijft nog een verrassing, maar het wordt heel leuk!

Zaterdag 11 mei 2024, 14u00 tot 17u30

We maken ons één met de natuur en leren de techniek planten en dieren. We spelen ook spelletjes en er is tijd om af te leggen!

Zaterdag 18 mei 2024, 14u00 tot 17u30 – Wondelgem

We doen ruiltocht en wezen daarna creatief met ons eten om er iets nieuws van te maken! We experimenteren zoals echte chef-koks. We **openen en sluiten in Wondelgem**.

Zaterdag 25 mei 2024

Geen vergadering 😞

Zaterdag 1 juni 2024, 14u00 tot 17u30

Omdat de zomer er bijna aankomt, spelen we waterspelletjes! Als je waterpistolen hebt liggen, neem ze dan zeker mee! Vergeet geen €1 voor een vieruurtje.

Zaterdag 8 juni 2024

Geen vergadering 😞

Zaterdag 15 juni 2024, 14u00 tot 17u30

Vandaag maken we onze themakledij voor op grootkamp! Neem daarom allemaal een witte t-shirt en jullie creatieve zelf mee!

Zaterdag 22 juni 2024, 14u00 tot 17u30 – Wondelgem

Een echte fosser kent het verschil tussen een schoenveterstrik en een platte knoop. Jullie ook? En wat met een losse strop, de achtsteek of een verkortingssteek? Geen paniek als dit een beetje Chinees is, want vandaag doen we techniek knopen. We **openen en sluiten in Wondelgem.**

Zaterdag 29 juni 2024, 10u00 tot 17u30

Vandaag is het de spannendste vergadering van het jaar: de verrassingsvergadering! Wat we gaan doen is... een verrassing!! Verdere praktische info volgt nog in een mailtje.

Jotaho

Goedlachse Hoopoe

Amelie Michiels

Takleidster wolven

hoopoe@dezwaluw.org

0474/10.27.75

Artikel JVG's Paaskamp 2024

Zaterdag 30 maart

Joepieeeee!!! Het was eindelijk weer tijd om op kamp te vertrekken. De JVG's stapten de bussen op met een grote glimlach en maakten zich klaar voor het paaskamp. Het was weer een legendarische busrit door ons prachtig landje.

Bij aankomst werden de kamers ingedeeld en werd er lekker gesmikkeld. Toen was het zoals altijd tijd voor een siësta. PRANK!!!! De JVG's kregen te horen dat ze op tocht gingen vertrekken en dat klonk natuurlijk als muziek in hun oren. Er werd flink gestapt tijdens een prachtige tocht. We passeerden de mooie Vlooybergstoren en we wandelden langs mooie bossen. **Otis Van Hecke** dacht even stoer te zijn, door bij het voorbijsteken op **Beheerste Jaguar** te springen, maar hij sprong ernaast en zijn melk liep uit in zijn rugzak. Dat was dus niet zo slim, **Otis Van Hecke**. Bij de **luipaarden** werd er een prachtig lied gezongen, of niet soms, **Cas De Ketelaere, Odin Rombaut en Yanis Meziani**?



De JVG's kwamen levend terug en het was tijd voor de kampwenken. Hier werden de regels van kamp nog eens overlopen. Na het eten was het dan weer tijd voor het eerste avondspel. De SUPERLEUKE QUIZ, gepresenteerd door **Beheerste Jaguar** en **Vrijmoedige Lacha**. De eendjes wonnen, proficiat!



Zondag 31 maart

Bekkevoort werd wakker voor weer een nieuwe prachtige dag. Na de inspectie was het tijd voor de eerste techniek van het kamp: COMANDOKOORD!!!! Dit werd goed gedaan sommigen waaronder **Nora Van Overwalle** wouden zelfs 2 keer op het touw. Ondertussen werd er ook een morele opvoeding over zelfexpressie gegeven.

Het was eens tijd voor het eerste middagspel, het 'grote inspectie ladderspel'. De kinderen moesten zo hoog mogelijk zien te klimmen op de ladder. Wie op het einde het laagste stond, zou de inspectie moeten maken van de persoon bovenop de ladder. Tijdens het spel werd het lied 'like a G6' gespeeld. **Victor Crevits** moest de titel raden en zei met volle overtuiging: "like a cheese stick". **J rome Berghe** moest eens naar de WC tijdens het spel, maar vergat dat zijn das in zijn broek zat, d waardoor zijn das in het toiletwater belandde. Het was een harde strijd, maar er kon maar een winnaar zijn en dat was **Simona Grela**. **Alma De Kock** was de verliezer en zou de volgende dag dus de inspectie van **Simona Grela** moeten maken.

Tijdens het 4-uurtje was er even verwarring voor **Suzy Albers**. De halfvolle melkflessen waren helemaal gevuld, maar **Suzy Albers** dacht dat ze maar half gevuld zouden zijn. Na wat te oefenen voor de paasshow was het weer tijd voor een avondspel. Deze avond was er een moord gepleegd op onze EL, Sika! Het was aan de JVG's om langs te gaan bij elke betrokkene om te achterhalen wie het had gedaan. **Suzy Albers** was voor de tweede keer vandaag verbaasd dat er geen aardappelen in pasta zitten. De JVG's waren allemaal zeer goede detectives, maar er kon natuurlijk maar 1 groepje winnen, en dat was het groepje van **Sirus Lachat, Arthur Lataire, Otis Van Hecke** en **Allah Nazar Sultani**. Goed gespeeld!

Het was weer tijd voor onze bedjes en gelukkig had **Leon Van Peteghem** zijn slaapzak opeens in zijn valies gevonden. Hij had immers al een nacht onder een deken geslapen, maar blijkbaar had hij zijn slaapzak toch mee.

Maandag 1 april

Vandaag waren alle JVG's opeens dood. PRANK!!! Het is 1 april en ook themadag!!! De als gabbers verklede leiding maakte de festivalgangers wakker met zieke muziek.

De JVG's zouden vandaag op een legendarisch festival rondlopen en dat begon met een lekker eitje te bakken op de festivalheide. Dan werd er een grondige securitycheck gedaan, waarbij de valiezen van de kinderen gecontroleerd werden.

Voor het middagspel liepen de JVG's rond op een mooie festivalheide, waar ze konden langsgaan bij postjes om naar muziek te luisteren, tattoos te



zetten, hun haar te kleuren of om een lekker drankje te drinken. Zo konden ze zich klaarmaken voor de 3 grote battles die tijdens het spel gehouden gingen worden. Bij de dansbattle blonk **Marie Pauwelijn** uit en bij de catwalk was **Yanis Meziani** een echte sterspeler.

Na wat rust op de heide werd er een stevig potje voetbal gespeeld. **Suzy Albers** bleek een verborgen talent te zijn en blonk uit. Ook **Toegewijde Salamander** deed het goed door een hattrick te scoren. **Plezante Jako** presteerde iets minder, maar zou misschien beter zijn in duiken.

Er werd avondeten gegeten met wat zelfgekookte noedels. Dit smaakte iedereen en bovendien was het zeer gezellig. Toch zou het **Suzy Albers** iets beter gesmaakt hebben met een glaasje melk.

In de avond werd er een illegale rave gehouden in het bos. Ze mochten niet gepakt worden door de politie, toch **Merel Cosijns, Jos Vandekerckhove, Simona Grela, Leon Van Peteghem** en **Titus Bodé**? Helaas komt er aan elk feestje een einde en de JVG's gingen weer zachtjes naar bed.

Dinsdag 2 april

“OPSTAAN!”, klonk in de gangen, want het was tijd voor een nieuwe dag. Vandaag was het de dag van de paasshow en dat begon met een paasshowturnles, waarbij iedereen zich voorbereidde op het grote moment die avond.

Overdag werd er natuurlijk veel gerepeteerd, maar er was zeker nog tijd voor spelletjes. Bij een wild spelletje vleeshoop waren **Ondeugende Alpaca** en **Cas De Ketelaere** de sterspelers. Tijdens de siësta bleek dat de kamer van **Arthur Lataire, Kobe De Coensel, Jakob Leveugle, Odin Rombaut, Remi Depoorter, Victor Crevits** en **Jérôme Berghe** even veranderd was in een casino. Er werden verschillende spelletjes poker gespeeld met leventjes als inzet.



Bij het middagspel was er een strijd tussen Ronald McDonalds en Burger King over wie er de beste fastfoodketen was. Het was een harde strijd die eindigde in een gelijkstand. Het zal dus de volgende keer beslist worden.

Daarna werden er nog enkele spelletjes gespeeld, waarbij iedereen flink meespeelde. Uiteindelijk was het tijd voor het moment waar iedereen al het hele kamp op zat te wachten: DE PAASSHOW. Elke tak deed hard zijn best om een mooie show op te dragen aan de rest van de eenheid. Knap gedaan iedereen!

Woensdag 3 april

“NEEEEEEE, het is de laatste dag vandaag”, klonk het bij verschillende JVG's. Vandaag werd er afgerond met opruimen, kuisen en wat spelletjes tussendoor natuurlijk. We namen allemaal samen afscheid en vertrokken terug richting Wondelgem.

Het was weer een fenomenaal kamp dankzij de kinderen, omdat zij zorgden voor het zonnetje in Bekkevoort. Ook bedankt aan de leiding en eenheidsleiding voor de vele voorbereidingen en bedankt aan de Stam voor het lekkere eten. TOT DE VOLGENDE KEER!!!!!!!!!!!!!!



Uw verslaggever ter plaatse
Beheerste Jaguar

De jongverkenners-jonggidsenleiding 2023-2024

Ondeugende Alpaca (Takleidster)

Toegewijde Salamander (Assistent-Takleider)

Plezante Jako (Hulpleider)

Weetgrage Podenco (Hulpleider)

Gelaten Alces (Hulpleider)

Beheerste Jaguar (Hulpleider)

Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Als je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Alpaca** vooraf te verwittigen via mail (Alpaca@dezwaluw.org) of telefonisch (0478/39.11.94). We openen en sluiten altijd in De Muze tenzij anders vermeld in de beschrijving.

Wat nemen jullie mee op de vergadering:

- €1 voor een koekje en een drankje
- Een regenjas bij slecht weer
- Zangbundel
- Lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start.

Zaterdag 27 april 2024, 14u00 tot 17u30 - Wondelgem

Takweekend, meer info volgt!

Zaterdag 4 mei 2024, 10u00 tot 17u30

Vandaag trekken we Wondelgem in en gaan we pannenkoeken verkopen. Als jullie al een pakje willen reserveren, mogen jullie hiervoor een mailtje sturen naar Alpaca. Vergeet geen lunchpakket, water en een mooie verkoopglimlach.

Zaterdag 11 mei 2024, 14u00 tot 17u30

We maken ons één met de natuur en leren de techniek planten en dieren. We spelen ook spelletjes en er is tijd om af te leggen!

Zaterdag 18 mei 2024, 14u00 tot 17u30 - Wondelgem

Vandaag hebben jullie de kans om alle technieken die wij jullie hebben aangeleerd af te leggen. Daarnaast spelen we ook vele spelletjes.

Zaterdag 25 mei 2024

Geen vergadering 😞

Vrijdag 31 juni 2024, 19u00 tot 22u00

Door de examens spreken we op vrijdagavond af. We gaan samen lekker smullen van een heerlijke bbq. De leiding zal de handen uit de mouwen steken om lekkere pastasalades te maken. Jullie zouden enkel nog een vleesje moeten meenemen. Mmmmm....

Zaterdag 8 juni 2024

Geen vergadering 😞

Vrijdag 14 juni 2024, 19u00 tot 22u00

PARTY TIME! Omdat jullie zo goed bezig zijn met de examens, is er vandaag tijd voor een kleine pauze. We feesten er samen gezellig op los.

Zaterdag 22 juni 2024, 14u00 tot 17u30

Waterspelletjes

Zaterdag 29 juni 2024, 10u00 tot 17u30

Verrassingsvergadering!

Ondeugende Alpaca

Tenzin Hoflack

Takleidster JVG'S

alpaca@dezwaluw.org

0478/39.11.94



*VERWARMING EN ENERGIEZUINIGE OPLOSSINGEN
in alle comfort, heerlijk genieten van een warm en fris huis*

Artikel VG's Paaskamp 2024

Zaterdag 29 maart

De VG's verzamelden zaterdagochtend in Wondelgem. Het was weer tijd om op kamp te gaan. Paaskamp!!! Nadat iedereen zijn rugzakken had ingeladen, nog eens naar de wc was gegaan en dag had gezegd aan de mama's en de papa's, konden we vertrekken. Toen we aankwamen in Bekkevoort moesten de camions uitgeladen worden en werden de kamers verdeeld. Nadat iedereen zich wat geïnstalleerd had, kregen we uitleg over het kampspel 'Taskmaster', een spel waarbij we verschillende opdrachten zo correct mogelijk moesten uitvoeren. Op basis daarvan kregen de patrouilles verschillende scores en de patrouille die op het einde van het kamp de meeste punten behaald had, werd bekroond als 'Taskmaster'. Na de uitleg begonnen we wel wat honger te krijgen. Maar eten moest nog even wachten, want we vertrokken direct op tocht.

De pythons vertrokken als eerste. **Renée Vandekerckhove** en **Flynn Cornelis** legden hun kaartlezen af en dat ging redelijk vlot. Bij hun dierenkennis daarentegen, werden er toch wel wat vragen gesteld. Zo wist **Renée Vandekerckhove** het verschil niet zo goed tussen een varken en een schaap. Bovendien zei **Flynn Cornelis** dat hij nog nooit een paard had zien eten. Als tweede vertrokken de piranha's, bij hen legde **Jonathan Meersseman** zijn techniek kaartlezen af. Hij was heel even fout gelopen, maar verwarde gelukkig geen bospaadjes met hoogtelijnen. Snackmeester **Sami Meziani** had nog een kilogram dadels in zijn rugzak verstopt, waardoor de piranha's weer volle moed hadden om door te gaan. De stieren vertrokken als derde patrouille. Hier waren



er ook ijverige patrouilleleden mee. **Leander Goedertier** en **Oni Van Hecke** behaalden allebei hun techniek kaartlezen. Als laatste vertrokken de Condors. Zij hadden **Coati** als kaartlezer. Hij liep fout op tocht maar had het snel door en draaide zich om. met volle moed zei hij "komaan guys, let's go", waarna hij in de prikkeldraad viel.

Van punt twee naar punt drie had **Maki** een azimut voor ons uitgestippeld. Wat je natuurlijk niet op Google Maps kan zien, is dat de azimut recht door een moeras liep. Halfweg de azimut maakte **Lukas Lataire** de bedenking: “Besef dat we deze ochtend nog in een lekker warm bed lagen.” **Jolien Goedertier** legde de hele azimut geblinddoekt af voor een opdracht voor de taskmaster. Dat leidde heel misschien tot een natte bottine.

Uiteindelijk is iedereen uit het bos geraakt en kwamen we aan bij punt drie. Toen iemand aan **Pallaskat** vroeg of duiven echt melk geven, antwoordde ze zelfverzekerd: “Natuurlijk, alle zoogdieren geven melk.”

Na nog heel wat afgestapt te hebben, kwamen we terug aan in Zozimus. Net op tijd voor het avondeten. Iedereen kon genieten van de macaroni die de Stam voor ons gemaakt had. Daarna was het tijd voor de eerste eenheidszangles van het kamp.

Na een hele dag stappen, was iedereen blij toen we te horen kregen dat het een rustige avond ging worden. We gingen namelijk quizzen met de JVG's. We verdeelden ons in teams en kozen allemaal een teamnaam. Elke ronde bestond uit 10 vragen en een doe-opdracht. Voor de eerste opdracht moest je een rondje rond de bouw lopen. Tot iedereen verbazing was **Oni Van Hecke** als eerste aangekomen. Maar toen het uitgekomen was dat ze had vals gespeeld, kreeg een JVG de eerste plaats. De tweede doe-opdracht was een groot hanengevecht. **Zaara Khan** was als eerste afgevallen, **Coati & Pallaskat** verstopten hen het hele spel in een hoekje maar zijn uiteindelijk ook omgevallen. Uiteindelijk is iedereen opnieuw verloren van een JVG. Na nog lang gequized te hebben, is het team van **Ada Lachat, Spitsvogel & Pallaskat** – ook wel “de croissantjes” – gewonnen. Daarna kroop iedereen in zijn bedje en was het tijd om te gaan slapen.

Zondag 30 maart

Opstaan! Om 8 u moest iedereen uit zijn bed en kregen we een ochtendgymnastiek van **Maki**. Na al dat lopen had iedereen wel honger gekregen. Gelukkig konden we genieten van heerlijke donuts. Na het eten was het tijd voor de inspectie en een morele opvoeding over politiek en protesteren. **Soren Mus** verraste ons opnieuw met al zijn kennis. Iedereen had weer heel wat dingen bijgeleerd. Na al dat nadenken en discussiëren hebben we nog wat voetbal en frisbee gespeeld. Veel mensen gebruikten de kans om nog wat dingen af te leggen. **Leander Goedertier** legde zijn laatste techniek af voor zijn tweede klas en zal nu deze zomer zijn totem behalen. Een dikke ow ow ow voor jou, Leander! De groep was nu volledig compleet want **Sanne De Coensel & Wolf Housen** waren ook toegekomen.

Toen was het alweer tijd voor middageten en kregen we worst, appelmoes en patatjes. Tijdens de siësta kregen we even tijd om te rusten en dan moesten we ons klaarmaken voor ons middagspel, Homo Universalis. Er werden verschillende rondes gespeeld en per ronde vielen enkele personen af tot er maar één persoon overbleef. We hebben



gemerkt dat **Laura Mugica-Gonzalez & Marthe Bruggeman** erg goed zijn in vliegertjes vouwen en dat **Rhea, Coati & Otto Bodé** niet zoveel geluk hebben bij gokken. Na elke ronde moesten we ook een beker water drinken. De eerste drie personen die naar het toilet gingen, vielen ook af. Uiteindelijk offerde **Auke Bush** zich op, waardoor we allemaal naar het toilet konden gaan. De finale werd

gespeeld door **Pallaskat & Spitsvogel**. Zij moesten een potje Jenga spelen. Maar uiteindelijk werd **Spitsvogel** de Homo Universalis van de groep.

We kregen een vieruurtje en overliepen het script van onze paasshow, geschreven door **Jakhals**. Iedereen kreeg zijn rol, we oefenden onze teksten en de dansers oefenden hun dansjes. Daarna konden we genieten van een kommetje lekker warme soep en boterhammetjes met kruidenkaas. We zongen nog wat liedjes in de eenheidszangles en kregen een zakje chips als kantine.

Daarna moesten we ons verdelen in vier groepen en moest elke groep aan een tafel gaan zitten met een leider. We speelden het avondspel van **Jakhals**, "Silent library". Elke ronde moest iedereen een kaart trekken en de persoon met de foute kaart moest een opdracht doen. Maar dat moest allemaal volledig stil gebeuren. Gebeurde dat niet, dan moest je aan het rad draaien. **Sami Meziani** werd volledig beschilderd, **Coati** at een wortel met zijn tenen, **Loek Schuermans** is onder de douche gaan staan met zijn kleren aan en **Flynn Cornelis** probeerde zichzelf door te spoelen in het toilet ... Toen was het alweer tijd om onze tanden te poetsen en allemaal in ons bed te kruipen. Slaapwel!

Maandag 1 april

Opstaan!!!! We kregen een ochtendgymnastiek van **Lacha** en gingen allemaal aan tafel zitten om te ontbijten. Dan maakten we onze inspectie en oefenden we nog wat voor onze paasshow. **Oni Van Hecke** legde haar balspel af met het zelfgemaakte spel

“Helibal”. Het was een variant op dikke Berta en als je getikt werd, moest je ronddraaien als een helikopter.

Daarna kregen we wraps als middageten. Tijdens het eten werden er belangrijke discussies gevoerd, waarbij **Otto Bodé** duidelijk maakte dat hij vindt dat halloumi naar ballonnen smaakt. De yoghurtjes vielen hem echter wel in de smaak, want daar had hij er drie en een halve van op. Na de siësta verzamelde iedereen zich voor het middagspel. Toen kwamen opeens de vier feeën van Winx-club vragen voor onze hulp, omdat er te veel slechte energie in de lucht hing. Aan de hand van een paar teambuildingsopdrachten hebben we ze kunnen helpen en konden we allemaal met een gerust hart ons vieruurtje opeten. We herhaalden opnieuw onze paasshow en kregen lekkere erwtensoep.

We kregen zangles van **Levi Houttekiet** buiten in het zonnetje en speelden het avondspel van **Maki**. Er lagen drie paaseieren verstopt op verschillende locaties. Om die locaties te krijgen, moest je sluipen naar de paashaas zonder gezien te worden. In die paaseieren zaten raadsels, waarmee je het kistje kon vinden met een prijs. Toen iedereen zijn paaseitjes gevonden had, poetsten we nog onze tanden. **Oni Van Hecke** poetste iets te enthousiast en brak haar tandenborstel in twee. Daarna gingen we allemaal slapen.



Dinsdag 2 april

We werden allemaal om 8 u wakker gemaakt door de leiding. na de ochtendgymnastiek kregen we cornflakes als ontbijt. Toen was het tijd voor enkele technieken. Eerst leerden we nog eens goed hoe we over een commando moesten en leerden we de AY-techniek voor op een apenbrug. Daarna herhaalden we allemaal nog eens onze knopen en was het alweer tijd om de voetjes onder tafel te schuiven. We kregen een vegetarische schnitzel met patatjes. Voor de laatste keer oefenden we onze paasshow en maakten we al onze attributen. Ook **Wolf Housen** behaalde vandaag zijn tweede



klas en dus binnenkort zijn totem. Ook een welverdiende ow ow ow voor hem. Goed gedaan!!! We aten nog onze boterhammetjes en dan kon de paasshow beginnen!

Iedereen verzamelde in de eetzaal en nam plaats op de stoeltjes. We zongen een heleboel liedjes en de Teerpoten maakten zich klaar voor hun sketch. Toen was het nog aan de Welpen en de Wolven en daarna was het even pauze. We kregen allemaal paaseitjes, veel paaseitjes. Tussendoor zongen we nog veel liedjes en na de JVG's was het aan ons. Iedereen had wel wat stress, maar uiteindelijk is het heel vlot verlopen. Wij hadden een variant voorbereid op de bekende film "Sjachie in de chocolade fabriek", maar dan met scoutsleiding als personages en natuurlijk veel mopjes. Maar er werd ook gedanst, want we hadden ook oempa loempa's in onze Vanilje-fabriek natuurlijk! **Anna Leveugle & Sanne De Coensel** hadden samen een duodans voorbereid. En het danstalent van **Liesl De Bosschere & Mara** ontbrak zeker ook niet! Dan had je ook nog **Sami Meziani** als opper-oempa loempa. Hij stond elk nummer vooraan te playbacken. Iedereen vond het geweldig, maar jammer genoeg komt aan elk mooi liedje een einde, dus ook aan onze paasshow. Na nog heel wat opkuiswerk konden we allemaal tevreden gaan slapen.

Woensdag 3 april

Opstaan iedereen!!!! Voor een laatste keer haastten we ons allemaal naar buiten voor de ochtendgymnastiek. Tijdens het ontbijt maakte **Levi Houttekiet** de opmerking: "Jij bent niet een van de breedste hé. Maar breed als in slim, *you are not one of the brightest.*" Hij bleef overtuigd dat dit juist was.

Het was alweer tijd om onze valiezen te maken en de camions in te laden, alle bedden te kuisen en de vloer te vegen. We speelden nog even het balspel van **Zaara Khan**. Toen was het tijd om onze pistoletjes op te eten en kwam het einde van het kamp echt in zicht.

Dan is het nu tijd voor de eindscore van het Taskmaster-kampspel. Iedereen heeft heel hard zijn best gedaan, maar er kan natuurlijk maar één patrouille winnen. Op de laatste plaats zijn de condors geëindigd met 26 punten. Op de tweede en derde plaats hebben we een ex aequo van 28 punten voor de stieren en de piranha's, wat betekent dat de pythons de ultieme Taskmasters zijn. Zij zijn geëindigd met 30 punten! Proficiat!

We zongen het afscheidslied en deden voor een laatste keer allemaal onze patrouillekreten. Dan sprongen we allemaal de bus op om naar huis te vertrekken. En toen kwamen terug aan in het gekende Wondelgem ...

Merci aan iedereen voor dit geweldige kamp! Nog 4 maandjes aftellen en dan kunnen we opnieuw allemaal samen vertrekken naar het Kattenbos.

Uw verslaggever ter plaatste

Geestdriftige Loerie

Programma Verkenners-Gidsen

Als je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Picus** vooraf te verwittigen via mail (picus@dezwaluw.org) of telefonisch (0468/16.96.24). We openen en sluiten altijd in Wondelgem tenzij anders vermeld in de beschrijving.

Zaterdag 20 april 2024, 12u00/14u00 tot ...

Sneukeltocht!

Vrijdag 26 april 2024 – Zondag 28 april 2024, 18u30 tot 16u00

Techniekenweekend! Meer info vinden jullie in de e-mail.

Zaterdag 4 mei 2024, 10u00 tot 17u30

Patrouillevergadering van de Condors!

Zaterdag 11 mei 2024, 14u00 tot 17u30

Vandaag werken we de techniek knopen af. We leren de 2^e klasknopen en herhalen de verschillende sjorringen.

Zaterdag 18 mei 2024, 14u00 tot 17u30

Nu het Groot Kamp steeds dichterbij komt, herhalen we onze morse en techniek MBSZH.

Zaterdag 25 mei 2024

Geen vergadering.

Vrijdag 31 mei 2024, 19u00 tot 22u00

Om de examenweken goed in te zetten, schudden we de beentjes voor een laatste keer los tijdens een VG-fuif!

Zaterdag 8 juni 2024

Geen vergadering.

Vrijdag 14 juni 2024, 19u00 tot 17u30

Hide and seek.

Zaterdag 22 juni 2024, 14u00 tot 17u30

We spreken af in De Muze en bezoeken de bekende plaatsen en ontdekken de historiek van Gent.

Zaterdag 29 juni 2024, 10u00 tot 17u30

Verrassingsvergadering! Meer informatie volgt!

Dartele Picus

Ramon Demey

Takleider VG's

picus@dezwaluw.org

0468/16.96.24



Artikel Seniors Buitenlands kamp 2024

Woensdag 3 april

Hoezee!

Na al die maanden wachten, was het eindelijk tijd om te vertrekken op buitenlands kamp! Om 6 uur 's ochtends stond iedereen paraat aan Gent-Sint-Pieters, waar onze avontuurlijke reis door het prachtige Albanië van start ging. Om op de luchthaven van Charleroi te geraken, konden we rekenen op enkele ouders, bedankt hiervoor! De weg van incheckbalie tot vliegtuig verliep vlot, althans voor de meesten onder ons. **Max Albers** moest aan de douane helaas afscheid nemen van zijn zakmes. Na een uurtje vertraging stegen we op en tegen de middag zetten we voet aan de grond in Tirana. Na het regelen van de twee busjes konden we eindelijk beginnen aan onze roadtrip.

De eerste stop was de havenstad Durrës, en aangezien het al erg warm was, begaven de meesten zich direct in de zee. De Seniors hebben zich enorm geamuseerd door elkaar (zo gezegd) meters in de lucht te lanceren. Toen we daarna terug naar de auto wandelden, bleek **Tuur Bleyaert** erg populair bij de straathonden.



Na deze korte stop vervolgden we onze weg naar Fier. Onderweg was **Konijn** erg verwonderd door het zien van een tractor: "Komen die boerenprotesten tot hier?" In Fier aten we heerlijke pizza margarita en nadien reden we in het donker verder naar een plekje aan de baai van Vlorë, ook een Albanese havenstad. Na de trekkerstentjes te hebben opgezet, konden we nog wat op het strand zitten voor we uiteindelijk in onze slaapzak kropen.



Donderdag 4 april

“Opstaan!”, klonk de stem van **Seriema** de volgende ochtend. In een uurtje ruimden we alles op en aten we boterhammen met choco. Na het ontbijt was het tijd voor een wandeling naar een klooster op een eiland, niet ver van de kampeerplaats. Daar aangekomen kregen we even vrij om het eiland en de indrukwekkende houten loopbrug ernaartoe te verkennen. Hoewel het nog voormiddag was, doken enkele Seniors al in het ondiepe water en **Steenbok** en **Todak** haalden zelfs een smartphone uit het water.

Na deze wandeling stapten we in de auto en reden we naar het centrum van Vlorë, waar opnieuw bijna iedereen ging zwemmen. Sommige Seniors waren zo ongeduldig dat ze bijna via een trap vol zee-egels in het water gingen. Na een picknick op het strand was het tijd voor de grote verrassing van de dag, namelijk een speedboottocht in de baai. De eerste stop van deze tocht was een enorme zeegrot. Hier kon iedereen in het kristalheldere maar ijskoude water springen.



Na deze indrukwekkende tussenstop gingen we verder



naar een strand, waar we wat langer konden blijven met een drankje. Het was een keienstrand, maar dat hield **Bultrug** niet tegen om zich toch te laten begraven, onder ritueel gezang: “Één met de steen!” Tijdens de terugvaart konden de seniors zelf eens sturen en belandden **Noko** en **Kulungu** door de scherpe bochten van de kapitein bijna in het water.

Na nog een magnifieke rit langs de bergachtige kust kwamen we tenslotte aan op onze camping aan het strand. Hier hielden we een barbecue en babbelden we tot laat in de avond met de vriendelijke uitbater tot we uiteindelijk allemaal gingen slapen.

Vrijdag 5 april



De Seniors konden deze morgen wat langer uitslapen en moesten minder snel opruimen, wat sommigen de kans gaf om nog voor een laatste keer in de zee te duiken. Na wat boterhammen met pindakaas en confituur lieten we de camping achter ons en stopten we aan het Fort van Palermo, een oud fort van de Albanese heerser Ali Pasha, gelegen op een schiereiland. Ook was het een locatie in 'Wie is de Mol?' van Nederland, en daar maakte **Kapucijnaap** uitgebreid grapjes over. Bovendien zorgde hij ervoor dat **Steenbok** in de plaats van een Senior 2 Britten liet schrikken.

Na dit korte bezoek was het tijd om iets te gaan eten, en na een kleine zoektocht vonden we een klein restaurantje. Hier bestelden de meesten de burger van het huis, **Ouistiti** had hier achteraf veel spijt van.

Na het eten reden we verder en wierpen we onze laatste blik op de zee, en vervolgens kwamen we aan bij 'The blue eye', een bron die water van wel 40 meter diep omhoog spuit. Tot grote spijt van iedereen kon je er sinds kort niet meer zwemmen, maar dat belette niemand om te proeven van het heerlijke bronwater.

Na de steile wandeling rondom het meer vertrokken we weer om uiteindelijk op een grasveld bij het stadje Gjirokastër onze tenten op te zetten. We konden nog even het prachtige uitzicht bewonderen tijdens het eten van de boterhammen en nog wat later kroop iedereen moe maar voldaan in bed ... Tot we opeens midden in de nacht werden opgeschrikt door geblaf. Er waren honden op de kampeerplek, en deze zouden waarschijnlijk in de tent van **Kapucijnaap** en **Ouistiti** gekropen zijn, als **Ouistiti** niet net op tijd de tent dicht kon doen. Tenslotte vertrokken de honden weer en kon iedereen op 2 oren slapen.



Zaterdag 6 april

De Seniors werden opnieuw iets vroeger wakker, want na het opruimen en het ontbijt was het tijd om het stadje Gjirokaštër te bezoeken. Na door het doolhof van steile straatjes het kasteel gevonden te hebben, kregen we een uurtje vrij in deze oude stad. Genoeg tijd om naar de kapper te gaan, dacht **Noko**, en hij vroeg om een low fade. Hij kwam echter terug met een echte Albanese buzzcut.

Na een prachtige rit door de bergen kwamen we daarna aan bij de warmwaterbronnen van Benjë. Eerst was het echter tijd om te koken: de Seniors verzamelden het nodige materiaal en terwijl de ene helft kookte kon de andere helft gaan baden. We genoten allemaal van lekkere worst en groentjes en nadat alles was opgeruimd vonden **Todak**, **Bultrug**, **Steenbok**



en **Max Albers** een goede rots om van te springen, waarbij ze **Seriema** bijna een hartaanval hadden bezorgd. Na al dat avontuur was het weer tijd om in de auto te stappen, en aangezien we een omleiding van 2 uur moesten volgen, kwamen we pas laat aan bij onze volgende bestemming, Berat. Daar was het eerst nog even zoeken naar een kampeerplek, tot de moderatoren beseften dat de camping van de volgende nacht vlakbij was. We werden vriendelijk ontvangen, aten nog een boterham en vertrokken iets later naar dromenland.

Zondag 7 april

Vandaag moesten we onze tenten niet afbreken, maar wel een lunchpakket maken, want het was tijd voor de mysterieuze ‘operatie minigolf’. We waren al vroeg op de baan en na een uurtje reden we langs een grote kloof. Toen begon het de meesten wel te dagen dat we niet gingen minigolfen, maar raften, joepie! Na een korte introductie vertrokken we naar de rivier achter de kloof en iedereen kreeg het snel onder de knie. Daarna konden we de grootste kloof van Albanië eens van dichtbij bekijken, en het was echt adembenemend. We stopten eens bij een grote waterval waar we door konden lopen, maar **Noko** en **Todak** vonden die verfrissing niet genoeg en bleven de hele tocht voortdurend achterover in het water leunen. Niet alles verliep van een leien dakje, zo viel **Ariana Bodart** bijna uit de boot na een aanvaring met een rots. Aangezien er twee boten waren, werd iedereen ook continu nat gespetterd.

Na deze natte belevenis was het weer tijd om terug naar de camping te vertrekken, en bijna iedereen sliep de hele rit. Daarna kregen we een uurtje om het oude stadscentrum van Berat te verkennen, maar **Bultrug**, **Jan Meyskens**, **Anna Bondarenko**, **Ariana Bodart** en **Kulungu** hadden blijkbaar 2 uur en een half verstaan. Op de camping maakten we lekkere spaghetti carbonara en gaven we ten slotte een klein feestje, want om middernacht was **Seriema** jarig! Na al dat gefeest was het weer bedtijd voor de Seniors.



Maandag 8 april

De seniors konden uitslapen vanochtend, maar de meesten waren toch al iets vroeger op, want de tenten waren in sauna's veranderd. We konden naast boterhammen ook genieten van een lekker gekookt eitje, en na het opruimen zetten we koers richting Tirana. Er waren wat problemen tijdens het tanken. Hier maakten de Seniors gebruik van, door in de winkeltjes van de tankstations van alles te kopen.

Uiteindelijk kwamen we toch uit waar we moesten zijn, namelijk de langste zipline van de Balkan. Na de picknick konden de eersten vertrekken. Aangezien **Bultrug** als derde



beneden was en zijn telefoon mee had, heeft hij heel leuke filmpjes gemaakt, vooral van de Seniors die op het einde vastzaten en moesten wiebelen. Op het einde kregen we allemaal een zipline-diploma, vooral **Tuur Bleyaert** had dit verdiend omdat hij zijn hoogtevrees heeft overwonnen.

Na al die adrenaline was het tijd om naar ons appartement in Tirana te gaan. We installeerden ons, aten lekkere zelfgemaakte pasta pesto en er was als verrassing een lekkere taart voor **Seriema's** verjaardag (weeral! het kan niet op seg!). Vervolgens vertrokken we richting Tirana om een club te zoeken. Helaas vonden we er nergens één en

hebben we het moeten stellen met een bar. Na deze gezellige avond passeerden we nog langs de KFC en keerde iedereen langzamerhand terug naar het appartement.

Dinsdag 9 april

Wakker worden! Vandaag was onze laatste volledige dag in Albanië, en **Konijn** en **Anna Bondarenko** hadden voor hun badge gids een rondleiding in Tirana voorbereid. We gingen van start met 'pazara i ri', een recent aangelegd marktplein waar we naast groenten en fruit ook gestolen paspoorten konden kopen. We vervolgden onze weg met de bekende klokkentoren en de Et'hem Bey moskee aan het grote plein van de stad. Daarna gingen we de orthodoxe kathedraal binnen en picknickten we aan de piramide.



Na het eten bezochten we nog het presidentieel paleis, het moeder Theresa-plein en het nieuwe voetbalstadion, om uiteindelijk even te vieruren in het park, waar **Steenbok** natuurlijk weer in een boom klom en er baklava vond. Daarna bezochten we de zoo, waar vooral de beren opvielen door hun intiem gedrag. Uiteindelijk kregen we nog twee uur vrij in de stad, waar iedereen gebruik van



maakte door volop inkopen te doen, variërend van een drankje tot een nieuw paar schoenen voor **Todak**. Om het meer dan geslaagde kamp nog meer glans te geven, aten we die avond een echt Albanees buffet in een restaurantje in de buurt. Nadat iedereen volgepropt was, moesten we wat vroeger slapen, want de volgende dag moesten we om 3 uur opstaan.

Donderdag 10 april

“Opstaan!”, riep **Seriema** nog een laatste keer, alhoewel de helft nog niet aan het slapen was. We moesten snel het appartement opruimen, want een uur later waren de taxi’s daar om ons naar de luchthaven te brengen. **Max Albers** had opnieuw pech aan de douane: dit keer was het zijn vork die nog in zijn handbagage zat. Ook **Todak** moest vaarwel zeggen aan zijn bestek. Na een kalme vlucht landden we in Charleroi, waarbij **Kapucijnaap** een applaus bewerkstelligde voor een toch maar matige landing. Twee uur later was de Flibco-bus daar en tegen half 1 sloten we terug af aan Gent-Sint-Pieters.

Ik wil graag onze gedreven moderatoren nog even in de bloemetjes zetten. Zij hebben ervoor gezorgd dat deze topervaring überhaupt mogelijk was door maanden op voorhand alles tot in de puntjes voor te bereiden. Dankzij hun inzet voor en tijdens het kamp heeft iedereen een onvergetelijke reis achter de rug.

Standvastige Kulungu

Michiel Fransoo

Programma Seniors

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve de moderators dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 20 april 2024, 14u00 tot 17u30

We helpen mee met de sneukeltocht.

Zaterdag 27 april 2024, 14u tot 17u30

We voorzien tijd om af te leggen (ja het is tegen jullie, Ariana, Anna, Jana, Jan, Max en Tuur!!!) en spelletjes te spelen.

Vrijdag 3 en zaterdag 4 mei 2024, 18u00 tot 17u30

We bereiden op vrijdag de laatste inzamelactie van het jaar voor en zaterdag voeren we deze uit, breng allemaal jullie slaapgerief mee.

Donderdag 9 mei tot zondag 12 mei 2024

Wij gaan op takweekend naar het verre Noord-Frankrijk! Meer informatie volgt nog.

Zaterdag 18 mei 2024, 14u00 tot 17u30 - Wondelgem

Hopelijk wordt het goed weer want we gaan naar de Blaarmeersen, jippie!!

Zaterdag 25 mei

Geen vergadering 😞

Vrijdag 31 mei 2024, 19u tot 22u

Kok en gastheer van Anna en Ariana.

Vrijdag 7 juni 2024

Geen vergadering 😞

Vrijdag 14 juni 2024, 19u tot 22u

We gaan bowlen, hooraay!

Vrijdag 21 juni 2024, 19u tot 22u

Kok en gastheer van Noko en Jan

Zaterdag 29 juni 2024, 10u00 tot 17u30

Verrassingsvergadering!

Seniormoderators 2023-2024

Uitbundige Seriema

Mel Van Rompay

Hoofdmoderator

seriema@dezwaluw.org

0475/73.82.23



Restaurant Karel de Stoute
Vrouwebroersstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 224 17 35
welkom@restkareldestoute.be

